



H. Maria Parochie Walcheren

Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg

E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl

Website: <https://www.rkwalcheren.nl>



Verbinding

maandblad van de H. Maria Parochie Walcheren



MARIAMAAND

MARIAMAAND

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods.

Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of een gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Maria gebed Weesgegroet.

Bedevaarten

Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door het organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het houden van Mariaprocessies en het organiseren van bedevaarten naar Mariaorden. De meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie.

Heidense achtergrond

De toewijding van een maand aan Maria heeft zoals bij veel katholieke feesten het geval is een heidense achtergrond. De Romeinen vierden diverse voorjaarsfeesten. Begin mei hadden ze het meerdaagse bloemenfeest, de Floralia geheten. Op de eerste dag van mei vierden ze het feest van de aardgodin Bona Dea, die later met de Griekse godin Maia werd geïdentificeerd.

Maia

De maand mei (Maius in het Latijn) werd naar Maia vernoemd. Zij was de oudste en mooiste van de Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en Pleione. Het Griekse woord *μαία* (maia) betekende oorspronkelijk 'moeder' en later 'vroedvrouw'. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin omdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien. Het Latijnse woord *maior* (= 'groter') is dan ook aan maia verwant.

Projectie op Maria

In de vroege Middeleeuwen werden de volkse lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- en vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 431 officieel als de Moeder Gods werd vereerd. In de 13de eeuw ontstond in Italië de idee om de meimaand geheel in het teken te stellen van de verering van Maria. Tijdens de Contrareformatie waren het vooral de jezuiten en kapucijnen die vanuit Rome dit gebruik over heel de Kerk verspreidden.

website KRO-NCRV (ingekort redactie)

foto voorblad: Diana Nieuwold, kerkfotografie

Mariabeeld uit de Onze Lieve Vrouw Koningin van de Heilige Rozenkrans en Heilige Jacobuskerk Vlissingen

GEBED



WEES GEGROET

*Wees gegroet, Maria, vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en
Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood, amen*

VAN DE BESTUURSTAFEL



SLOTVIERING ONZE LIEVE VROUWE KERK VLISSINGEN

Het was een plechtige en ook verdrietige slotviering in de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen. Vele parochianen, genodigden en andere belangstellenden waren aanwezig. Het gehele pastoresteam bestaande uit de pastores Paul Verbeek, Fons van Hees, Thaddy de Deckere, emeritus pastoor Paul de Maat, en pastoraal werksters Ria Mangnus en Alida van Veldhoven en teamleider Geerten Kok, ging voor en werd ondersteund door vier acolieten, drie kosters het Gemengd koor met versterking uit Middelburg onder leiding van Roet Boone en organist Guido Saerens.

Slotviering druk bezocht en volop in de belangstelling

Met vreugde heeft iedereen het grote aantal kerkgangers ervaren. Dat is voor ieder een belangrijke steun en troost bij het afscheid nemen van deze kerk. Het is ook bemoedigend te ervaren dat zoveel bezoekers van de viering zich zo verbonden voelen. Iedereen heeft hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen en de media besteedde ruim aandacht aan de sluiting van de Onze Lieve Vrouwe kerk.



Brief Bisschop Liesen

Aan het begin van de slotviering las Geerten Kok als gedelegeerde van het bisdom, de brief voor van de bisschop van Breda, Mgr. Liesen. De bisschop schreef in de brief over de betekenis van de kerk in het verleden als volkskerk en de ontwikkeling vanaf de jaren zestig, en de inspanningen van het parochiebestuur gedurende vele jaren gericht op herbestemming en behoud van de kerk. 'Ik realiseer me de gevoelens van verdriet en verlies die gepaard gaan met dit afscheid, gevoelens die ook raken aan de grote veranderingen in het kerkelijk leven. Ik voel met u mee – en wens u hier sterkte bij.' De bisschop is verheugd met het behoud van de Emmanuelkapel, de gastvrijheid van de PKN Vlissingen en is dankbaar voor de grote inzet bij de herbestemming van de kerk en de voortgang van het parochieleven in Vlissingen.

Overwegingen Paul Verbeek

Vicaris en waarnemend pastoor Paul Verbeek was hoofdcelebrant in deze viering. Zijn overweging maakte diepe indruk en sprak iedereen aan. Hij typeerde de slotviering als een uitvaart, waar bijzonder veel mensen naar toe zijn gekomen om het te ervaren en elkaar te steunen, en stond uitvoerig stil bij de gevoelens van een kerksluiting. Lief en leed, wekelijkse bezoek aan de vieringen, het bezoeken van de bijzondere viering zoals met kerst en de inzet van vele vrijwilligers, bij wie de parochie en kerk een belangrijk deel van hun leven uitmaakte, werden gememoreerd. Dat deze noodgedwongen stap in de parochie onvermijdelijk was, blijkt uit de plannen die gedurende twintig jaar zijn ontwikkeld en uiteindelijk is geconstateerd dat die niet konden worden gerealiseerd.

In de overweging besteedde Paul Verbeek ook aandacht aan de toekomst. In de HH. Petrus en Pauluskerk krijgen betekenisvolle liturgische symbolen en andere voorwerpen een plaats, zodat de parochianen uit Vlissingen zich in de parochiekerk thuis voelen. Voor de veranderingen in de Middelburgse kerk vroeg Verbeek begrip bij ieder. De parochie blijft in Vlissingen aanwezig met vieringen in de Sint Jacobskerk en als het kerkgebouw is getransformeerd, met de Emmanuelkapel voor doordeweekse vieringen en bijeenkomsten.

Sluitingsceremonie

De sluitingsceremonie bestond uit het uitdragen van betekenisvolle liturgische symbolen en andere voorwerpen door pastores en parochianen met een bijzondere staat van dienst. Ria Mangnus gaf een toelichting. Met het **altaarkruis met twee kandelaars** werd de processie geopend. Het kruis is het symbool van ons geloof. Jaren stond dit mooie kruis boven het tabernakel, de plaats waar het Allerheiligste bewaard wordt. **Het doopboek** herinnert ons aan de vele mensen, die door het doopsel in onze kerk opgenomen zijn in onze geloofsgemeenschap. **De gedachteniskruisjes** geven onze verbondenheid aan met de gelovigen, die we vanuit onze kerk uitgeleide hebben gedaan. We blijven met hen verbonden. **De paaskaars** is het teken van de Verrezen Heer. Ze brandt gedurende de paastijd en op speciale momenten in onze kerk. **Het evangelieboek** markeert de dienst van het woord. De Heer spreekt tot ons. **De godslamp** is het teken van de aanwezigheid van het Heilig Sacrament in de kerk. In het **Heilig Sacrament** is de Verrezen Heer in ons midden. Met het uitdragen van de Paaskaars, Het Evangelieboek en het Heilig Sacrament dragen we de kerntekens uit onze kerk.

Met de sleutel sloot pastoor Fons van Hees de kerk definitief voor de eredienst, waarmee een geschiedenis is afgesloten. Over mogelijk twee jaar wordt met de sleutel de **Emmanuelkapel** geopend om een nieuwe start te maken voor de parochie op deze historische plaats in Vlissingen.

Diocesane onderscheidingen

AD JAQUEMIJNS EN JO MILTENBURG ontvingen voor hun tientallen jaren van inzet voor de parochie een Diocesane onderscheiding van bisschop Liesen. Vicaris en plaatsvervangend pastoor Paul Verbeek roemde de vele verdiensten die zij hebben verricht voor de parochie. Wilma Jacquemijns en Rie Miltenburg kregen voor hun jarenlange ondersteuning van onze vicevoorzitter Ruud Louwes een boeket aangereikt. Ook zij hebben zich vele jaren voor de parochie ingezet.



Aan het einde van de viering verlieten de pastores, het koor en de parochianen in processie de kerk. Iedereen kreeg ter herinnering een kaars aangeboden, die aan het begin van de viering waren gewijd. Buiten sloot pastoor Fons van Hees de kerkdeur. Daarna werd er in de tuin van de pastorie en op het voorplein van de kerk nagepraat, werden herinneringen opgehaald en werd vooruitgeblikt in de toekomst. Ieder kreeg gelegenheid om daar naar eigen behoefte invulling te geven aan het afscheid van het kerkgebouw en een tijdperk van in de parochie.



De foto's zijn gemaakt door *Jan Strooband*. U krijgt binnenkort een link toegestuurd via 'Verbinding tussentijds'. Als u daar op klikt, kunt u alle foto's zelf downloaden. Ook deze foto's zijn gemaakt door Jan Strooband. Er zijn geen rechten aan verbonden. U kunt de foto's vrij gebruiken.

Slotviering in de media

U kunt over de slotviering terugkijken, luisteren en kijken in de media waarin ruim aandacht werd besteed aan de slotviering van de Onze Lieve Vrouwe kerk.

<https://www.omroepzeeland.nl/tv/programma/zeeland-nu/370059803>

<https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14609357/de-allerlaatste-viering-in-de-vlissingse-onze-lieve-vrouwekerk-het-is-pijnlijk>

<https://www.pzc.nl/walcheren/emotioneel-afcheid-van-onze-lieve-vrouwe-kerk-in-vlissingen~a6e37618/>

VIERING 1 MEI IN HH PETRUS EN PAULUSKERK

Op zondagmiddag 1 mei is de viering om 15.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Dan worden de betekenisvolle liturgische symbolen en andere voorwerpen uit de Onze Lieve Vrouwe kerk de HH. Petrus en Pauluskerk ingedragen. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid voor samenzijn. De Middelburgse parochianen wordt gevraagd iets mee te nemen als welkom voor de parochianen uit Vlissingen. Op 1 mei is er geen viering in de ochtend.

VIERINGEN IN DE SINT JACOBSKERK VANAF 15 MEI 2022

De komende jaren vinden de vieringen van onze parochie in Vlissingen plaats op de eerste en derde zondagmiddag van de maand in de Sint Jacobskerk. De vieringen beginnen om 13.30 uur. De weekvieringen vinden op woensdagochtend plaats en beginnen om 9.00 uur. De eerste viering op zondagmiddag zal op zondagmiddag 15 mei zijn, de eerste weekviering is op 18 mei.

EIKENHOUTEN KERKBANKEN VAN ONZE LIEVE VROUWE KERK VLISSINGEN

De kerkdeur van Onze Lieve Vrouwe kerk werd afgelopen zondag symbolisch door Fons v Hees gesloten. De inventaris wacht op de laatste stap in het sluitingsproces met ontruimen. Dan gaat de sleutel naar de nieuwe eigenaar. Het roept herinneringen op aan het ontruimen van het huis van onze ouders. Ineens staan we in een verlaten kerk en met nog zo veel spullen. Het meest in het oog springen de 83 kerkbanken met 10 tot 3 zitplaatsen die grotendeels dateren uit 1913. Enkelens zijn later geplaatst. We bieden de parochianen de mogelijkheid om de banken te kopen en deze op de voor u gewenste lengte in te korten. Mocht u geïnteresseerd zijn om één van deze banken te kopen, mail dan naar kerkbanken@rkwalcheren.nl.



KIJKDAGEN OP 7 EN 28 MEI VOOR VRIJWILLIGERS EN PAROCHIANEN

Naast kerkbanken nemen we ook afscheid van onze overige inventaris. Het kerkelijk kunstbezit en 'liturgisch vaatwerk' mag niet aan particulieren worden verkocht. Een deel hiervan hopen we in bruikleen te kunnen geven bij het Zeeuws Museum. Andere voorwerpen gaan naar de HH. Petrus en Pauluskerk of (in het allerlaatste geval) het depot van het bisdom.

De inventaris van de pastorie is echter beschikbaar voor parochianen of voor derden. Geschonken voorwerpen gaan, als de familie hierom vraagt, terug naar deze families. Wij organiseren in mei 2 kijkdagen, een op 7 mei voor onze vrijwilligers en een op 28 mei voor onze overige parochianen. Als u interesse voor een meubelstuk, kast, aandenken of voorwerp heeft, kunt u dit aangeven op een label. In enkele gevallen met een bod als het om waardevolle inventarisstukken gaat. Als er meer namen op een label staan wordt er geloot. De kijkdagen zijn op beide zaterdagen van 9.30 uur tot 15.00 uur. Ingang is de pastorie aan de Singel.

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDINGEN

Victor en Jeanne Cox kregen 26 april een Koninklijke onderscheiding. Beiden werden lid in de orde van Oranje Nassau. Vele verdiensten hebben zij verricht voor de onze parochie en andere organisaties.

Victor is nog steeds coördinator van het onderhoud van de toeristenkerk Emmaus in Dishoek. Jeanne is nog lid van de van de toeristenkerk en van de bezoekroep van Ter Reede. Het bestuur, pastoresteam en parochianen feliciteren Victor en Jeanne van harte met hun onderscheiding.



Foto: Marion Cloet

In Goes kreeg Florien de Hond een Koninklijke onderscheiding. Zij werd lid in de orde van Oranje Nassau. Florien assisteert bij de straatmissies van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde (Damiaanparochie en H. Maria Parochie Walcheren). Het bestuur, pastoresteam en parochianen feliciteren ook Florien van harte met deze onderscheiding.

LAATSTE VIERING EMERITUS PASTOOR PAUL DE MAAT IN ONZE LIEVE VROUWE KERK

Op zondag 17 april ging emeritus pastoor Paul de Maat voor de laatste keer alleen voor in de eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwe kerk. In de overweging ging hij in op de drie-eenheid van het geloof en van het dagelijks leven: het verleden, het heden en toekomst. Vicevoorzitter Ruud Louwes bouwde daarop voort aan het eind van de viering in de woorden, gericht aan de emeritus pastoor. De Maat heeft veel betekend voor het 'verleden' van de Onze Lieve Vrouwe kerk. Deze betekenisvolle viering voor Paul de Maat is gemarkeerd met het aanbieden van het boek Biblica, dat een prachtige cultuurhistorische reis door de landen uit de Bijbel beschrijft en illustreert.



Foto van een parochiaan

BEELD HEILIGE CATHARINA IN EMMAUSKERK DISHOEK

Burgemeester Van den Tillaar zou in Dishoek het beeldje van de H. Catharina onthullen, zo was bij de werkgroepleden van Dishoek aangekondigd, zodat Victor en Jeanne Cox niets vermoedend naar de toeristenkerk zouden komen. Het beeldje komt uit de gesloten toeristenkerk van Zoutelande. Tijdens de viering op 28 mei zal voorganger Geerten Kok hier extra aandacht aan besteden.



Foto: Marion Cloet

BIJENKOMST VOOR VRIJWILLIGERS OP 8 JUNI IN DISHOEK

Voor een bijeenkomst in de Emmauskerk, de toeristenkerk in Dishoek, op woensdag 8 juni worden vrijwilligers uitgenodigd. De bijeenkomst begint om 18.00 uur met soep en een broodje. Tijdens de bijeenkomst besteden het parochiebestuur en pastoresteam aandacht aan vrijwilligers die zich met name in Vlissingen hebben ingezet, en inmiddels zijn gestopt of hun activiteiten gaan beëindigen. Hierover volgt binnenkort meer informatie. We zullen dan ook terugkijken op de slotviering van de Onze Lieve Vrouwe kerk en de periode hieraan voorafgaand.

U wordt verzocht u aan te melden via vrijwilligersbijeenkomst@rkwalcheren.nl of via het secretariaat in Middelburg.

OPROEP VOOR SUGGESTIES VOOR HERINRICHTING EMMANUELKAPEL

Voor de herinrichting van de Emmanuelkapel is een Adviesgroep zich aan het oriënteren op de mogelijkheden. Deze Adviesgroep vraagt de parochianen om suggesties te doen. In de komende Verbinding leest u hier meer over. U kunt alvast over suggesties nadenken om ze op tijd in te leveren. De Adviesgroep voor de herinrichting van de kapel bestaat uit:

Ruud Louwes (bestuur)	06 24 86 38 93	r.louwes@rkwalcheren.nl
Marianne Cazemier-Kleij	06 38 02 01 90	cazemier@zeelandnet.nl
Leo. Speckens	06 43 44 61 40	leospeckens@zeelandnet.nl
Jo Miltenburg	06 53 84 26 28	jmiltenburg@zeelandnet.nl
Eveline Spruyt	06 36 13 70 20	eveline1986@icloud.com
Hans Izeboud	06 15 14 58 68	jizeboud@zeelandnet.nl

In de overeenkomst met nieuwe eigenaar is opgenomen dat we de kapel huren voor de komende 10 jaar. Ook worden dak en gevels gerenoveerd. Er zal nader overleg plaatsvinden over een nieuwe toegang met hellingbaan en nooduitgang. De afwerking in de kapel wordt door de parochie bekostigd. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en zal voorstellen van de werkgroep beoordelen en financieel goedkeuren.

Waar wordt de kapel voor gebruikt? De eerste gedachten gaan uit van weekvieringen, bijeenkomst van werkgroepen, devotiekapel, dopen en vieringen voor kleine groepen. Over de inrichting zijn tijdens de eerste bijeenkomst op 8 april de volgende punten genoemd:

- Gebruik van aanwezige spullen uit de kerk die voor de herinrichting kunnen worden gebruikt; niet teveel afvoeren naar de opslag van het Bisdom. We hebben zelf de beschikking over een container voor opslag.
- Mariabeeld.
- Tabernakel (wel of niet).
- Altaar met benodigdheden voor de vieringen.

De Adviesgroep vraagt de parochianen om mee te denken wat zij belangrijk vinden voor het gebruik en inrichting van de kapel. Wij verzoeken u om voor 15 mei aanstaande ideeën kenbaar te maken in verband met het leegruimen van de kerk.

De Adviesgroep heeft ook in alle vrijheid gesproken over de naam van de kapel. De naam bij de bouw in 1938 was Onze Lieve vrouw van Altijddurende Bijstand. Omdat we het Lourdesbeeld van Maria in de kapel een plaats krijgt kan ook worden gedacht aan de Onze Lieve Vrouwekapel. Het is mogelijk dat parochianen of iemand anders nog een ander idee heeft.

Voor de afwerking van het interieur van de kapel denkt de Adviesgroep aan:

- het inschakelen van een externe adviseur via het Bisdom.
eventuele kapellen in Brabant te bezoeken.
- ideeën van parochianen.

De inbreng van de parochianen vinden wij heel belangrijk. U kunt ons benaderen via mail, telefoon of de leden direct aanspreken. U kunt de ideeën ook toesturen aan

emmanuelkapel@rkwalcheren.nl.

UITVAARTEN

Nu de Onze Lieve vrouwe kerk gesloten is, kunnen daar geen uitvaarten meer plaatsvinden. In de HH Petrus en Pauluskerk in Middelburg is dat wel mogelijk. Als parochie stellen we het zeer op prijs dat belangrijke gebeurtenissen in ons leven in de parochiekerkin Middelburg worden worden, zoals een uitvaart.

Mocht u een uitvaart vanuit de Sint Jacobskerk in Vlissingen willen, dan wordt aangeraden hierover bijtijds contact op te nemen. De Sint Jacobskerk hanteert andere tarieven dan die bij de parochie gebruikelijk zijn.

Voor meer informatie over de kosten en het gebruik van de ter beschikking staande faciliteiten van de Sint Jacobskerk kunt u contact opnemen met de koster van de kerk, de heer P. Buteijn.

Dit kan via e-mail closeup@zeelandnet.nl of telefonisch onder nummer 06 55 93 40 73.





VESPER BIJ DODENHERDENKING MIDDELBURG 4 MEI

Voorgaand aan de dodenherdenking op 4 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Middelburg een vesper in de Koorkerk. In dit moment van bezinning willen we graag gedenken dat velen voor onze vrijheid gestorven zijn. Zeker in deze tijd met oorlog aan de rand van Europa is het belangrijk om samen te komen.

De vesper wordt geleid door mw. Ria Mangnus, pastoraal werkster van de Heilige Maria Parochie Walcheren. Er is samenzang en we zullen luisteren naar harpmuziek.

Na afloop lopen we via de Kloostergangen naar het Abdijplein om daar deel te nemen aan de herdenking. Tijdens deze herdenking zal namens de Raad van Kerken Middelburg een krans gelegd worden. Aanvang is 19.00 uur en toegang van de Koorkerk is aan Onder den Toren 5, Middelburg.

OECUMENISCHE HERDENKING VLISSINGEN 4 MEI 2022

Op woensdag 4 mei 2022 om 19.00 uur organiseert de Raad van Kerken van Vlissingen ook dit een korte oecumenische herdenking. Deze vindt plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoekstraat te Vlissingen; aan de achterzijde van de begraafplaats. Het thema is:

VRIJHEID IN VERBONDENHEID. Voorganger is pastor Coen van Dalen.

Na de herdenking is het mogelijk te voet naar de begraafplaats te gaan om de jaarlijks door de gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur. Ook namens de Raad van Kerken Vlissingen wordt een krans gelegd.

PALMZONDAG 10 MEI 2022

Ter voorbereiding op Palmpasen hadden de kinderen mooie Palmpaasstocken gemaakt. In de viering van Palmpasen liepen zij in processie: "Hosanna" als een vorst werd Jezus in Jeruzalem ontvangen.



Foto's: Lida Thiellier



DE EERSTE COMMUNIEVIERING ZONDAGMORGEN 29 MEI

In onze parochie zijn er tien kinderen die zich voorbereiden op het voor het eerst gaan deelnemen aan de heilige Communie. Het zijn: Ruben, Nina, Noah, Tim, Nai – Jaeley, Sanne, Thijs, Jarvina, Liam, Esrom. De kinderen worden voorbereid aan de hand van het catecheseproject 'Blijf dit doen'. We lezen de bijbelverhalen in de kerken. In de Onze lieve Vrouwe kerk in Vlissingen was dit op 20 april voor het laatst. In de HH Petrus en Pauluskerk in Middelburg hangen nu ook de portretten van de kinderen.

Komt U met ons meevieren?! U bent van harte uitgenodigd!

Namens de werkgroep eerste Communie

Ria, Lidia en Britt

GRÉ BUKKENS VOOR HET LAATST PRESENT IN DE PASTORIE VAN VLISSINGEN

Op 31 maart jl. was het de laatste keer dat Gré Bukkens 'op het secretariaat' van Vlissingen werkte. Drieëntwintig jaar trouwe dienst heeft zij verricht voor de parochie!

De kerkboeken bijhouden; correct en netjes de dopelingen, huwelijken en overledenen inschrijven. Zij zorgde voor de verjaardagskaarten voor de parochianen van Vlissingen en Souburg. Voor een mooie kaart met foto van het doopvont, het vaandel – kenmerkende plaatsen van de OLV-kerk. Gré was al die jaren gastvrouw! De telefoon beantwoorden, mensen aan de deur ontvangen. Veel, heel veel koffie zetten! En tijdens het koffie drinken zijn er veel herinneringen uit 'Vlissingen vroeger' opgehaald. Goede gesprekken, gezelligheid vooral ook door de gastvrijheid en humorvolle opmerkingen van Gré.

Gré, heel hartelijk bedankt voor je inzet en betrokkenheid.

Namens parochiebestuur en pastores,

Ria Mangnus



ER OP UIT

Wat fijn dat 25 vrijwilligers zich geroepen voelden om de straatmissie van 2 april vorm te geven. In oktober startte de missie voor de eerste keer in Vlissingen, op verzoek van pater Thaddy. De bedoeling is om het evangelie uit te dragen. Hierna volgden geslaagde acties in Middelburg en in Goes. De dag begonnen we met een eucharistieviering. Daarna volgde de taakverdeling. Wie gaan op het Scheldeplein voorbijgangers uitnodigen om een lichtje aan te steken in de mobiele kapel? Zo kan men, wat op het hart, ligt bij God brengen.

Na een lichte lunch en alle voorbereidingen bidden we samen om gezegende ontmoetingen. Dan de straat op waar de mobiele kapel is neergezet. Rondom de Onze Lieve Vrouwekerk worden eveneens lichtjes aangereikt om bij het Allerheiligste te plaatsen.



Foto's: Trudy van Hoof

Alle gedachte en geschreven intenties worden in de viering van zondag meegenomen. In de met kaarsen verlichte kerk klinkt prachtige muziek, gezang en fluit. Van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt aanhoudend gebeden om vrede en liefde voor iedereen, gelovig of niet. Veel binnenkomers doen een poosje mee. Met ongeveer 200 personen, het was vanwege de kou niet zo druk buiten, werden korte gesprekjes gevoerd, moeilijkheden gedeeld en ontroerende momenten beleefd. En er werd een gevoel van "thuiskomen" ervaren. Het raakte zowel de aangesproken personen als ons op allerlei manieren. Informatie is verspreid. Om duidelijk te maken dat men sowieso altijd een priester kan vragen om een vrijblijvend gesprek. Dankbaar hebben we met een korte gebedsviering afgesloten.

Lea Izeboud

OVERDENKING VAN EEN PAROCHIAAN

Ieder mens is anders, wat betreft karakter, geestelijke instelling, opvoeding en levensgeschiedenis.

We sluiten het tijdperk af, van O L V kerk.

Echter, met de erkenning, dat afscheid nemen, een wezenlijk onderdeel is van ons bestaan.

Het kan een moeilijk en ongrijpbaar proces zijn.

Maar hierdoor mag men iets ontdekken en ervaren, van de genade en liefde van God.

En de hoop op verdieping, van onze geloofsovertuiging.

Het is waardevol, als wij, ondanks ons verdriet, kunnen inzien.

Dat de toekomst, toch een belofte inhoud, als een verlangende bede;

In ontvankelijkheid

In overgave

Goede God,
Geef ons de rustige zekerheid,
Om voort te leven, met hetgeen niet te veranderen is.
Geef ons de moed, om te veranderen, wat wel veranderd kan worden.
En de wijsheid, om het verschil te weten.

Mimy Holland



HERINNERINGEN VAN EEN VLISSINGSE PAROCHIAAN (6)

Bij de sluiting van de voor zo velen geliefde Onze Lieve Vrouwe kerk en haar historie komen bij mij allerlei herinneringen naar boven. Die wil ik graag met u delen.

Aflevering 6: "Een schilderij van Emiel Aspeslagh".

Op de werkkamer van de pastores op de eerste verdieping hangt een olieverfschilderij. Het stelt de Rooms Katholieke kerk aan de Pottekaai (nu Wilhelminastraat) voor. Het gebouw dateert uit de 19^e eeuw. In 1853 was de kerkelijke hiërarchie in Nederland hersteld. Dat gaf de katholieken vrijheid van godsdienst en de mogelijkheid eigen kerken op te richten. Ook de parochie Vlissingen kreeg een eigen kerk. Die Sint-Jacobuskerk werd op 28 juli 1858 ingewijd door de bisschop Van Vree van Haarlem. De kerk werd gesloten in 1939.*

Dit verhaal gaat echter niet over de kerk maar over schilderijen en vooral over de schilder. Die schilder was Emiel Aspeslagh. Emiel Aspeslagh, voor mij, mijn broers en zussen en ouders "ome Miel", woonde op Boulevard Bankert 152 op een bovenverdieping vlak naast de zeevaartschool. Samen met zijn vrouw en met zijn enorme collectie schilderijen. Ik ben diverse keren bij hem thuis geweest.

Hij was kunstschilder, maar ik weet niet of hij nog een ander beroep had. Zijn kamer hing van vloer tot plafond vol met schilderijen en ook op de gang en het trappenhuis was elk plekje benut om een schilderij te etaleren. Het belangrijkste thema van deze schilderijen was het zeegezicht.

Woeste zeeën met stampende zeil- en stoomschepen. Het schilderij van de kerk aan de Pottekaai was een uitstapje, net als het schilderij van de Bavo-kathedraal in Haarlem, dat ook van zijn hand is en op de pastorie hangt.

Ome Miel was een jeugdvriend van mijn opa Speckens.

In de familie ging het hardnekkige verhaal dat mijn opa hem in een onbesuisde bui een oog had uitgeschoten. In ieder geval had hij een glazen oog. Het zou dus wel waar kunnen zijn.

De band met de familie was zo sterk dat hij ook na het overlijden van mijn opa bij mijn grootmoeder bleef komen. Hij kwam echter ook bij ons thuis.

Op zondagochtend zo rond 10 uur kwam het regelmatig voor dat bij ons de bel ging en dat ome Miel op de koffie kwam. De werkelijke reden was echter dat hij naar muziek kwam luisteren.

Mijn vader had een collectie klassieke platen, maar ome Miel was vooral geïnteresseerd in nummers van de top veertig die mijn vader ook had. Hij genoot van The Seekers en ging niet eerder weg dan dat het nummer Island of Dreams van The Springfields was gedraaid. Meestal bleef hij een uurtje, zodat de familie de kerkdienst van twaalf uur makkelijk kon halen.



Emiel Aspeslagh

Wij waren zeer gesteld op ome Miel en bedelden bij hem om een schilderijtje. Een paar weken later had hij het af en kreeg je een zeegezicht geschilderd op een stukje hardboard of op een tegeltje. Emiel stierf in 1980 in rusthuis De Blide in Terneuzen.



**Informatie uit: "De geschiedenis van de Rooms Katholieke parochie van Vlissingen", door A.J. Schutijser.*

Volgende keer: "Een twee-eenheid: school en kerk"

Leo Speckens

LIEF EN LEED

Lief & Leed

GEDOOPT

3 april Nathaniël de Caluwé
16 april Laurentius (Rens) Vollebregt
23 april Denita Regina Khokasian

OVERLEDEN

22 april Mevr. Rita van de Veire, 84 jaar Vlissingen
24 april Mevr. Moehijam, 99 jaar Vlissingen

Betrokken, dienstbaar en professioneel

YUZZL
Uitvaart Zorgcentra Zeeland
Uitvaartcentrum Overtoom Groen

0118 - 413 417
overtoom-groen.nl

Nicole Joke

'Wij staan altijd voor u klaar.'

Ton, Laurine en Wouter van Het Zeeuwse Land DELA

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/middenzeeland of bel 0118 72 69 42 voor een persoonlijk gesprek.

Het Zeeuwse Land
DELA

h.jobse
uitvaartverzorging

www.basisuitvaart-zeeland.nl
www.hjobse-uitvaart.nl

Bachweg 2 • 4337 XD Middelburg • T (0118) 46 22 05 • E hjobse@hjobse-uitvaart.nl

COLLECTES MEI 2022

Zondag 1 mei	Caritascollecte Schuldhulpmaatje
Zondag 8 mei	Roepingenzondag
Zondag 15 mei	Eigen parochie
Zondag 22 mei	Eigen parochie
Hemel vaart	Eigen parochie
zondag 29 mei	Eigen parochie

DE CARITASCOLLECTE VAN MEI IS VOOR SCHULDHULPMAATJE WALCHEREN SchuldHulpMaatje(SHM)

Het is een vrijwilligersorganisatie, opgericht door verschillende kerken, die gratis iedereen helpt met geldzorgen of schulden. De H. Maria Parochie Walcheren is een van de kerken die een afgevaardigde in het bestuur van SHM Walcheren heeft. De Maatjes opereren Walcheren breed, staan naast de hulpvrager en zijn een vertrouwenspersoon. De hulpvrager neemt zelf de beslissingen en blijft de baas. Het zoeken en de stap nemen naar hulp duurt vaak jaren maar hoe eerder er hulp wordt geboden des te beter. Je schamen voor een hulpvraag is beslist niet nodig en rond blijven lopen met stress moet je ook niet doen.

Inloopuur

Elke donderdag is er van 10.00 tot 11.00 uur een inloopuur in de ZB (Zeeuwse Bibliotheek) in Middelburg. Elke 1^{ste} en elke 3^e donderdag van de maand is er in Vlissingen een inloopuur. De locatie is de Rabobank, Lange Zelke 1. Een afspraak hiervoor maken is niet nodig.

Hulpvragers

SchuldHulpmaatje helpt momenteel meer dan 30 hulpvragers. Kent u mensen die geldzorgen hebben, wijs ze dan op de mogelijkheden die SHM Walcheren biedt. Heeft u interesse om zelf Maatje te worden neem dan contact op via coordinatorwalcheren@gmail.com.

Meer informatie vindt u op de website www.uitdeschulden.nu of www.schuldhulpmaatje.nl

U kunt natuurlijk ook geld overmaken naar de rekening:

NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van: SHM.

GEEF GAS! HERVERDELING ENERGIECOMPENSATIE

Caritas Walcheren heeft zich aangesloten bij de gezamenlijke actie van de kerken in Middelburg. In verband met de hoge energiekosten ontvangt iedere Nederlander via zijn jaarnota een compensatie van ca. 400 euro. Mensen met een minimuminkomen krijgen daarnaast van het rijk, via hun gemeente, een bijdrage in de kosten van rond de 800 euro. Het exacte bedrag kan per gemeente verschillen. Orionis Walcheren heeft inmiddels de eerste 200 euro uitgekeerd aan de inwoners van Walcheren die een bijstandsuitkering ontvangen. Inwoners met een ander minimuminkomen kunnen zich binnenkort melden bij Orionis. Ook zij krijgen t.z.t een bijdrage in hun energiekosten.

Toch is dit bij elkaar niet voldoende voor mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Zij hebben niet alleen te maken met de stijgende energieprijzen, maar ook met een algehele stijging van de kosten voor levensonderhoud.

De Raad van Kerken Nederland heeft een plan bedacht om de door de overheid aangekondigde energiecompensatie voor iedereen van circa € 400, terecht te laten komen bij huishoudens die dit echt nodig hebben. De sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. Verschillende kerken in de gemeente Middelburg werken hieraan mee. Ook wij doen mee.

Als u de energiecompensatie niet echt nodig heeft, vragen wij deze geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor herverdeling. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van: energiecompensatie.

De actie wordt gecoördineerd door de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM). Het totale bedrag dat wij ontvangen zal overgemaakt worden naar de diaconie van de PGM, die het samen met alles wat er is binnengekomen, overmaakt naar Orionis Walcheren. Orionis Walcheren beschikt over de gegevens van degenen bij wie dit geld het beste terecht kan komen. Inwoners met een bijstandsuitkering worden met dit extra bedrag niet gekort op hun uitkering.

Het was de bedoeling om de actie te laten lopen tot eind mei, maar omdat niet iedere kerk al snel kan beginnen, is de actie verlengd naar 30 juni.

Meer informatie kunt u vinden via <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/eerlijke-verdeling-energiecompensatie/> en <https://orioniswalcheren.nl/extra-bij-laag-inkomen/energietoeslag.html>

UIT DE DAMIAANPAROCHIE

TENTOONSTELLING ICONEN EN BYZANTIJNSE VIERING

In De RK-kerk in Ovezande (Hoofdstraat 60) opent op zondagmiddag 1 mei om 14.00 uur Liesbeth Smulders de tentoonstelling **iconen**. Zij schildert in het klooster Sint Agatha (gemeente Cuijk), waar haar iconenatelier is gevestigd. Zij schildert er niet alleen iconen maar geeft ook cursussen en workshops. Daarbij besteedt ze aandacht aan zowel de schildertechniek als de achtergronden en symboliek van iconen. Liesbeth werkt voornamelijk op houten panelen met ei-tempera, een verfsoort die al zeer lang bestaat. Icoon -van het Griekse 'eikoon'- betekent 'beeltenis, portret of gelijkenis'. Er is bij de opening naast de lezing tevens een demonstratie icoon schilderen. Liesbeth brengt ook enkele iconen van haar hand mee. En kaarten van iconen door haar geschilderd. Er zijn ook geschilderde kaarten te koop van de Moeder Gods van Oekraïne waarvan de opbrengst helemaal voor het goede doel (vluchtelingen Oekraïne) is bestemd.

De koffie en thee staan om 13.30 uur klaar. Wij hopen u te ontmoeten op 1 mei of op een ander moment in mei. De tentoonstelling is geopend op de zondagmiddagen 1, 8, 15, 22 en 29 mei van 13.00 tot 17.00 uur.

De opening en tentoonstelling zijn gratis, aanmelden is niet nodig.

Op zaterdagavond **21 mei om 19.00 uur** is er een Byzantijnse viering in de kerk in Ovezande. Voorgangers zijn pastoor Ton Sips uit Budel met medewerking van diaken Wim Tobé, voorheen uit Hulst. Beiden zijn bedreven voorgangers in Byzantijnse vieringen. Het koor Angelskij Sobor (engelenkoor) uit Gent en omstreken zorgt voor de bijzondere zang. Een unieke gelegenheid om dit eens van dichtbij mee te maken.

ZOMERTENTOONSTELLING HAAMSTEDE

Meer dan ooit staan in deze tijd hongerdoeken in de belangstelling. De honger in de wereld is tot op de dag van vandaag nog nooit zo groot geweest. Zondag 22 mei na de eucharistieviering van 11.00 uur zal onze pastoor Fons van Hees de afbeeldingen van 14 hongerdoeken inzegenen. Op dinsdag, donderdag en vrijdag zal deze zomer-meditatie-expositie in de maanden juli en augustus geopend zijn tot 16.00 uur.



Foto: internet



Foto uit de flyer

NIEUWS UIT HET BISDOM



NIEUWSBRIEF EN WEBSITES

Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van Het bisdom: <http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief>. Het Sint Franciscuscentrum organiseert diverse activiteiten. Hierover bevat de website <https://sintfranciscuscentrum.nl> de benodigde informatie.

GEBEDEN ROEPINGENZONDAG

In het bisdom Breda is het de traditie om tweemaal per jaar samen te komen om te bidden voor roepingen, namelijk op Roepingenzondag en op Willibrordzondag. Mgr. dr. J.W.M. Liesen nodigt u uit voor de bijeenkomst met aansluitend de roepingenesper op zondag 8 mei in de basiliek St. Jan de Doper, Markt 28 in Oosterhout. Het programma start om 15.00 uur. Op de website van het bisdom kunt u het hele programma lezen.

VIERINGEN



De zondagvieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1^e en 3^e zondag van de maand.

<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Plaats</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Viering</i>	<i>Muzikale ondersteuning Bijzonderheden</i>
Za 30 april	10.30 19.00	Ter Reede Domburg	G. Wortman G. Wortman	Vr. van W&C Vr. van W&C	
Zo 1 mei	15.00	Middelburg	P. Verbeek, F.van Hees, P. de Maat, R. Mangnus	Eucharistievr. Welkomstvr.	Gaudeamuskoor, Guido Saerens
Do 5 mei	09.00	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr.	
Za 7 mei	10.30 19.00	Ter Reede Domburg	Liturgiegroep R. Stobbelaar	Vr. van W&C Vr. van W&C	
Zo 8 mei	10.00 11.30	Dishoek Middelburg	R. Heinrichs Th. de Deckere	Vr. van W&C Eucharistievr.	Luk Deurinck (België) René Adriaansen, Christian Blaha
Do 12 mei	09.00	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr.	
Za 14 mei	10.30 19.00	Ter Reede Domburg	W. Sweere P. de Maat	W&C Eucharistievr.	
Zo 15 mei	10.00 11.30 13.30	Dishoek Middelburg Vlissingen	J. Brooimans P. de Maat Th. de Deckere	Eucharistievr. Eucharistievr. Eucharistievr.	What's in a note P'Beek Cantate Domino, Peter vd Heuvel
Woe 18 mei	9.00	Vlissingen	F. Van Hees	Eucharistievr.	
Do 19 mei	09.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	
Za 21 mei	10.30 19.00	Ter Reede Domburg	P. de Maat W. Sweere	Eucharistievr. Vr. van W&C	
Zo 22 mei	10.00 11.30	Dishoek Middelburg	R. Heinrichs P. de Maat	Vr. van W&C Eucharistievr.	Koperens. De Bovenblazers Cantate Domino, Guido Saerens
Woe 25 mei	9.00	Vlissingen	R.Mangnus	Vr. van W&C	
Do 26 mei	11.30	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr. Hemelvaart	René Adriaansen, Christian Blaha
Za 28 mei	10.30 19.00	Ter Reede Domburg	G. Wortman	Vr. van W&C	
Zo 29 mei	10.00 11.30	Dishoek Middelburg	G. Kok Th. de Deckere Ria Mangnus	Vr. van W&C Eucharistievr. 1 ^e H. com.	Esprit Goes Gaudeamuskoor, Guido Saerens

VAN DE REDACTIE



REDACTIE

mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDAGEN

Uiterlijk 25 mei 2022 bij de redactie verbinding@rkwalcheren.nl

BIJDAGEN

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT

‘Verbinding’ is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement kunt u contact opnemen met de secretaris: secretaris@rkwalcheren.nl. ‘Verbinding’ wordt zwart/wit afgedrukt.

CONTACTGEGEVENS



BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter	Pastoor Fons van Hees	a.van.hees@rkwalcheren.nl	
Wnd. Voorzitter	Pastoor Paul Verbeek	p.verbeek@bisdombreda.nl	
Vice-Voorzitter	Dhr. Ruud Louwes	r.louwes@rkwalcheren.nl	06-24863893
Wnd. Secretaris	Dhr. Paul Stok	secretaris@rkwalcheren.nl	06-21516509
Penningmeester	Dhr. Benedict Hamans	penningmeester@rkwalcheren.nl	06-34592697
Gebouwen	Dhr. Paul Stok	p.stok@rkwalcheren.nl	06-21516509
Algemeen	Mevr. Corleen Poppelaars	c.poppelaars@rkwalcheren.nl	06-30591392
Adviseur Missionaire Kerk	Mevr. Trudy van Hoof	t.vanhoof@rkwalcheren.nl	06-41043490

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van de sacrament der zieken kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur
7 dagen van de week

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Fons van Hees	pastoor	avanhees@zeelandnet.nl
Paul Verbeek	wnd. Pastoor	pverbeek@bisdombreda.nl
Thaddy de Deckere	parochievicaris	thaddeusmhm@gmail.com
Alida van Veldhoven	pastoraal werkster	alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
Ria Mangnus	pastoraal werkster	r.mangnus@rkwalcheren.nl
Geerten Kok	teamleider a.i.	gkok@bisdombreda.nl

SECRETARIAAT PAROCHIE

Openingstijden	dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur
Telefoon	0118-612860
Adres	Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat)
E-mail	secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

SECRETARIAAT VLISSINGEN

Het secretariaat in Vlissingen is gesloten. Tot 1 juli zullen er op verschillende momenten vrijwilligers aanwezig zijn, onder meer voor het ontruimen van de kerk en pastorie.

E-mail secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl

PASTORAAL CENTRUM

Openingstijden	Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur -12.00 uur
Telefoon	0113-218610
Adres	Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
E-mail	info@rkbovendeschelde.com

ADRESSEN VAN DE KERKEN

St. Jacobskerk	Markt 2, Vlissingen
HH. Petrus en Paulus Kerk	Lombardstraat 3, Middelburg
Willibrord-kapel	Badhuisweg 6, Domburg
Emmauskerk	Houtenhandlaan/Honte, Dishoek