



H. Maria Parochie Walcheren

Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg

mail: secretaris@rkwalcheren.nl

website: <https://www.rkwalcheren.nl>



Verbinding

Parochieblad van de H. Maria Parochie Walcheren



PINKSTEREN

UTGAVE 'VERBINDING'

De redactie van 'Verbinding' heeft meerdere malen gehoord, dat het parochieblad te lang is. We gaan het anders doen! Twee keer per maand wordt u 'Verbinding' in een kortere versie toegestuurd. We denken dat de berichtgeving actueler is en 'Verbinding tussentijds' niet meer nodig is. Mocht er dringend nieuws zijn dan zullen we u dat niet onthouden. We starten hiermee in de maand juni.

OVERWEGING



GODS GEEST AANWEZIG ... OVERAL EN VOLLEDIG

Op de door Anja van Oers bijgevoegde foto vindt u wat mij in deze tijd van het kerkelijk jaar bijzonder inspireert: **zeven vlammen** op een rode doek. Dit hoort bij de viering van Pinksteren, een feest waarbij rood de liturgische kleur is, de kleur die zo past bij vurigheid. Uit de Handelingen van de Apostelen 2,1-4. "Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis als of er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. "



Dan de zeven vlammen op het rode doek van onze liturgie, het getal 7 wil zeggen: alle aanwezigen. Over ieder persoonlijk is Gods Geest (een en dezelfde) vaardig geworden.

Het getal 7 is in dit verband nog op een andere manier van betekenis. Van mijn missaal voor zonen feestdagen (1973 Nationale raad voor liturgie) begrijp ik dat er op Pinksterzondag bij de Bijbellezingen (een drietal zoals gebruikelijk op zondag) iets bijzonders aan de hand is. Gebruikelijk is dat de eerste lezing wordt gevolgd door een tussenzang uit het boek der psalmen en dat na de tweede lezing een Alleluja-vers wordt gesproken /gezongen, juist voorafgaande aan de lezing van het evangelie. Maar op de belangrijkste feestdagen staat er na de tweede lezing, nog voorafgaande aan het Alleluja-vers, een SEQUENTIE vermeld. Een lied, een gedicht, dat zo past bij wat zo juist door de lector/lectrice ten aanhoren werd gebracht. De SEQUENTIE VAN Pinksterzondag gaat als volgt, couplet 1 en 2.

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer,
Kom en schenk uw gaven, Heer,
Kom wees in de harten **licht**.

Kom o **trooster**, heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
Kom **verkwikking** zoet en mild.
Kom, o **vrede in de strijd**,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

De vurigheid van de 7 vlammen is 7 keer zachtaardig: licht, troost, zachtheid, verkwikking, vrede, lafenis, rust.

em. pastoor Paul de Maat

VAN DE BESTUURSTAFEL



Een woord van dank is in deze rubriek zeker op zijn plaats. Wat is er hard gewerkt door vrijwilligers na de slotviering op 24 april om de Onze Lieve Vrouwekerk te ontruimen. Een parochiaan vertelde, dat het meehelpen ook een rouwproces is. Op die manier verwerkt zij het verlies van deze kerk als vieringenplek.

Twee kijkmiddagen gaven parochianen en andere belangstellenden gelegenheid om spulletjes mee te nemen. Een donatie werd contact of per bank gegeven. De opbrengst komt ten goede aan de herinrichting van de Emmanuelkapel. Ook het **Gemengd koor** heeft bij de formele afsluiting van hun bestaan, het geld dat zij nog in kas hadden, bestemd voor de herinrichting van de kapel. Wat een mooi gebaar! Dank hiervoor.

Een aantal grote goederen hebben we kunnen schenken aan goede doelen en bestemmingen. Zo heeft de **Stichting Verkoop 'leuke spullen' Vlissingen** geld kunnen genereren uit de geschatte opbrengst van spullen die de nieuwe eigenaar heeft overgenomen. De wasmachine is naar de dak- en thuislozenopvang **'Het Witte Huis'** in Vlissingen gegaan. De **spaansprekende gemeenschap**

heeft religieuze goederen gekregen om mee te nemen naar een katholieke geloofsgemeenschap in Peru. Met heel veel inzet heeft Ad Jacquemijns de altaarsteen van het grote altaar kunnen verwijderen. De altaarsteen gaat naar het bisdom Breda.



Foto Trudy van Hoof



Foto Ad Jacquemijns

Voor het beeld van **Sint Jozef en de kleine Jezus** uit de kapel is er een andere, maar heel toepasselijke plaats gevonden, namelijk de Sint Jozefschool in Vlissingen. Het beeld kwam oorspronkelijk uit de kapel van het Sint Jozefziekenhuis en verhuisde na de sluiting van het ziekenhuis naar de Emmanuëlkapel. Nu het daar niet meer kan hangen, verhuist het opnieuw. (zie verder bij de rubriek 'Uit de parochie')

Op 8 juni komen de vrijwilligers van de parochiekern Vlissingen nog een keer bij elkaar in de toeristenkerk van Dishoek. De bijeenkomst start om 18.00 uur. Misschien zijn er nog parochianen die deze bijeenkomst muzikaal willen ondersteunen?? Opgeven kan tot 5 juni op het e-mailadres vrijwilligersbijeenkomst@rkwalcheren.nl. U bent van harte welkom!! We nemen dan ook afscheid van vrijwilligers die hun werk voor de parochiekern Vlissingen hebben of gaan beëindigen. Met name deze vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE VIERINGEN IN DE ST. JACOBSKERK

Sinds 15 mei zijn de vieringen gestart in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

De weekviering is op woensdag om 9.00 uur (ingang aan de tuinkant) Op de 1^e en 3^e zondag van de maand is er een viering om 13.30 uur. Het is belangrijk dat er een werkgroep komt, die met name de viering op zondag als gastvrouw/gastheer gaat ondersteunen. In de toeristenkerken gebeurt dit al. Onderling wordt afgesproken welke taak een ieder doet (altaardienst, welkom heten aan de deur, liturgie uitreiken). Voor de woensdagviering moeten ook nog afspraken gemaakt worden. Aangezien het om een kleine groep parochianen gaat die deze viering bijwoont, gaan we bespreken hoe we dat onderling kunnen regelen. Het allerbelangrijkste is nu het samenstellen van een werkgroep voor de zondag. U kunt zich aanmelden bij Corleen Poppelaars . Haar e-mailadres is c.poppelaars@rkwalcheren.nl

VAN DE PASTORES



EERSTE HEILIGE COMMUNIE 29 MEI

In onze parochie hebben tien kinderen hun eerste heilige Communie gedaan.

Van harte gefeliciteerd Ruben, Nina, Noah, Tim, Nai – Jaeley, Sanne, Thijs, Jarvina, Liam, Esrom. In de volgende **VERBINDING** doet Ria Mangnus hierover verslag.

Pastores , parochiebestuur en parochianen

HEILIG VORMSEL OP 19 JUNI 2022

Op 5 juni ontvangen Ricardo en Marieke hun eerste Heilige Vormsel. Voor de voorbereiding werd gebruik gemaakt van het boek **“Youcat voor Kids”**. U bent van harte welkom om deze bijzondere viering mee te maken.

UIT DE PAROCHIE



EERSTE VIERING SINT JACOBSKERK

Op 15 mei werd de eerst eucharistieviering in de Sint Jacobskerk in Vlissingen gehouden. Het was een prachtige zonnige dag en ik besloot op mijn fiets naar de kerk te gaan. Omdat ik lector was, was ik al vroeg aanwezig, zodat ik de tijd had de nieuwe situatie tot me te nemen. Ik kende de Sint Jacobskerk van concerten en ik had wat twijfels over de grootte van de kerk: zou het wel ‘warm’ aanvoelen? Nou, dat deed het! Allereerst werden we allemaal heel hartelijk welkom geheten de mensen van de Protestantse Kerk Vlissingen. De stoelen waren zo gezet dat we dicht bij elkaar zaten en dat zodoende voelde als knus. En wat een prachtige kerk! Na de viering bood de Protestantse Kerk ons koffie en thee aan. Ik heb me erg welkom gevoeld.

Lisanne Jacobs



Foto Paul Stok



Foto Paul Stok



Foto Rob Driessen

KINDERKOOR DE NOTENKRAKERS

In 1988, 1989 en 2000 werden de vieringen in de HH. Petrus en Pauluskerk muzikaal ondersteund door het kinderkoor De Notenkraakers. Miriam Verdoes-van Oppen was hiervan de dirigente. Zij neemt het initiatief tot het opnieuw starten met een kinderkoor binnen onze parochie. Gezocht worden kinderen vanaf groep 4 die willen zingen en hiervoor eens in de twee weken repeteren. Dit alles is gratis. Ouderen zijn ook van harte welkom als muzikanten. En er wordt gezocht naar een leuke locatie.

Als uw eigen kinderen of uzelf als muzikant willen aanmelden, u bent van harte welkom. Opa's en oma's kunnen ook hun kinderen en kleinkinderen aanmelden.

Het pastoresteam en parochiebestuur zijn heel blij met dit initiatief en ondersteunen het van harte en wensen Miriam en alle deelnemers veel plezier en succes.



Hé, wil je zingen? Dan is dit je kans!

Ik wil een nieuw kinderkoor starten:

De Notenkraakers

Gezocht:

Kinderen vanaf groep 4

Een muzikant (bijv. gitaar, piano, keyboard, orgel)
Oefenruimte in/bij Middelburg of Vlissingen (kosteloos)

Wat gaan we doen:

Gezellig zingen

Hippe christelijke liedjes leren
1x per 2 weken op woensdag oefenen

Het koor is gratis.

Aanmelden kan via:

notenkrakers@zeelandnet.nl

Ben je of ken een muzikant of weet je een plek waar we kunnen oefenen?

Ook dan kun je mailen naar bovenstaand mailadres.

Hopelijk tot gauw!

Groetjes, Miriam Verdoes-van Oppen

BEELD VAN CATHARINA IN DISHOEK INGEZEGEND

Het beeld van Catharina is verhuisd vanuit de Catharinakerk in Zoutelande naar de Emmauskerk in Dishoek. 'De werkgroep Dishoek gaf bij de slotviering op 12 september van de Catharinakerk aan dat het beeld welkom is in Dishoek. Hiermee blijven de gedachten, gebeden en het lief en leed vanuit Zoutelande bewaard in Dishoek. En wordt eer gedaan aan de inzet van de leden van de werkgroep uit Zoutelande voor al die jaren dat zij voor de vieringen en het kerkgebouw in Zoutelande zorgden' memoreerde Ruud Louwes namens het parochiebestuur. Voorganger Geerten Kok ging aan het begin van de viering in op de ontwikkelingen in de parochie, zoals de sluiting van de Catharinakerk, wat dit voor ieder betekent en sprak de wens uit dat de kerkgangers en de werkgroepleden uit Zoutelande in het bijzonder, zich zullen thuis voelen in Dishoek. Met deze gedachten zegende Geerten Kok het beeld van Catharina. In de overweging kwam de religieuze betekenis van de Heilige Catharina naar voren en werden we geïnspireerd hoe ieder zich samen met anderen deel kan uitmaken van een eenheid, zoals onze parochie. Dit alles paste binnen het thema **EENHEID** van deze zondagsviering.



DE KERK IS OPEN

In de maanden juni, juli, augustus en een stukje in september zal de H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg op donderdag van 12.00 uur tot 16.00 uur weer geopend zijn voor bezoek, bezinning en gebed. Deze zomer zijn er in en naast de vitrinekast schilderijen, foto's en voorwerpen te zien die afkomstig zijn uit de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen.

BIJ HET SLUITEN VAN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK TE VLISSINGEN

Een moeilijk maar moedig besluit.

Je kon het al van verre zien aankomen: het moment van het definitieve besluit over het open houden of sluiten van de Onze Lieve Vrouwekerk te Vlissingen. Al jaren worstelde het kerkbestuur met de vraag hoe met steeds verder teruglopende inkomsten en steeds meer stijgende onderhoudskosten en personele kosten, het gebouw van deze kerk open zou kunnen blijven. Al jaren geleden waren er geluiden dat de situatie niet meer houdbaar zou zijn.



Er is bij dit zeer ingrijpende besluit zeker niet over één nacht ijs gegaan. Dat het besluit niet lichtvaardig werd genomen bleek dit voorjaar maar weer eens. Bij een hevige storm waaide er een compleet raam uit de voorkamer van de pastorie op de bovenste verdieping. Het was hetzelfde raam dat ik een paar jaar geleden al eens open had willen zetten, omdat de temperatuur daarboven in die maffe ruimte niet te harden was. Ik moest daar in de archieven een en ander opzoeken. Maar toen ik de deplorabele toestand van het raam zag kwam ik ijlings terug op mijn voornemen. Wat was ik blij dat ik destijds niet aan het raam had gezeten.

Een paar jaar geleden werd dan eindelijk het besluit tot verkoop van kerk en pastorie genomen. Er kwamen een paar voorlichtingsavonden, die soms werden doorgeschoven in verband met de coronapandemie. Er heerste bij sommige mensen ongeloof en onbegrip over het genomen besluit, maar velen begrepen al direct dat het kerkbestuur niet anders kon.

Wat bij iedereen in ieder geval hetzelfde was, was het gevoel van verdriet en verlies. De kerk waar velen al een leven lang in geloof bij elkaar kwamen, zou binnen korte tijd worden gesloten. Uiteindelijk daalde bij iedereen het besef in dat het genomen besluit het enig juiste besluit was. Het betekende ook dat er gekeken moest worden hoe de ontruiming van kerk, kapel en pastorie ter hand genomen moest worden.

Werkgroep

Er werd een werkgroepje geformeerd onder leiding van Paul Stok, de secretaris van het parochiebestuur. Met name hij heeft zich enorm ingezet om deze monsterklus in goede banen te leiden. Hij was er dagelijks mee bezig.

Iedereen kon zich voor de werkgroep aanmelden. Vanaf november 2021 werd er bijna wekelijks op de dinsdagochtenden gewerkt aan het opstellen van inventarislijsten, het verdelen van die inventaris over een aantal plaatsen (Petrus en Pauluskerk in Middelburg, de Toeristenkerk Dishoek, het depot van het bisdom, de Sint Jacobskerk en wat er behouden moest blijven voor de toekomstige kapel). Die kapel kunnen we weer in gebruik nemen wanneer de verbouwing tot hotel gereed is. Soms werd er nog een andere bestemming gevonden voor een bepaald voorwerp, zoals het beeldje van Sint Jozef en de kleine Jezus dat naar de Jozefschool ging.

Het werkgroepje bestond naast Paul Stok uit Jo Miltenburg, Ad Jacquemijns en ondergetekende. Later sloot ook Leo Zoun aan. Er is enorm veel werk verzet door deze werkgroep waarvan nog nooit iemand eerder ervaring had opgedaan met hoe je een kerk en een pastorie leeg oplevert op de afgesproken datum.

Een heel belangrijk onderdeel van het opruimen in de pastorie was de enorme hoeveelheid papier in mappen en kasten (met name notulen, jaarverslagen, zangstukken, agenda's van vergaderingen enz.). Er was eerder nauwelijks opgeruimd. Er was alleen maar meer bijgekomen vanuit de Emmanuelparochie en de Martinusparochie. Al die archieven waren ook naar de pastorie in Vlissingen verhuisd en moesten worden bekeken. Wat bewaren we en wat kan weg? Er zijn vele dozen en zakken vol papier naar de papierversnietiger gebracht.

Niet alleen papieren waren uit die eerder opgeheven parochies richting de OLV gekomen. Ook kostbare voorwerpen als monstransen, cibories en kelken, altaarschellen, broodschalen, wierookvaten en kandelaars enz. waren in veelvoud in de kluis te Vlissingen aanwezig. Er waren er zelfs bij die nog afkomstig waren uit de in 1938 gesloten Sint Jacobuskerk aan de Pottekaai (nu Wilhelminastraat). Een zeer kostbaar bezit. Er moesten beslissingen worden genomen. Maar tegelijkertijd probeerden we zoveel mogelijk voorwerpen voor de toekomstige kapel of voor de toeristenkerk te behouden.



Slotviering 24 april

De zondag na Pasen was de laatste viering in de Onze Lieve Vrouwe kerk. Het was een datum die ik zo ver mogelijk voor mezelf probeerde vooruit te schuiven en tegelijkertijd maar achter de rug wilde hebben. Een tweeslachtig gevoel. Het zou een dag vol emotie worden.

In een volle kerk werden aan het einde van de viering allerlei voorwerpen de kerk uitgedragen, waarna de hoofddeur definitief werd gesloten door pastoor Fons van Hees. Er zou nooit meer een viering plaatsvinden. Een verdrietig moment. Als aandenken kregen alle aanwezigen een kaars met een afbeelding van een van de Maria-ramen mee naar huis. Een mooi gebaar van het parochiebestuur dat door veel mensen is gewaardeerd.



Open dagen

Direct na de sluiting werd de ontruiming van pastorie, kerk en kapel ter hand genomen. In de pastorie konden parochianen en andere belangstellenden op twee zaterdagen, 7 en 14 mei, komen kijken of er iets bij was wat men als aandenken wilde hebben. Hiervan werd beperkt gebruik gemaakt. Het ging daarbij overigens niet om voorwerpen die bij de eredienst werden gebruikt.

Werkgroep Emmanuelkapel

Intussen is de werkgroep, die zich bezighoudt met de herinrichting van de kapel, al diverse keren bij elkaar gekomen. Er is een inventaris gereserveerd voor de herinrichting van de kapel wanneer deze is gerestaureerd. Zodra we wat te melden hebben, zullen we dat in de volgende **VERBINDING** vermelden.

Rouwproces

Het parochiebestuur heeft uiteindelijk de enig juiste beslissing genomen met het sluiten van de Onze Lieve Vrouwe kerk. Dat het kerkgebouw als beeldbepalend gebouw behouden blijft, is een pleister op de wonde. Een wonde overigens die nog lang niet geheeld is. Veel parochianen ervaren een rouwproces. De kerk waarin ze hun hele leven bij elkaar kwamen om de eucharistie te vieren, waar ze hun eerste communie en vormsel ontvingen, te biecht gingen, waar ze hun huwelijk sloten en van waaruit hun ouders en (over-) grootouders werden uitgedragen naar hun laatste rustplaats is geen kerk meer. En dat doet pijn en is even wennen.

Maar de parochiegemeenschap blijft bestaan. Nog steeds kunnen we samenkomen voor onze vieringen. Hetzij in de Sint Jacobskerk (vroeger overigens ook Onze Lieve Vrouwekerk genoemd), hetzij in de Emmaus Toeristenkerk te Dishoek of de HH. Petrus en Pauluskerk te Middelburg.

Panorama Walcheren

Wie had gedacht dat de kerk voor langere tijd gesloten zal blijven komt bedrogen uit. Panorama Walcheren zocht en vond in dit gebouw een voorlopige ruimte om de enorme schilderijen tentoon te stellen. De banken in de kerk werden allemaal in een week tijd door een team van vrijwilligers naar voren opgeschoven, waardoor er een grote open ruimte ontstond. Binnenkort zal daar de tentoonstelling opnieuw te zien zijn. En stiekempjes kan er dan nog een blik op het interieur van de kerk met de mooie ramen geworpen worden.

Leo Speckens (Alle foto's in dit artikel zijn door hemzelf gemaakt)



SINT JOZEF TERUG NAAR SCHOOL

Het beeld van Sint Jozef is op 17 mei door Mieke en Leo Speckens naar de Sint Jozefschool in Vlissingen gebracht. Een bijkomend en niet te onderschatten voordeel van dit bezoek is dat er weer een contactmoment was tussen de RK school en de parochie. Waar vroeger de pastoor elke week op school kwam, komt dit nu niet meer voor. Alleen tijdens de Vastenactie zijn die contactmomenten er wel met de bezoeken van de werkgroep Vastenactie. En dan nu dus bij de overhandiging van het beeld.

Enkele leerlingen schreven een reactie op de overhandiging in de nieuwsbrief van de school:

Beeld timmerman Jozef en Jezus is gebracht

Wij hebben samen met andere kinderen van groep 5, 6, 7 en juf Anoeska, mevrouw en meneer Speckens dinsdag 17 mei op school ontvangen. Na het sluiten van de Onze Lieve Vrouwe en Heilige Jacobuskerk van Vlissingen krijgt onze Sint Jozefschool het beeld uit de Rooms Katholieke kerk. Dit beeld komen meneer en mevrouw Speckens aan ons overhandigen. Voordat het beeld in de kerk werd opgehangen, hing het in de kapel van het Rooms Katholiek Streekziekenhuis Sint Joseph te Vlissingen. Dat ziekenhuis bestaat sinds 2004 niet meer. Het beeld, van het kindje Jezus samen met zijn vader Jozef, krijgt nu een plaats in onze school. Op de foto zie je het beeld dat we hebben gekregen. Snel zullen we jullie het in school laten zien als het ophangt.

Mirelle en Guilherme



Foto's Mieke Speckens

Mooi cadeau

Leuk dat op dinsdag 17 mei het beeld van Jezus en zijn vader Jozef aan onze school werd gegeven, we vinden het een mooi cadeau. Bijzonder dat wij het op onze school krijgen. Door de uitleg van mevrouw en meneer Speckens weten we dat het beeld al heel oud is. Het Sint Jozefziekenhuis is in 1956 geopend, in 2004 is het afgebroken en kwam het beeld in de kerk te hangen. Leuk om te weten dat in dat ziekenhuis allemaal zusters werkten, dat noem je nonnen. Ze hadden zwart met witte kleren aan. Die kleuren bedoelde Yasmine toen ze zei dat de nonnen op pinguïns leken. Het ziekenhuis had dezelfde naam als onze school.

Het beeld van Jezus heeft een kruis vast. Als hij ouder is, wordt hij gekruisigd. Jezus maakt met zijn vingers een teken dat vrede betekent. In mijn klas proberen we geen ruzie met elkaar te maken of ruzie samen op te lossen. Dit heet 'De Vreedzame School.' Jammer dat er weinig bedrijven met Sint Jozef als naam bestaan. Met dit standbeeld dat we hebben gekregen, laten we ook duidelijk zien dat de Sint Jozefschool een Vreedzame school is.

Yasmine, Gina

LIEF EN LEED

lief & leed

OVERLEDEN

27 april Dhr. Gerard Sedee, 89 jaar

Middelburg

14 mei Mevr. Rosa de Cock-de Bakker, 98 jaar

Middelburg

Betrokken, dienstbaar
en professioneel



YUZZL
Uitsaai Zorghuis Zeeoland
Uitsaai Centrum Overtoom Groen

0118 - 413 417
overtoom-groen.nl

Nicole Joke

'Wij staan altijd
voor u klaar.'

Ton, Laurine en Wouter
van Het Zeeuwse Land DELA



Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/middenzeeland of bel 0118 72 69 42 voor een persoonlijk gesprek.

Het Zeeuwse Land
DELA

COLLECTES JUNI 2022

Zondag 5 juni landelijke diocesane collecte (geen Caritas)

Zondag 12, 19 en 26 juni Eigen parochie

NIEUWS UIT HET BISDOM



NIEUWSBRIEF EN WEBSITES

Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van het bisdom: <http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief>. Het Sint Franciscuscentrum organiseert diverse activiteiten. Hierover bevat de website <https://sintfranciscuscentrum.nl> de benodigde informatie.

slapen...

jaap de jonge



VAN DER SPIEGELSTRAAT 60 4461 PK GOES 0113-215729

VIERINGEN



De zondagvieringen in de St. Jacobskerk zijn op de 1^e en 3^e zondag van de maand om 13.30 uur

<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Plaats</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Viering</i>	<i>Muzikale ondersteuning Bijzonderheden</i>
Woe 1 juni	09.00	Vlissingen	Th. De Deckere	Eucharistievr.	
Do. 2 juni	09.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	
Za 4 juni	10.30 19.00	Ter Reede Domburg	Liturgiegroep P. de Maat	Vr. van W&C Eucharistievr.	
Zo 5 juni	10.00 11.30 13.30	Dishoek Middelburg Vlissingen	R. Heinrichs P. de Maat R. Mangnus	Vr. van W&C Eucharistievr. Vr. van W&C	Con Amore Gaudeamuskoor, Guido Saerens organist Alex de Bruijne
Ma 6 juni	11.30	Middelburg	P. de Maat	Eucharistievr.	Maria, Moeder v.d. kerk Open kerk
Woe 8 juni	09.00	Vlissingen	R. Mangnus	Vr. van W&C	
Do 9 juni	09.00	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr.	
Za 11 juni	10.30 19.00	Ter Reede Domburg			
Zo 12 juni	10.00 11.30	Dishoek Middelburg	J. Brooijmans P. de Maat	Eucharistievr. Eucharistievr.	Jan Verswijveren René Adriaansen, Christian Blaha
Woe 15 juni	09.00	Vlissingen	Th. de Deckere	Eucharistievr.	
Do 16 juni	09.00	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr.	
Za 18 juni	10.30 19.00	Ter Reede Domburg			
Zo 19 juni	10.00 11.30 13.30	Dishoek Middelburg Vlissingen	R. Heinrichs F. van Hees Th. de Deckere	Vr. Van W & C Eucharistievr. Eucharistievr.	Te Quiero Cantate Domino (vormselvr.)
Woe 22 juni	09.00	Vlissingen	R. Mangnus	Vr. van W&C	
Do 23 juni	09.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Doopviering
Za 25 juni	10.30 19.00	Ter Reede Domburg	R. Stobbelaar	Vr. van W&C	
Zo 26 juni	10.00 11.30	Dishoek Middelburg	Th.de Deckere P. de Maat	Eucharistievr. Eucharistievr.	Gem. Koor RK Lambertus Gaudeamuskoor, Guido Saerens
Woe 29 juni	09.00	Vlissingen	Th. De Deckere	Eucharistievr.	
Do 30 juni	09.00	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr.	

VAN DE REDACTIE



REDACTIE

mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDAGEN

Uiterlijk 12 juni 2022 bij de redactie verbinding@rkwalcheren.nl

BIJDAGEN

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT

Een digitaal abonnement op 'Verbinding' is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement kunt u dit aangeven op de website <https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden> 'Verbinding' wordt zwart/wit afgedrukt voor degenen, die niet over internet beschikken.

CONTACTGEGEVENS



BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter	Pastoor Fons van Hees	a.van.hees@rkwalcheren.nl	
Wvd. Voorzitter	Pastoor Paul Verbeek	p.verbeek@bisdombreda.nl	
Vice-Voorzitter	Dhr. Ruud Louwes	r.louwes@rkwalcheren.nl	06-24863893
Wvd. Secretaris	Dhr. Paul Stok	secretaris@rkwalcheren.nl	06-21516509
Penningmeester	Dhr. Benedict Hamans	penningmeester@rkwalcheren.nl	06-34592697
Gebouwen	Dhr. Paul Stok	p.stok@rkwalcheren.nl	06-21516509
Algemeen	Mevr. Corleen Poppelaars	c.poppelaars@rkwalcheren.nl	06-30591392
Adviseur Missionaire Kerk	Mevr. Trudy van Hoof	t.vanhoof@rkwalcheren.nl	06-41043490

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur
7 dagen van de week

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Fons van Hees	Pastoor in solido	avanhees@zeelandnet.nl
Paul Verbeek	Pastoor in solido	pverbeek@bisdombreda.nl
Thaddy de Deckere	parochievicaris	thaddeusmhm@gmail.com
Alida van Veldhoven	pastoraal werkster	alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
Ria Mangnus	pastoraal werkster	r.mangnus@rkwalcheren.nl
Geerten Kok	teamleider a.i.	gkok@bisdombreda.nl

SECRETARIAAT PAROCHIE

Openingstijden	dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur
Telefoon	0118-612860
Adres	Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat)
E-mail	secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

SECRETARIAAT VLISSINGEN

Het secretariaat in Vlissingen is gesloten. Tot 1 juli zullen er op verschillende momenten vrijwilligers aanwezig zijn, onder meer voor het ontruimen van de kerk en pastorie.

E-mail secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl

PASTORAAL CENTRUM

Openingstijden	Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Telefoon	0113-218610
Adres	Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
E-mail	info@rkbovendeschelde.com

ADRESSEN VAN DE KERKEN

Sint Jacobskerk	Oude Markt 2, Vlissingen
HH. Petrus en Paulus Kerk	Lombardstraat 3, Middelburg
Willibrordkapel	Badhuisweg 6, Domburg
Emmauskerk	Houtenhandlaan/Honte, Dishoek