



H. Maria Parochie Walcheren

Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg

E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl

Website: <https://www.rkwalcheren.nl>



Verbinding

Parochieblad van de H. Maria Parochie Walcheren



fakkels van Sint Jan

foto voorblad: internet

GEBORTE VAN SINT JOHANNES DE DOPER

Op **24 juni** wordt het hoogfeest van Johannes de Doper gevierd. Deze voorloper van Christus is een van de grootste heiligen van de rooms-katholieke kerk.

ZOON VAN ZACHARIAS EN ELISABET

Johannes was volgens het Evangelie van Lucas de zoon van de priester Zacharias en Elisabet, de nicht van Jezus' moeder Maria. De naam Johannes (Ἰωάννης) is de vergriekste vorm van het Hebreeuwse יוחנן (*Johanan*), dat 'JHWH is genadig' betekent.

VERERING

De Kerk van Oost en West vereert Johannes als een grote heilige. In de rooms-katholieke kerk wordt zijn geboorte op 24 juni als **hoogfeest** gevierd. Zijn marteldood wordt jaarlijks op 29 augustus herdacht. Deze gedachtenis gaat terug op de inwijdingsdag van de kerk die gebouwd werd boven Johannes' vermoedelijke graf in Sebaste.

ZOMERZONNEWENDE

Zoals de viering van de geboorte van Christus verband houdt met de winterzonnwende, zo is het hoogfeest van Sint Jan gerelateerd aan de **zomerzonnwende**. De symboliek ervan is deze. Sint Jan wordt gezien als de fakkel die in de duisternis scheen. Hij zelf was niet het Licht, hij was een vlamme verwijzer naar Christus, Licht uit Licht. Of zoals in de proloog van het Johannes-evangelie over Sint Jan de Doper staat:

HIJ KWAM ALS GETUIGE: *hij moest getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht. Het ware licht was er, dat elke mens verlicht en dat in de wereld moest komen.*

Dus als de fakkel van Sint Jan aan het doven is (zomerzonnwende), maakt de wereld zich op voor de geboorte van het ware licht (winterzonnwende).

website KRO-NCRV (ingekort redactie)

OVERWEGING



RUST OP EEN PELGRIMSTOCHT ...

Rust bij tante Clara ...

Mijn ervaring met op pelgrimstocht gaan? Vroeger thuis, in de jaren '50, '60 in Maastricht, liepen we jaarlijks zes kilometer met ons gezin op 'beijweeg', op bedevaart naar Borgharen. In september wordt in dat dorp aan de Maas het octaaf van Sint Cornelis gevierd. Je ging naar hem toe om op zijn voorspraak gevrijwaard te blijven van stuipjes.

Er was plechtig Lof, met verering van de relikwie van de heilige en daarna **uitrusten** van de bijweeg. Dat deden we in de tuin van een mevrouw die we tante Clara moesten noemen. Ranja, kersenvla en wespen. Niemand van ons heeft ooit aan stuipjes geleden ...

Rust in Hotels ...

Ook ging er vanuit onze parochie in Maastricht – ik meen in mei – een voetbedevaart – tot op de dag van vandaag - naar het Mariaheiligdom Scherpenheuvel bij Diest in België. Twee dagen heen, twee dagen terug. Het was de oudste bedevaart vanaf de Franse Revolutie, werd gezegd. De pelgrims kregen derhalve een privilege bij de priester van het heiligdom. Dat was dat ze een aparte zegen ontvingen. Zij kregen namelijk het wonderbare Mariabeeldje op hun hoofd gezet. Ze pelgrims rustten in hotels, met passende namen als ‘Sint Josef’. Maar in de jaren ’80 was het aantal bedevaarders geslonken tot een schamel groepje.

Rust in Onderkomens ...

Als jongeren zochten wij naar een eigentijds alternatief. De ouderen liepen traditioneel langs de Rijkswegen. Dat was vroeger wel goed gegaan, maar nu nauwelijks nog te doen vanwege het langsrazende verkeer. We hebben twee jaar achterelkaar een boeiende en avontuurlijke voettocht door velden en bossen naar het heiligdom gemaakt en terug. We **rustten** de drie nachten in een school en in een parochiecentrum. Maar de beginnende organisatie raakte in het slob doordat de organisators elders gingen studeren.

Rust in het Accueil ...

Daarna ben ik nog enige keren naar Lourdes gegaan met een jongeren- en ziekenbedevaart. Dat zijn natuurlijk ervaringen geweest die boven je zelf uitstijgen vanwege de inzet, betrokkenheid en vriendschap, liefde die je ervoer bij je medebedevaarders en dat in het kader van verering, aanbidding, vieringen en processies.

In ‘Nos Repos’ van René en Hannie

Het was in 2001 dat ik door mijn oude studiemakker René Heinrichs benaderd werd voor het volgende. Of ik bij de opening van hun refuge ‘Nos Repos’ een zegengebed wilde uitspreken. Ik was toen aan het bisdom Breda verbonden als vicaris, een wat je noemt ‘hoge geestelijke’, vandaar zijn verzoek. Nou, dat vond ik wel wat. Geïnspireerd door de Middeleeuwse boetebedevaarten had ik zelf al eens een voettocht naar Santiago de Compostelle willen ondernemen, maar het was er nooit van gekomen. (Stel je voor: je loopt ergens door een Godverlaten streek en je verstuikt je voet. Wat dan, niemand te zien en toe waren er nog geen mobiels ...) Zo kwam ik dus - op een op een prachtige zomerdag - aan in Augy sur Abois, midden in het hart van Frankrijk. En ja hoor, inderdaad in een Godverlaten streek. Maar hoe bruisend was het gezelschap dat ik daar aantrof in de refuge ‘**Nos Repos**’: René en Hannie en hun twee zonen Ruben en Daniël en ook pelgrims, vrijwilligers en daarbij wat locals. We werden allemaal hartelijk ontvangen met spijs en drank en onderhoudende praat en muziek. Maar in al het bruisen kwam het daar in de late avond toch tot **rust**.

Ieder zocht zijn legerstede op. Hier en daar was het vanwege de nieuwheid nog wat improviseren. Maar ieder genoot toch voldoende nachtelijke **rust** om in de etappeplaats Augy sur Auboïs op adem te komen. De volgende dag vond de plechtigheid van de inzegening van de refuge plaats. Er waren opwekkende speeches en ingetogen gebeden waarna de vicaris al zegenend met palmtak en wijwater het hele gastvrije onderdak voor pelgrims besprenkelde. Telkens wanneer het lustrum gevierd werd, was er ook de uitnodiging aan de inmiddels pastoor geworden vicaris om voor te gaan in het vieren van de eucharistie, de heilige Mis. Dit jaar doen we dat dus voor de vierde keer. Het vieren van de eucharistie mag ook deze keer een teken zijn van onze dankbaarheid aan de Heer van de Schepping voor de inzet van René en Hannie en hun zonen, en de vrijwilligers. Een inzet die op hartelijke wijze gastvrijheid biedt aan de pelgrims die moe en uitgeput aan komen in 'Nos Repos', maar dankzij hen weer monter en opgewekt hun pelgrimstocht kunnen voortzetten naar het heiligdom van de heilige Jacobus in Santiago. En mag dat alles tot zegen zijn van de refuge 'Nos Repos', opdat nog veel pelgrims er tot **rust** mogen komen.'

Fons van Hees, pastoor i.s.



Zo langzamerhand komt de datum van 1 juli dichterbij voor de overdracht van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de nieuwe eigenaar. We mogen na de overdracht nog enkele werkzaamheden verrichten, zoals het doopfont verplaatsen naar Dishoek en het ontmantelen van het altaar. Dit geeft ons meer tijd om zaken af te handelen. Panorama Walcheren heeft de meeste panelen op kunnen stellen. We zijn nieuwsgierig naar de tentoonstelling zoals deze straks in de kerk te zien is. Naar de HH. Petrus en Pauluskerk zijn en worden veel goederen gebracht. Het is steeds zoeken naar een plekje. We moeten straks met hulp van vrijwilligers kijken wat er moet blijven en wat er weg kan. Een ander punt van aandacht is hoe we de mededelingen opnieuw kunnen samenstellen. In onze parochie heeft iedere kern haar eigen mededelingen. We willen de mededelingen van beide parochiekernen één laten worden. We overleggen dit met degenen die de mededelingen aangeleverd krijgen en opstellen. In Dishoek organiseerden we op 8 juni een avond met de vrijwilligers van de parochiekern Vlissingen. Het was een mooie gelegenheid om elkaar nog te ontmoeten en verhalen uit te wisselen. Op **vrijdag 2 september** organiseren we een avond voor de vrijwilligers van de parochiekern Middelburg. Vanaf 2023 kiezen we één moment om alle vrijwilligers uit te nodigen van onze parochie.

Op de vrijwilligersavond heeft onze vicevoorzitter Ruud Louwes, dat hij parochianen gaat benaderen om een werkgroep te vormen voor de Sint Jacobskerk. Ieder kan zich alvast aanmelden bij Corleen Poppelaars op haar e-mailadres c.poppelaars@rkwalcheren.nl. Voor het welslagen van de vieringen op zondag is het belangrijk dat taken worden opgepakt, zoals dat ook in de toeristenkerken gebeurt.



FEEST VAN DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Vanaf 23 maart jl. hebben 10 kinderen van Walcheren zich voorbereid op de eerste Communie. Zowel in de kerken als in de pastorieën van Vlissingen en Middelburg kwamen we bij elkaar. We volgden het catecheseproject : '**Blijf dit doen**'. De verhalen van Mozes en van Jezus werden verteld. We spraken erover hoe God bij ons is in ons leven en dat we daarop mogen vertrouwen. Dat Jezus ons oproept om te zien naar een ander, anderen te helpen en goed te zijn voor een ander. Zo hebben de kinderen hun zelf gemaakte, prachtig versierde Palmpasestok gegeven aan oudere mensen. Ook aan mensen van onze kerk, die in Ter Reede wonen:



foto's Ria Mangnus

GEBED

Lieve Heer,

U heeft ons bij elkaar gebracht
in één grote familie
de familie van de Kerk
Wij horen bij elkaar
en we horen bij U
Help ons om dat te laten zien
waar we ook zijn.
Amen



Ria Mangnus, p.w.

DE VIERING VAN 29 MEI 2022 IN DE HH. PETRUS EN PAULUSKERK

De viering in Middelburg begon met het intrede lied '**De grote dag is eindelijk daar**'. Twee aan twee liepen 10 communicanten op dat moment de kerk binnen naar het altaar; hun grote dag was eindelijk daar! Na 6 bijeenkomsten en een generale repetitie mochten ze deze dag hun Eerste Heilige Communie ontvangen.

Tijdens deze bijeenkomsten werkten we met het project '**BLIJF DIT DOEN**'. Ze leerden met dit project de naam van God kennen, leerden bidden en we lazen verhalen uit het Oude en Nieuwe testament, vaak gevolgd door een activiteit. Zo hebben de kinderen op een kijktafel een woestijn gemaakt, manna geproefd, een woordspin over familie gemaakt en nog veel meer. Tijdens één van de laatste bijeenkomsten beloofde pater Thaddy de communicanten tijdens de viering op gitaar te begeleiden.

Op de dag van de communie verzamelden de kinderen zich achterin de kerk voor portretfoto's, ze zagen er zo mooi uit deze feestelijke dag. Ze waren ook wel een beetje zenuwachtig of alles wel goed zou gaan deze viering. Maar het moment dat ze binnenliepen was hun grote dag eindelijk daar en verdwenen de zenuwen.



Alle foto's Jan Strooband

Tijdens de viering hebben we samen gezongen met het koor, samen gelezen, samen gebeden en samen ons geloof beleden. De communicanten mochten op het altaar samen het Onze Vader bidden.

Toen was het moment echt daar; de kinderen werden uitgenodigd voor hun Eerste Heilige Communie. Het was een mooi moment om te zien hoe de kinderen nu bij de grote mensen van Jezus horen. Na de communie hield pater Thaddy woord en begeleidde de kinderen op gitaar tijdens het lied **'Laat de kinderen tot mij komen.'**

Er werd nog een kaarsje naar Maria gebracht en de communicanten liepen naar buiten op het lied het is feest vandaag terwijl iedereen uit volle borst het refrein meezong:

Glorie, glorie voor ons allen. De Heer wil bij ons zijn.

Lidia Thielier, werkgroep communicanten



Esrom, Nina , Noah, Tim, Thijs, Sanne, Liam, Nai-Jaeley, Ruben, Jarvina

ENKELE KINDEREN SCHREVEN EEN STUKJE OVER HUN DAG

Mijn eerste communie

Ik vond het een speciale bijeenkomst om met elkaar te delen. Het was een moment in je leven om bij God te zijn. Nog een bedankt voor de lessen.

Jarvina

Mijn eerste communie

Ik vond het interessant om met andere kinderen over God te leren. De weg van God is liefde: als ik verdrietig ben of blij, God is altijd dicht bij mij. Het was heel leuk dat er andere kinderen waren en dat er vrolijke muziek klonk en dat de kerk mooi was en soms een beetje koud. Ik vond het leuk om met Ruben en Tim te spelen. Ria, Lidia en Britt hebben het goed gedaan. Het was leuk om rond te lopen in de kerk en het picknicken bij de kerk was geweldig. Mijn papa en mama waren trots dat ik de hosties naar pater Thaddy mocht brengen maar de hostie smaakt naar niets. Dank jullie wel dat ik op de viool mocht spelen.

Groetjes Noah



Foto Jan Strooband



Foto mevr. Kenter

Pastores , parochiebestuur en parochianen feliciteren de kinderen van harte met hun eerste Heilige Communie.

HEILIG VORMSEL OP 19 JUNI 2022

Op 19 juni ontvangen Ricardo en Marieke het sacrament van het vormsel. U bent van harte welkom om deze bijzondere viering op 19 juni mee te maken.

PRESENTATIE BIDDENDE MOEDERS IN MIDDELBURG

Op donderdagmorgen 30 juni 2022 wordt er een presentatieochtend over het gebedsinitiatief 'Biddende Moeders' georganiseerd in Middelburg. Alle moeders, oma's en vrouwen met een hart voor kinderen zijn van harte welkom.



Zorgen

Als (groot)ouder heb je een grote wens: dat je kinderen gelukkig worden. Helaas worstelen ze vaak ook met problemen zoals peesterijen, ziektes, verslavingen of verbroken relaties. In 1995 besloten twee Engelse grootmoeders om de zorgen over hun (klein)kinderen samen bij God te brengen. Al snel sloten andere moeders zich bij hen aan. Zo ontstond 'Biddende Moeders'. Inmiddels komen moeders in 150 landen samen om te bidden voor hun (klein)kinderen. Er zijn veel gebedsverhoringen en samen bidden geeft veel rust.

Programma

- 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
- 10.30 uur Ervaringen met Biddende Moeders
- 11.00 uur DVD over het ontstaan van dit gebedsinitiatief
- 11.30 uur Gebedsuur voor de (klein)kinderen

Wie wil, kan al om 9.00 uur komen. Dan is er een Eucharistieviering.

Praktisch

Deze presentatieochtend wordt gegeven door Wies Mom en Yvonne Fehr namens Mothers Prayers Nederland. De bijeenkomst wordt gehouden in de Heilige Maria Kerk, Lombardstraat 1 in Middelburg. Deelname is gratis. Er kan een gift gegeven worden voor de koffie. Het is fijn als u laat weten dat u komt. Dat kan door het te vertellen aan pater Thaddy de Deckere of een mailtje te sturen naar: yvonnefehrh@gmail.com

Deze dag is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda in samenwerking met Mothers Prayers Nederland en de Heilige Maria Parochie Walcheren.



ROZE LIEVE VROUWE BEELDJE

Op deze bijzondere dag gaat mijn dank allereerst naar Pater Thaddy de Deckere. Hij begon de dienst zo mooi om te vertellen dat 1 juni de feestdag was van de Heilige Justinus de filosoof. Onthoofd onder Marcus Aurelius ±165. Het was een ingetogen fijne viering. Na de viering zegende Pater Thaddy mijn roze Lieve Vrouwe beeldje, het kleinood van onze dochter gekregen. Het beeldje komt in ons strandhokje **Rozee** te Vrouwenpolder.



MARIA

'Moeder van ons Polderland, Moeder van de zee. Vraag dat God de dijken sluit, voor ons wel en wee...'. Zo zongen wij het **Polderlied** in de toeristenkerk te Vrouwenpolder. Het beeldje zal zeker onze kinderen en kleinkinderen beschermen in de soms verraderlijke zee, als zij hier hun heerlijke vakanties vieren. Niet alleen onze kinderen beschermt de Moeder aller Moeders, ook ons Polderland.

foto Alma Lodiers

*Alma Lodiers-Gerritsen
Vrouwenpolder*

VRIJWILLIGERSAVOND DISHOEK

Werd het weer op 8 juni een spelbreker om de vrijwilligersavond niet door te laten gaan?? Het regende die ochtend pijpenstelen, maar tegen vieren werd het al droger en de zon ging steeds meer schijnen. Zo kunnen we zeggen dat Gods zegen op deze avond rustte. Het was een gezellige bijeenkomst waar vrijwilligers, bestuursleden en pastores aanwezig waren. We smulden van het heerlijke buffet, dat door Mientje en Han Bleyenbergh gemaakt was en van de heerlijke fruitsalade gemaakt door Jeanne Cox. Leonie van den Berg ontving de bel uit het voormalige Sint Josephziekenhuis. Ze heeft daar bijzondere herinneringen aan.



foto Ruud Louwes



foto Trudy van Hoof



foto Trudy van Hoof

VÓL KOREN IN DE HH. PETRUS EN PAULUSKERK MIDDELBURG

Op 4 en 5 juni klonk er door heel Middelburg prachtige koormuziek. Ook in onze kerk werden koren ontvangen en klonk een verscheidenheid aan koormuziek.

Zaterdag was het een zonovergoten dag. Vooral in de binnenstad was het erg druk met winkelend publiek en bezoekers van de concerten. Op zondag 1^e Pinksterdag was het weer omgeslagen. Het water viel met bakken uit de hemel. Dat zorgde ervoor, dat er nog meer bezoekers in de kerk waren.



Foto Sjaak Kockx

ZONNEBRIL

Zondag 5 juni is er een **zonnebril** achter gebleven in de kerk. Mocht deze bril van u zijn, dan kunt u contact opnemen met *Aron Ludikhuijze, 06-47221552*



PARKEREN OP ZONDAG BIJ DE STRANDKERK TE DISHOEK

Naast de kerk is er plaats voor ca 25 personenauto's op ons eigen terrein, waar u zonder kosten de auto kunt neerzetten. Op het grote parkeerterrein is betaald parkeren ingevoerd dit jaar, maar de werkgroep heeft voor de bezoekers van onze kerk ontheffing gekregen van de Gemeente Veere. Van 9.00 uur tot 12.00 uur kunnen 30 auto's gratis parkeren. U kunt de parkeerkaart ophalen bij de ingang van de kerk en hem weer afleveren na de viering.

PASTOOR JAC BROOIJMANS 60 JAAR PRIESTER

Tijdens de eucharistieviering in de toeristenkerk in Dishoek op 12 juni besteedde de werkgroep aandacht aan het 60 jarig priesterjubiläum van pastoor Jac Brooijmans dat hij komende zondag in Breda hoopt te vieren. Een dag later werd hij 84 jaar en zijn broer Tom, ook pastoor, werd op 12 juni 83 jaar. De werkgroep overhandigde cadeaubonnen en bloemen, René Heinrichs haalde bijzondere herinneringen op en Ruud Louwes feliciteerde hem namens het parochiebestuur en pastoresteam.



Foto Leo Speckens



HERINNERINGEN VAN EEN VLISSINGSE PAROCHIAAN (7)

Nadat voor velen de dierbare kerk en haar historie gesloten is, komen bij mij allerlei herinneringen naar boven. Die wil ik graag met u delen.

Aflevering 7: “Een twee-eenheid: school en kerk”.

Dit keer een uitstapje naar buiten de kerk maar wel nog steeds binnen de parochie: de kleuterschool en de lagere school. Dat we vanuit thuis naar een Rk school zouden gaan stond vast. Ik zat van september 1953 tot augustus 1956 op de Sint Jozefkleuterschool aan de Brouwenaarstraat tegenover de RK kerk en naast de Rijks HBS. Dat het een Rk kleuterschool was kon je bij slecht weer horen wanneer we op de gang in de rij moesten wachten op mooier weer. We zongen dan uit volle borst:

Onze Lieve Heertje. Geef mooi weertje.

Geef een mooie dag.

Dat het zonnetje weer schijnen mag.

Het was soms lang wachten!

Na de kleuterschool volgde de RK Sint Jacobschool. Daar werd het serieuzer aangepakt. Op school manifesteerde dat rooms-katholicisme zich in de wekelijkse opdracht en overhoring van vragen uit de catechismus. Verder waren er het uit het hoofd leren van de oefeningen van berouw, hoop, geloof en liefde, net als bepaalde Latijnse gezangen als het Credo, Tantum Ergo en het Pater Noster (Onze Vader). Die werden zelfs wel eens gezongen tijdens de zangles. Uit een parochiebundeltje.

Ook gingen we met de klas meerdere keren per jaar naar de kerk om te gaan biechten, zeker vlak voor Pasen. Een goed katholiek moet tenminste een keer per jaar ter communie gaan, het liefst met Pasen. Maar omdat de zonden dan een beletsel kunnen zijn, ging je eerst biechten. Ook kwam de pastoor één keer per week op school godsdienstlessen verzorgen in de hoogste groepen.

Dat school en kerk een twee-eenheid waren was heel duidelijk wanneer je weet dat het kerkbestuur tot 1963 ook tegelijk het schoolbestuur was. Zij namen bijvoorbeeld nieuwe leerkrachten aan en ontsloegen ze ook.

Het eerste jaar op de Sint Jacobschool, hadden we naast de catechismus ook nog een ander leermiddel. Het was een soort prentenboek met kleine teksten en diende als voorbereiding op de Eerste H. Communie. De titel van het boek: ‘**Luistert naar Hem**’.



LUISTERT NAAR HEM

PRENTENBOEK BIJ DE EERSTE KATECHISMUS
DERDE DRUK

Het eerste godsdienstonderwijs ontvangen de kinderen thuis van hun ouders — vooral van moeder — en later op school. Ouders! Dit aanvankelijk onderricht, nog vóór uw kind naar school gaat en bij de voorbereiding tot de Eerste H. Communie, is van het allergruotste belang en is naar Gods Wil in uw handen gelegd! Dit „Prentenboek” wil u hierbij helpen. Terwijl het kind naar de platen kijkt, vertelt u over wat het kind op de platen ziet. Een afzonderlijk verkrijgbaar tekstboekje zal dit vertellen voor u vergemakkelijken. Vertel dan over Jesus en wat Hij voor ons deed, om zo het ontvankelijk kindergemoed open te stellen voor Hem, die onze gods moet zijn op onze levensweg: „Luistert naar Hem”. En wat zal het een feest worden als uw jongetje of meisje — ternauwernood de leeskunst machtig — kijkt en . . . leest en zich zo spelenderwijs voorbereidt op wat op school uit ditzelfde prentenboek en uit de eerste catechismus geleerd wordt. Moge dit „Prentenboek” in de katholieke gezinnen en op de katholieke scholen vele kleinen voeren tot Hem, die sprak: „Laat de kinderen tot Mij komen, en houdt ze niet tegen” (Luk. 18: 16).

De schrijver: Dr. Berthilo
De tekenaar: P. fr. H. Randag o.f.m.

Voor- en achterzijde boek.
Vooral de moeders krijgen een belangrijke rol toegedicht.

Het bevatte prachtige gekleurde platen die zaken als goed en kwaad, zonde, doodzonde en erfzonde duidelijk in beeld brachten.

Het boek maakte een diepe indruk op mij. Maar het wekte ook een soort angst bij me op. Angst voor de dood, angst voor het verkeerde, de zonde. Stel dat je in de hel zou komen, of in het vagevuur. Zelfs babytjes die kort na de geboorte waren gestorven zonder gedoopt te zijn, moesten eerst nog een lange tijd doorbrengen in het vagevuur. De plaatjes in het boek lieten wat dat betreft niets aan duidelijkheid te wensen over.

Verder bevatte het boek vooral veel geboden en verboden, natuurlijk alles omlijst met plaatjes. De titel alleen al was zo'n gebod: Luistert! Met angst, geboden en verboden werden mensen, dus ook kinderen, tot in die jaren vijftig aan de RK kerk gebonden gehouden. Er was geen plaats voor eigen invulling van het geloof. Alles lag vast. Dat zou weldra tot het verleden gaan behoren.

Het Tweede Vaticaans Concilie brak met veel van deze opvattingen, maar dat wilde niet zeggen dat mensen zich nu allemaal bevrijd voelden. Er kwam nog meer onzekerheid voor in de plaats en velen raakten hun houvast kwijt. Veel mensen verlieten de kerk. Ze waren blij van die knellende band af te zijn. Ook binnen mijn familie braken mensen met de kerk. Niet ons gezin. Wij bleven (voorlopig) trouw elke zondag naar de kerk gaan.

De afbeeldingen, geboden en verboden uit dit boek hebben echter een heel lange tijd voor mij, soms onbewust, een grote rol gespeeld.



De volgende keer "De Blasiuszegen"

Leo Speckens



LIEF EN LEED

Lief & Leed

GEDOOPT 29 mei Nai- Jeadrion Doedel, Middelburg
OVERLEDEN 2 juni Dhr. John Leenhouts, 79 jaar, Vlissingen

In memoriam John Leenhouts

Op 2 juni jl. ontvingen wij het droevige bericht John Leenhouts op 79 jarige leeftijd is overleden. John was sinds **2001** lid van het Rooms Katholiek Gemend Koor. Eerst als koorzanger en later als organist. Wij verliezen in hem een zeer trouw lid en een zeer gewaardeerde medewerker.

Bestuur en leden van het R.K. Gemengd Koor

In Middelburg speelde John regelmatig op het orgel wanneer het open kerk was op donderdagmiddag. Voorzichtig vroeg hij of het wel gelegen kwam om orgel te spelen? Zijn spel was ingetogen zoals hij zelf ook was. We zullen hem erg missen.

Kerkgidsen van de HH. Petrus en Pauluskerk



'Wij staan altijd voor u klaar.'

Ton, Laurine en Wouter van Het Zeeuwse Land DELA

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/middenzeeland of bel 0118 72 69 42 voor een persoonlijk gesprek.

Het Zeeuwse Land
DELA



Betrokken, dienstbaar en professioneel

VUZZL
Uitvaart Zorgcentra Zeeland
Uitvaartzentrum Overtoom-Groen

0118 - 413 417
overtoom-groen.nl

Nicole Joke



h.jobse
uitvaartverzorging

www.basisuitvaart-zeeland.nl
www.hjobse-uitvaart.nl

Bachweg 2 • 4337 XD Middelburg • T (0118) 46 22 05 • E hjobse@hjobse-uitvaart.nl

UIT DE DAMIAANPAROCHIE

KINDERVOORSTELLING 'EINDELIJK THUIS'

Eindelijk Thuis is een spannende voorstelling naar de gelijkenis van de verloren zoon met allerlei mogelijkheden voor kinderen om mee te spelen. Kindertheater **Simon en Zo** speelt de voorstelling **op zaterdag 18 juni om 15.30 uur** in de R.K. kerk, Hoofdstraat 60 in Ovezande. De voorstelling duurt 1 uur en is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, jongeren en volwassenen.

Aanmelden is verplicht en kan eenvoudig via www.zingenindekerk.nl, kies dan bij Feest van Hoop voor Bestel jouw tickets, dan verschijnt ook Simon en Zo in Ovezande. Een kaartje t/m 15 jaar kost € 3,50 en voor 16 jaar en ouder € 7,50. Bij vragen of probleem kunt u contact opnemen met Ad Schenk **06 24 72 28 06**.



CONCERT 'AWAKE' MET MARIAM IN GOES

Zaterdag 18 juni organiseren Eva van Nieuwburg en Frans de Visser uit Goes het concert 'Awake' in de Heilige Maria Magdalena Kerk in Goes. Het optreden duurt van 15.00 tot 17.00 uur.

Info & Tickets: www.mariamagency.com



VERDERE WETENSWAARDIGHEDEN

Keti Koti

Keti Koti dialoogtafel vindt plaats op donderdag 30 juni in het Zeeuws Archief, Hofplein 16 in Middelburg. De maaltijd begint om 17.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur) en aansluitend is er om 20.00 uur gelegenheid deel te nemen aan de wake bij het Slavernijmonument op de Balans.

Aanmelden vóór 20 juni 2022 bij www.dezb.nl. Meer informatie vindt u op www.ketikotitafel.nl/zeeland

Internationale Dag van de Zeevarende

25 juni is door de Verenigde Naties aangewezen als dag om de werkzaamheden van zeevarenden wereldwijd te waarderen en om aandacht te vragen voor de uitdagingen en problemen waarmee zij te kampen hebben. In het Zeemanshuis in Vlissingen besteden we hier dit jaar aandacht aan. Dit doen we door samen met u stil te staan bij wat zeevarenden dagelijks voor ons en onze manier van leven doen. Daarnaast gaat het er ook om hoe wij in de toekomst ons in kunnen zetten voor hun welzijn en hun belangen kunnen behartigen. info@missiontoseafarers.nl



NIEUWSBRIEF EN WEBSITES

Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van het bisdom: <http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief>. Het Sint Franciscuscentrum organiseert diverse activiteiten. Hierover bevat de website <https://sintfranciscuscentrum.nl> de benodigde informatie.

Reorganisatie bisdomkantoor Breda

Het bisdom Breda heeft drie jaar geleden gekozen voor een andere pastorale koers, die van de missionaire kerk. Anderzijds valt te verwachten dat de kerk in onze streken de komende jaren verder zal krimpen. Deze twee ontwikkelingen maken een reorganisatie van het bisdomkantoor zowel wenselijk als noodzakelijk. Dat maakte het bisdombestuur bekend tijdens het medewerkersoverleg op donderdag 19 mei.

Anderzijds laten de inkomsten uit parochiebijdragen al lange tijd een dalende trend zien, die door corona lijkt te zijn versterkt. Om het bisdom financieel gezond te houden, zijn vorig jaar een aantal actielijnen uitgezet, waarbij o.a. gekeken is naar grote kostenposten als personeel en gebouwen, maar ook naar eventuele nieuwe bronnen van inkomsten. Helaas blijkt het niet mogelijk om al het huidige personeel te behouden en tegelijkertijd nieuwe expertise te werven om werk te maken van de missionaire Kerk. Want dat is het eerste doel van de reorganisatie: een betere dienstverlening aan de parochies, gericht op nieuwe evangelisatie in het missieland dat we inmiddels zijn geworden.

Gezinsdag aan zee

De volgende Gezinsdag aan Zee in **Cadzand-Bad** is gepland op zaterdag **23 juli 2022**. In de strandkerk van Cadzand-Bad komen we samen en natuurlijk gaan we in de middag naar zee! Het thema is: 'Groeien inGeloof'. Voor meer informatie: zie website Sint Franciscuscentrum.

Maria Ommegang 2022

Op zondag 26 juni 2022 trekt de Maria Ommegang na twee coronajaren met een beperkte stoet in de kerk, weer in de volledige opzet door de binnenstad van Bergen op Zoom. Een religieus, cultureel historisch schouwspel dat hier en in de verre regio uniek is en waar we erg trots op zijn. Het is voor de 78ena oorlogse keer dat de Maria Ommegang wordt gehouden. Het jaar thema is: "Maria, onzemandel der liefde". Om 15.00 uur openen de poorten van het **Markiezenhof** aan de Steenbergsestraat om dit kleurrijk spektakel van start te laten gaan. De stoet is gratis te bekijken. Voor mensen die niet lang kunnen staan zijn er stoeltjes beschikbaar. Deze zijn vanaf 1 juni 2022 te reserveren. Voor meer informatie <https://mariaommegang.nl>.

VIERINGEN



De zondagvieringen in de St. Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1^e en 3^e van de maand.

<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Plaats</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Viering</i>	<i>Muzikale ondersteuning Bijzonderheden</i>
Woe 1 juni	09.00	Vlissingen	Th. De Deckere	Eucharistievr.	
Do. 2 juni	09.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	
Za 4 juni	10.30 19.00	Ter Reede Domburg	Liturgiegroep P. de Maat	Vr. van W&C Eucharistievr.	
Zo 5 juni	10.00 11.30 13.30	Dishoek Middelburg Vlissingen	R. Heinrichs P. de Maat R. Mangnus	Vr. van W&C Eucharistievr. Vr. van W&C	Con Amore Gaudeamuskoor, Guido Saerens organist Alex de Bruijne
Ma 6 juni	11.30	Middelburg	P. de Maat	Eucharistievr.	Maria, Moeder v.d. kerk Open kerk
Woe 8 juni	09.00	Vlissingen	R. Mangnus	Vr. van W&C	
Do 9 juni	09.00	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr.	
Za 11 juni	10.30 19.00	Ter Reede Domburg			
Zo 12 juni	10.00 11.30	Dishoek Middelburg	J. Brooijmans P. de Maat	Eucharistievr. Eucharistievr.	Jan Verswijveren René Adriaansen, Christian Blaha
Woe 15 juni	09.00	Vlissingen	Th. de Deckere	Eucharistievr.	
Do 16 juni	09.00	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr.	
Za 18 juni	10.30 19.00	Ter Reede Domburg	W. Sweere W. Sweere	Vr. Van W &C Vr. Van W &C	
Zo 19 juni	10.00 11.30 13.30	Dishoek Middelburg Vlissingen	R. Heinrichs F. van Hees Th. de Deckere	Vr. Van W &C Eucharistievr. Eucharistievr.	Te Quiero Cantate Domino (vormselvr.)
Woe 22 juni	09.00	Vlissingen	R. Mangnus	Vr. van W&C	
Do 23 juni	09.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Doopviering
Za 25 juni	10.30 19.00	Ter Reede Domburg	Liturgiegroep R. Stobbelaar	Vr. Van W &C Vr. van W&C	
Zo 26 juni	10.00 11.30	Dishoek Middelburg	Th. de Deckere P. de Maat	Eucharistievr. Eucharistievr.	Gem. Koor RK Lambertus Gaudeamuskoor, Guido Saerens
Woe 29 juni	09.00	Vlissingen	Th. De Deckere	Eucharistievr.	
Do 30 juni	09.00	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr.	

VAN DE REDACTIE



REDACTIE

mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDAGEN

Uiterlijk 27 juni 2022 bij de redactie verbinding@rkwalcheren.nl.

BIJDAGEN

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT

Een digitaal abonnement op 'Verbinding' is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement kunt u dit aangeven op de website <https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden>
'Verbinding' wordt zwart/wit afgedrukt voor degenen, die niet over internet beschikken.

CONTACTGEGEVENS



BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter	Pastoor i.s. Paul Verbeek	p.verbeek@bisdombreda.nl	
Pastoor i.s.	Pastoor i.s. Fons van Hees	a.van.hees@rkwalcheren.nl	
Vicevoorzitter	Dhr. Ruud Louwes	r.louwes@rkwalcheren.nl	06-24863893
Wvd. Secretaris	Dhr. Paul Stok	secretaris@rkwalcheren.nl	06-21516509
Penningmeester	Dhr. Benedict Hamans	penningmeester@rkwalcheren.nl	06-34592697
Gebouwen	Dhr. Paul Stok	p.stok@rkwalcheren.nl	06-21516509
Algemeen	Mevr. Corleen Poppelaars	c.poppelaars@rkwalcheren.nl	06-30591392
Adviseur Missionaire Kerk	Mevr. Trudy van Hoof	t.vanhoof@rkwalcheren.nl	06-41043490

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur
7 dagen van de week

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Fons van Hees	Pastoor in solido	avanhees@zeelandnet.nl
Paul Verbeek	Pastoor in solido	pverbeek@bisdombreda.nl
Thaddy de Deckere	parochievicaris	thaddeusmhm@gmail.com
Alida van Veldhoven	pastoraal werkster	alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
Ria Mangnus	pastoraal werkster	r.mangnus@rkwalcheren.nl
Geerten Kok	teamleider a.i.	gkok@bisdombreda.nl

SECRETARIAAT PAROCHIE

Openingstijden	dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur
Telefoon	0118-612860
Adres	Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat)
E-mail	secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

SECRETARIAAT VLISSINGEN

Het secretariaat in Vlissingen is gesloten. Tot 1 juli zullen er op verschillende momenten vrijwilligers aanwezig zijn, onder meer voor het ontruimen van de kerk en pastorie.

E-mail secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl

PASTORAAL CENTRUM

Openingstijden	Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Telefoon	0113-218610
Adres	Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
E-mail	info@rkbovendeschelde.com

ADRESSEN VAN DE KERKEN

Sint Jacobskerk	Oude Markt 2, Vlissingen
HH. Petrus en Paulus Kerk	Lombardstraat 3, Middelburg
Willibrordkapel	Badhuisweg 6, Domburg
Emmauskerk	Houtenhandlaan/Honte, Dishoek