



H. Maria Parochie Walcheren
Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg
mail: secretaris@rkwalcheren.nl
website: <https://www.rkwalcheren.nl>



Verbinding

Parochieblad van de H. Maria Parochie Walcheren



‘gehoopt, gedragen, verwacht, ontvangen’

OVERDENKING



OP NAAR HET LICHT

Eén van de aspecten die ik meer en meer ben gaan waarderen in de loop der jaren is de opbouw van het kerkelijk jaar. De hoogtepunten daarin zijn de grote feesten van **Kerst, Pasen en Pinksteren**. Nu we het einde van het Kerkelijk Jaar naderen komt ook het begin van het volgende weer in zicht. Het is vol betekenis dat de Gedachtenis van de **Geboorte van Jezus Messias** plaatsvindt op een van de kortste dagen van het jaar enkele dagen na de zonnewende.

Voor veel mensen zijn de wintermaanden een periode die ze liever zouden overslaan, want wij hebben natuurlijkerwijs behoefte aan licht en warmte. Het is dan verheugend om uit te kunnen zien naar het Feest waarin we vieren dat hét **Licht van de Wereld op Aarde** verschenen is als een klein kwetsbaar mensenkind. Dingen die duisternis veroorzaken en de verontrustende berichten daarvan zijn er te over. We kunnen er zonder veel moeite een reeks van opnoemen.

Te midden van vele dingen die ons de moed in de schoenen zouden kunnen doen zinken – en het was 2000 jaar geleden niet anders – is het **Feest van de Komst (Advent) van God als Licht** in een donkere nacht. In het Kind dat uit de maagd Maria van Nazareth geboren werd zien Christenen een **Definieef-Teken-van-Hoop** voor onze wereld. Hij biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar Hij deelt onze kwetsbaarheid in een wereld die bedreigend is. Hij laat ons zien hoe we moeilijke omstandigheden met godsvertrouwen kunnen doorkomen met de hulp van zijn Geest (en al de gaven die de Geest schenkt!). Hij laat ons zien hoe we door in zijn voetspoor te gaan het goede kunnen na te streven, en zo een verschil ten goede kunnen maken. Zo is **Hij dé Weg naar God**, de Bron van al wat is.

De Advent periode die aan het Kerstfeest vooraf gaat biedt een gelegenheid om ons voor te bereiden op dat Grote Feest. Deel van die voorbereiding kan mogelijk zijn: lezing van de oude teksten in de Heilige Schrift die verwijzen naar de komst van de Messias en het gebed dat daar uit voortvloeit. Deze oude verhalen hebben onomstotelijk een boodschap voor ons vandaag. Er is voldoende goede literatuur en lectuur voorhanden, en het is een kwestie van een goede keus te maken. De boekjes die vorig jaar verschenen zijn daarvan een mooi voorbeeld (*“Van Allerheiligen tot Kerstmis”*). Samen met deze geestelijke voeding en verdieping, is het stellen van positieve daden, klein of groot, net zo belangrijk. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille van het geloof:

Innerlijk leven dat zich uitdrukt in daden van vriendelijkheid tot de mensen om ons heen, tot solidariteit met hen die te lijden hebben.

Dit voorbereidend karakter van de Adventsperiode op het Kerstfeest kan gemakkelijk verloren gaan door de grote druk uit onze omgeving om toch vooral maar mee te doen aan allerlei andere activiteiten alsook om nóg meer te consumeren.

Als tegenwicht daartegen zet **Johannes de Doper** de toon voor de Advent, wanneer hij zijn gehoor voorhoudt om zich tot God te (be-)keren. Op de prangende vraag van zijn gehoor: 'Wat moeten wij doen?' antwoordt hij: Wie twee stel onderkieren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen. Dat mogen we ook op andere levensbehoeften toepassen.'

Wanneer wij op deze manier de Adventsperiode aangrijpen als een kans om te groeien in ons begrip en beleven van ons geloof, dan zal de vreugde die het **Kerst-Kind** brengt ongetwijfeld groot zijn. Want we doen dan juist wat Hij, de mens geworden Zoon-van-God ons heeft voorgedaan. Om licht te brengen daar waar duisternis heerst, om te zijn als heldere sterren die stralen aan de hemel in een donkere nacht.

In dit licht wens ik u, namens alle leden van het Pastoraal Team, een **GEZEGENDE ADVENTTIJD** toe, dat uitmondt in een **VREUGDEVOL KERSTMIS**

pater Thaddy de Deckere

WEES GEGROET MARIA,

Je bent moeder geworden.

Je bent veranderd en straalt.

In je armen je kleine jongen

die je wil behoeden

en tegelijk wilt laten groeien.

Hij mag de wereld ontdekken.

Bij iedere stap mag Hij weten

dat jij achter Hem staat.

Dank je wel Maria, voor jouw 'Ja'.

Amen

Fredi Hagedoorn,

*uit 'Gebeden rond de kerststal
van Donker naar Licht'*

VAN DE BESTUURSTAFEL



PASTORESTEAM EN PAROCHIEBESTUREN BIJEEN

Het pastoresteam, parochiebestuur van de Damiaanparochie en het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren waren op zaterdag 26 november bijeen in de Jeugdhoeve in 's Heerenhoek. Het was de tweede bijeenkomst. In het voorjaar is besproken waarop het pastoresteam met parochiebesturen gezamenlijk wordt ingezet als we het hebben over de missionaire kerk. Wat verstaan we daaronder, wat blijven we doen en wat gaan we anders doen. Daaruit zijn in het voorjaar tal van ideeën opgekomen. Daar gaan we in 2023 mee aan de slag.

Tijdens de november-bijeenkomst is eerst nog eens gesproken over hoe het met het geloofsleven in de Katholiek kerk staat en over de ontwikkelingen zoals kerkbezoek en betrokkenheid van gelovigen. Hierover heeft kardinaal Jozef De Kesel, de Aartsbisschop van Mechelen/Brussel een handzaam boekwerk geschreven. De ondertitel is 'Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving.' Dit boekwerk vormde de basis voor de november-bijeenkomst.



Leestip voor Geloof & Godsdienst

In een Leestip voor het boekwerkje stond het volgende: Zoals de titel aangeeft zoekt de kardinaal naar de plaats van de Kerk in de huidige seculiere samenleving. Het boekje bestaat uit twee delen. In het eerste deel schetst de auteur de veranderde situatie van onze tijd. De Kerk leeft niet langer in een religieuze en christelijke cultuur. Om goed te kunnen functioneren moet de Kerk die nieuwe situatie aanvaarden en zich bezinnen op haar zending en positie in de samenleving. In het tweede deel denkt de auteur hier theologisch over na. Volgens hem moet de Kerk geen pogingen doen om de wereld te veroveren of tot een nieuwe christenheid te komen. De Kerk moet **sacramentum mundi** zijn, sacrament voor de wereld, teken van Gods liefde. In haar diepste wezen is de Kerk missionair: geroepen de liefde van God aan iedereen bekend te maken.' Voor velen is het lezen van dit boekwerk aan te bevelen. De kosten bedragen 15,- per exemplaar.

Bespiegelingen

Voor de deelnemers aan de bijeenkomst zorgden de gedachten van De Kesel voor herkenning. Er is ten opzichte van twee decennia geleden, zo veel fundamenteel veranderd. Vervolgens is over de toekomst van de kerk in de samenleving gesproken aan de hand van de vraag 'WaaromKerk?' Over de twee delen van het boek is in drie groepen van gedachten gewisseld. De resultaten worden binnenkort bij elkaar gelegd. In ieder geval is het voor allen een goed moment geweest bewust te zijn of worden van de huidige situatie en van de mogelijkheden die er zijn om aan de

kerk in de huidige tijd verder te bouwen. De bijeenkomst zorgde voor bemoediging bij allen, hoe ingewikkeld en uitdagend de huidige en toekomstige tijden ook zijn.

Ruud Louwes

Herhaalde oproep

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE ONDERHOUDSPLOEG

Heel veel waardering heeft het bestuur voor de onderhoud- en tuinploeg van de HH. Petrus en Pauluskerk. Echter, de onderhoudsploeg heeft dringend versterking nodig. Het valt niet mee om op oudere leeftijd door gangetjes te kruipen om lampen te vervangen. Niet dat alleen, er moet nog veel meer gebeuren aan onderhoud. We doen dringend een oproep vooral aan jonge handige mannen en vrouwen tijd vrij te maken om klussen te doen in de kerk. We denken aan een klus-zaterdag één keer per maand. Vele handen maken licht werk. Je kunt je opgeven bij ons bestuurslid die zich bezighoudt met de gebouwen e-mailadres p.stok@rkwalcheren.nl

PAROCHIE OP SOCIALE MEDIA

Een berichtje van een parochiaan geeft aanleiding voor meer uitleg waarom onze parochie nu ook gebruik maakt van sociale media.

Facebook en Instagram zijn over het algemeen wel bekend. Het is een middel om meer mensen te bereiken buiten je organisatie en in dit geval buiten onze parochie.



De uitdrukking ‘**missionaire kerk**’ wordt de laatste jaren veel gebruikt. De kerk treedt meer en meer naar buiten. De straatmissie is daar een goed voorbeeld van. We nodigen mensen op straat uit om binnen een kaarsje te branden, stil te zijn, te bidden, rond te kijken en/of een gesprekje aan te gaan. Denk echter ook aan het openstellen van de kerk in de zomermaanden, de N8vandeN8 en het bezichtigen van de kerststal. Vieringen zetten we in ons parochieblad, op de website en in De Bode. We zijn geen ‘besloten club.’ We zetten de deuren open en zo zijn Instagram en Facebook een vorm van de deuren openzetten. De mensen buiten mogen lezen, zien en horen wat er binnen in de kerk gebeurt. Ook u kunt reageren op berichten. Laat het een levendig gebeuren worden zowel in onze kerken als op sociale media.

Op **Facebook** is het adres: <https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren>

Op **Instagram** is het adres: <https://www.instagram.com/hmariapw>

RED WEDNESDAY

Graag hadden we bij de actie Red Wednesday van ‘Kerk in Nood’ ons aangesloten. Om technische redenen was het echter niet mogelijk de kerk buiten **bloedrood** te belichten. Hopelijk kan dit wel in de toekomst.

VAN DE PASTORES



EVEN VOORSTELLEN

Op 1 oktober startte het Pastoraal Project voor **Jonge Gezinnen en Jongeren** in de H. Pater Damiaanparochie en de H. Mariaparochie Walcheren. **Charlotte den Toonder** is (halftijds) pastoraal projectmedewerker voor dit project.

De komende drie jaar gaat zij het pastoraal team en parochiële werkgroepen in Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland ondersteunen in de zorg voor de jonge gezinnen. In de viering op 11 december om 11.30 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk kunt u met haar kennismaken.

U bent van harte uitgenodigd!



foto Charlotte den Toonder

Ria Mangnus, pastoraal werkster

GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN

leesgroep met dr. Noëla Polet

Heeft u zich al opgegeven voor de nieuw te starten leesgroep over **'Geloven in moeilijke tijden?'** In het vorige nummer van **'Verbinding'** (15 november nr. 22) staat een uitgebreide beschrijving van het thema van de leesgroep. Hieronder staan nog de gegevens.

Voor de leesgroep zijn onderstaande data gereserveerd, telkens van 15.00 uur tot 16.30 uur:

- vrijdag 9 december 2022
- vrijdag 6 januari 2023
- maandag 6 februari 2023
- maandag 6 maart 2023
- maandag 3 april 2023
- maandag 1 mei 2023
- maandag 5 juni 2023

Heeft u belangstelling om aan deze leesgroep deel te nemen, stuur dan een e-mail met uw naam en telefoonnummer aan secretariaat@rkwalcheren.nl of poletnj@zeelandnet.nl

Noëla Polet en Han Bleyenbergh



HERINNERINGEN VAN EEN VLISSINGSE PAROCHIAAN

Aflevering 14. **Devotie en een geboortefeestje midden in de nacht**

Er werd heel wat afgebeden in onze familie. En dat werd ons met de papelepel ingegeven.

Het begon al met mijn grootmoeder Speckens.

Zij was, zoals ik al eerder aangaf een heel gelovige en devote vrouw.

En een groot **Mariavereerster**.

Ze maakte tientallen bedevaarten in binnen- en buitenland. Lourdes en Fatima waren de topfavorieten maar ze ging ook naar Italië vanwege **pater Pio**. Deze monnik had de stigmata (spijkerwonden op handen en voeten) van Christus.

In haar huis waren ook heel wat beelden en schilderijen aanwezig van heiligen. Zij bad dagelijks de rozenkrans, maar was in de eerste plaats een uitstekende zakenvrouw. Die twee zaken waren prima te combineren, vond zij. Terwijl beneden in de zaak alles gewoon doorliep onder leiding van mijn moeder, bad zij haar **Rozenkrans**. Dat deed zij staande voor het raam van haar bovenwoning, waar zij het verkeer in de gaten hield dat toen nog gebruik kon maken van de Walstraat. En dat ging dan als volgt: **“Wees gegroet Maria, vol van genade, godallemachtig wat is het weer druk in de stad (lees: potentiële klanten), De Heer zij met U. enz....”**

Dat geloof werd aan haar kinderen en kleinkinderen ruimschoots doorgegeven. Dat we van jongs af bijna elke dag ter kerke gingen deed ik al in een eerdere aflevering uit de doeken.

Maar we waren daar zonder toezicht. Op zondag zaten onze ouders erbij. Wanneer je zat rond te kijken kreeg je een por met de opmerking. “Je komt hier niet voor andere mensen maar voor God. Op je knieën en bidden”. Vandaar dat plaatje bij de vorige aflevering. Ook thuis werd er veel gebeden. Het avondgebedje werd me al heel jong geleerd door mijn grootouders in Den Haag:



Pater Pio



Eén van de Mariaschilderijen van mijn grootmoeder

“Dag Lieve Heertje. Dag Lieve Vrouwtje. Dag engeltje zoet, dat alle kindertjes Speckens vannacht bewaren moet. Kindje Jezus, lief en klein, houdt mijn hartje rein”.

Maar ook voor en na elke maaltijd werd gebeden. Het Onze Vader én Weesgegroet. Het gebed na het eten werd bovendien aangevuld met gebeden voor overledenen.

Dat waren er nog al wat. De familie was groot. Ooms en tantes die het tijdelijke met het eeuwige hadden verwisseld werden genoemd, verder aangevuld met bekende niet-familieleden: president Kennedy en Jan van Van Gent en Loos. Die laatste was een vrachtrijder die werkte bij Van Gent en Loos en een wekelijkse bezoeker was binnen het bakkersbedrijf om spullen af te leveren. Zijn werkelijke achternaam weet ik niet, maar wel dat hij Jan heette. Hij was naar ik meen omgekomen bij een auto-ongeluk.

Er werd bij ons thuis geen onderscheid gemaakt tussen een president en een vrachtrijder. Iedereen was gelijk in het gebed. En dat is mooi.

's Avonds baden we jarenlang de rozenkrans. We hadden nog geen tv en de radio werd uitgezet. Voordat we gingen slapen eerst op de knieën voor het rozenkransgebed. En dan naar bed met een kruisje op je voorhoofd met de bede: **“God zegene je, en beware je”**.

Ik ben er zeker niet slechter van geworden. Ik had prima ouders die het geloof voorleefden en ben hen nog steeds heel dankbaar.

Een familietraditie

Met een bijzondere familietraditie maakte ik kennis toen ik ongeveer 6 á 7 jaar was. Ik was voor het eerst mee geweest naar de Kerstnachtviering om twaalf uur in de kerk en had veel moeite mijn ogen open te houden.

Na afloop van die dienst midden in de nacht, gingen we niet naar huis, maar naar oma Speckens. Daar stond de tafel mooi gedekt. We aten vervolgens beschuiten met muisjes. Er was immers een kindje geboren. Ook stol werd opgediend. Het was een traditie in mijn familie die later door mijn ouders werd voortgezet.

Weer later hebben Mieke en ik die traditie weer overgenomen en ook nu nog eten we na de kerstnachtdienst beschuiten met (blauwe) muisjes en een sneetje kerststol.

Leo Speckens

NAWOORD BIJ DE HERINNERINGEN VAN EEN VLISSINGSE PAROCHIANEN

Geboren in 1950 maakte ik nog heel bewust de tijd mee van het rijke roomse leven met al zijn gewoontes en rituelen, zoals processies in de kerk. Ik heb er eerder uitgebreid bij stil gestaan. De rooms katholieke kerk zat, in ieder geval binnen ons gezin, in onze poriën. Het bepaalde het ritme van het leven met de keuze van de school, de kerkgang, de dagelijkse gebeden en zelfs ons taalgebruik. Ik heb het altijd als een geluk en een voorrecht ervaren om juist in deze traditie te mogen opgroeien.

De grote veranderingen van het Tweede Vaticaans Concilie brachten zeker naast het verlies aan tradities, ook veel grote positieve veranderingen teweeg. Vanaf toen kon je meedoen en beter begrijpen wat er allemaal werd gezegd. Simpel en alleen omdat vieringen voortaan in het

Nederlands werden gedaan. Voor mij persoonlijk betekende het echter ook een grotere mate van betrokkenheid bij wat er zich in de kerk afspeelde.

Naast het acoliet en koorzanger zijn en lid van de parochieraad, raakte ik ook direct betrokken bij de oecumenische gedachte dat er **“meer zaken zijn die we in de diverse christelijke kerken gemeen hebben dan dat ze ons scheiden”**.

Een mening die ik nog steeds ben toegedaan.

Ook in Vlissingen bloeide eind jaren zestig en in de jaren zeventig de oecumene op. Ik werd lid van de Raad van Kerken en tegelijkertijd werd de Oecumenische Jongerencommissie opgericht waar ik jongeren van andere kerken ontmoette. Met diverse van hen bouwde ik een vriendschap op die tot op de dag van vandaag voortduurt. Meerdere keren per jaar werden er oecumenische diensten georganiseerd die zeer goed werden bezocht. Het was ook de tijd van de jongerenkoren en beatmissen. Er kwam een lach in de kerk.

Het was ook de tijd dat de cabaretier Fons Jansen met zijn gitaar op de tv optrad als Frater Venantius in zijn programma ‘De Lachende kerk’.



Betrokkenheid

Uiteindelijk bleef en blijf ik tot op heden sterk betrokken bij het reilen en zeilen binnen de parochie. Zoals ook bij de toeristenkerk Dishoek die daarvan deel uitmaakt.

Het deed daarom des te meer pijn dat na het sluiten van de Martinuskerk in Oost-Souburg en Open Hof op Pauwenburg uiteindelijk ook de Onze Lieve Vrouwekerk haar deuren definitief sloot. Die laatste kerk was generaties lang voor mijn familie de plek om het geloof te belijden, met anderen samen te komen en lief en leed te delen.

Ik kwam tot de ontdekking dat mijn beide overgrootvaders, Speckens en Klijberg, een sterke betrokkenheid hadden bij deze kerk. Zo werden de eerste twee staties van het lijdensverhaal door hen geschonken. Ook maakten zij deel uit van het kerkbestuur of het arm- en weesbestuur. Mijn grootmoeder Speckens liet het Fresco van Don Bosco schilderen en was mede betrokken bij de komst van het Lourdesbeeld van Maria naar Vlissingen.

Ik vind het een fijne gedachte in hun traditie te mogen staan.

Mijn voorouders waren betrokken bij het tot stand komen van de kerk aan de Singel en bij de inrichting daarvan. Ik op mijn beurt ben betrokken bij de sluiting ervan. Feitelijk is de cirkel daarmee rond.

Gelukkig ben ik ook weer betrokken bij het herinrichten van de zijkapel. Zo blijft er een stukje katholieke geschiedenis in Vlissingen gehandhaafd.

Leo Speckens

Geraadpleegde bronnen:

“De geschiedenis van de Rooms-Katholieke parochie van Vlissingen” door A.J. Schutijser.

WOORD VAN DANK

Dit verhaal was het laatste over 'Herinnering van een Vlissingse parochiaan' van Leo Speckens. De verhalen waren luchtig en met humor geschreven vanuit zijn beleving van zijn jeugd. De redactie van "**VERBINDING**" is hem zeer erkentelijk dat hij zijn herinneringen met ons heeft willen delen.

Redactie 'Verbinding'



KERSTCONCERT

Op zondag 11 december geven het gemengd koor '**Cantate Domino**', het kinderkoor van de **kindernevendienst 'de Notenkrakers'** en de organisten **Christian Blaha, Guido Saerens en Peter van de Heuvel een kerstconcert**. In het programma zijn bekende advents- en kerstliederen voor de samenzang opgenomen. Het gemengd koor 'Cantate Domino' zal enkele gedeelten uit het kerstoratorium zingen evenals meerstemmige kerstliederen. Aan het eind van het concert is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

Het concert vindt plaats in **de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg** en is van **16.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd!!**



ZING MEE MET HET ADVENTSCONCERT IN EEN ECHT KINDERKOOR

Oefenen: 4 december tijdens de kerkdienst
11 december tijdens de kerkdienst
Je bent vóór de communie terug in de kerk

Het concert: Aanwezig: 15.30 uur in het zaaltje (om in te zingen)
Trek WARME kleren aan
(het is namelijk koud in de kerk)
Breng familie en vrienden mee
(om te luisteren en soms te zingen)
Geef een mailadres of 06-nummer door
(dan ontvang je muziek om thuis te oefenen)

Dirigent kinderkoor: Miriam
06-40495663

SING ALONG WITH THE ADVENTS CONCERT IN A REAL CHILDREN'S CHORUS

Rehearsals: December 4 during church service
December 11 during church service
You will be back in church before communion

The concert: Present: 3.30 pm in the hall (warming up our voices)
Put on WARM clothes
(it's cold in church)
Bring family and friends
(for listening and sometimes singing along)
Provide an email address or 06 number
(then you will receive music to practice at home)

Children's choir conductor: Miriam
06-40495663

COLLECTES DECEMBER 2022

Zaterdag/zondag	3-4 Caritas
Zaterdag/zondag	10-11 Eigen parochie
Zaterdag/zondag	17-18 Bisschoppelijke Adventsactie
Kerstavond/kerstdag	24-25 Eigen parochie
2 ^e kerstdag	26 Eigen parochie



CARITAS KERSTPAKKETTEN

De **Caritascollectes** aan het eind van het jaar zijn, zoals gebruikelijk, voor de sociale minima en voor de kerstpakketten.

We ondersteunen met elkaar de sociale minima door in Vlissingen (het in- en uitloophuis) en in Middelburg (Orionis) een bijdrage te geven. Deze organisaties zorgen ervoor dat sociale minima in december iets extra's ontvangen.

Het resterende bedrag zal besteed worden aan kerstpakketten voor mensen in Middelburg én Vlissingen die overal buiten de boot vallen. Caritas verzorgt en bezorgt deze pakketten zelf.

Bent of kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor een kerstpakket van Caritas? Laat het ons weten: caritas@rkwalcheren.nl of

meldt het aan een van de pastores. U kunt uw bijdrage overmaken op: **NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van: collecte minima en kerstpakketten.**



CARITAS START INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK OP 27 NOVEMBER 2022

Net als verschillende andere kerken heeft Caritas besloten om bij te dragen aan het inzamelen van voedsel voor de voedselbank. Deze actie loopt van 27 november 2022 tot en met 1 januari 2023

In deze tijd waarin er door steeds meer mensen een beroep op de Voedselbank wordt gedaan, gaan we in de Petrus en Pauluskerk op zondag voedsel inzamelen. De voedselbank stelt 2 kratten beschikbaar om alle etenswaren in te verzamelen. Die kratten komen achterin de kerk te staan.

Het boodschappenlijstje van de voedselbank ziet er zo uit:



LIEF EN LEED

Lief & Leed

GEDOOPT

20 november Déy-Chaynaira Plein

Door de doop mag je steeds weten, dat God de Heer je nooit verlaat!

OVERLEDEN

28 november mevr. Trees Korting-de Nijs , 95 jaar Middelburg

Moge God u nabij zijn in uw verdriet en alle woorden van troost een bron van kracht zijn!



Herhaalde oproep:

BESTUURSLID VOOR DE STICHTING SCHULDHULPMAATJE WALCHEREN

Wij zoeken een bestuurslid om het bestuur van de Stichting SchuldHulpMaatje Walcheren te versterken. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur zoeken we een parochiaan die in Vlissingen of Veere woont. Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Als U meer wilt weten over Schuldhulpmaatje kijkt u dan op de website www.schuldhulpmaatje.nl en <https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/walcheren/> Heeft u interesse in deze maatschappelijk boeiende vrijwilligersfunctie neem dan contact op met het bestuur van de stichting via shmwalcheren@gmail.com

WETENSWAARDIGHEDEN



KERSTMARKT KWADENDAMME

Op vrijdag **16 december** is er een kerstmarkt van **16.00 uur tot 21.00 uur** op het Bonifaciusplein bij de kerk.

VESPERVIERINGEN BONIFACIUSKERK KWADENDAMME

Iedere maand is er een vesperviering in Kwadendamme.

Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie/thee.

De volgende vesper staat gepland op **18 december om 16.00 uur** met als voorganger pastoor Fons van Hees

Adres van de kerk: Johan Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.



VIERINGEN



<i>De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1^e en 3^e zondag van de maand</i>					
Woe 30 nov	9.00	Vlissingen	P. de Maat	Eucharistievr.	Na de viering gezellig samenzijn
Do 1 dec	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Na de viering Rozenkransgebed en gezellig samenzijn
Za 3 dec	10.30	Ter Reede	P.de Maat	Eucharistievr.	
Zo 4 dec	11.30	Middelburg	P.de Maat	Eucharistievr.	2^e zondag v d Advent Gaudeamus, Guido Saerens Na de viering gezellig samenzijn
	13.30	Vlissingen	Th. De Deckere	Eucharistievr.	
Woe 7 dec	9.00	Vlissingen	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Na de viering gezellig samenzijn
Do 8 dec	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Na de viering Rozenkransgebed en gezellig samenzijn
Za 10 dec	10.30	Ter Reede	W. Sweere	Vr. van W&C	
Zo 11 dec	11.30	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	3^e zondag v d Advent René Adriaansen/Chr. Blaha
Woe 14 dec	9.00	Vlissingen	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Na de viering gezellig samenzijn
Do 15 dec	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Na de viering Rozenkransgebed en gezellig samenzijn
Za 17 dec	10.30	Ter Reede	G.Wortman	Vr. van W&C	Internationale viering; na de viering gezellig samenzijn
	19.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	
Zo 18 dec	11.30	Middelburg	F. van Hees	Eucharistievr.	4e zondag v d Advent Gaudeamus, Guido Saerens
	13.30	Vlissingen	R. Mangnus	Vr. van W&C	
Ma 19 dec	19.00	Middelburg	Th. de Deckere	Boeteviering	
Woe 21 dec	9.00	Vlissingen	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Na de viering gezellig samenzijn
Do 22 dec	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Na de viering Rozenkransgebed en gezellig samenzijn
Za 24 dec	15.30	Willibrord	R.Mangnus/ds.Buller	Oecumenisch	Kerstviering Nachtmis Cantate Domino Peter vd Heuvel
	16.00	Ter Reede	P. de Maat	Eucharistievr.	
	22.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	
Zo 25 dec	10.00	Domburg	I.v d Par	Vr. van W&C	Kerstviering Kerstmis-dagmis/ kindernevendienst Gaudeamus, Guido Saerens
	11.30	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	
Ma 26 dec	11.30	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	

Wo 28 dec	9.00	Vlissingen	R. Mangnus	Vr. van W&C	Na de viering gezellig samenzijn
Do 29 dec	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharestievr.	Rozenkransgebed en gezellig samenzijn
Za 31 dec	10.30	Ter Reede	Liturgiegroep	Vr. van W&C	Oudjaarsviering
Zo 1 jan	11.30	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Maria, moeder van God René Adriaansen, Guido Saerens Na de viering gezellig samenzijn

NIEUWS VANUIT HET BISDOM



NIEUWSBRIEF EN WEBSITES

Voor het nieuws van het bisdom Breda kunt u zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van het bisdom:

<http://www.bisdomvanbreda.nl/nieuwsbrief>.

website Sint Franciscuscentrum: <https://sintfranciscuscentrum.nl>

De website van het Sint Franciscuscentrum zal nog enige tijd beschikbaar zijn om informatie over activiteiten en cursussen te kunnen raadplegen. Op korte termijn krijgen de vormingsactiviteiten een plek binnen de vernieuwde website van het bisdom Breda.

WERELDJONGERENDAGEN VANUIT HET BISDOM BREDA

‘Alegria, sta op en ga!’ Dat is de titel van het gezamenlijk reisinitiatief van de vier bisdommen Breda, Roermond, Rotterdam en Utrecht. Zij organiseren een busreis naar de

Wereldjongerendagen (WJD), die van 1 tot 6 augustus 2023 in Lissabon worden gehouden.

De aanmelding voor de reizen naar de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon is afgelopen week geopend. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 mei 2023. Jongeren (16-30 jaar) hebben de keuze uit verschillende opties, zoals reizen met het eigen bisdom of een ‘backpackers-reis’ waarbij gereisd wordt op eigen gelegenheid.

VOORTRAJECT IN HET BISDOM BREDA

Op de pagina www.jongbisdombreda.nl/wjd wordt de laatste informatie over het voortraject in het bisdom Breda gepresenteerd. Zo wordt er op vrijdagavond 23 december een Kerstavond gehouden in Roosendaal waar informatie wordt gedeeld over de WJD. Eind januari zal er een zogenaamd WJD@home worden gehouden op Ameland.

PUBLICATIE JAARBOEK 2021

Het bisdom Breda publiceert het Jaarboek voor 2021. Het bevat de belangrijkste officiële berichten en documenten van het bisdom Breda in 2021, aangevuld met kronieken van parochies en religieuze congregaties over dit jaar. Het jaarboek volgt op het eerder dit jaar verschenen Jaarboek 2021 en het Analecta Supplement over de periode 2013 – 2019 dat in 2020 verscheen.

Het Jaarboek 2021 volgt de indeling van 2020, Onder de titel **Chronica** geven diverse parochies, instellingen en groepen uit het bisdom een beeld van de gebeurtenissen en ontwikkelingen die hun jaar hebben gekleurd. In het tweede deel, de klassieke onderdelen **Analecta**, zijn de belangrijkste officiële berichten, documenten en gegevens van of over het bisdom opgenomen. Vicaris-generaal Harry Lommers schreef ook voor deze editie het voorwoord. 2021 stond nog in het teken van de coronapandemie, maar volgens Lommers ontdekten we ook **“meer en meer de bijzondere waarde van de missionaire en synodale weg die we samen gaan.”**

“Luisterend naar elkaar en naar de stem van de Heer volgen we Hem, en ondervinden zo de diepe waarheid van Zijn woorden: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort”. Dit Jaarboek wil u tonen welke zaadjes er in 2021 in het bisdom Breda zijn geplant; waar we al hebben kunnen oogsten, of nog niet; en hoe we samen verder hopen te gaan, op tocht, om vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.”

De voorbereidingen voor het Jaarboek 2022 zijn intussen gestart. Het streven is dat het Jaarboek steeds in het voorjaar van het opvolgende jaar gepubliceerd wordt.



VAN DE REDACTIE



REDACTIE

mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDAGEN

Uiterlijk 13 december 2022 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl

BIJDAGEN

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT

Een digitaal abonnement op 'Verbinding' is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement kunt u dit aangeven op de website <https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden> 'Verbinding' wordt zwart/wit afgedrukt voor degenen, die niet over internet beschikken en wordt 1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht.

CONTACTGEGEVENS



BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter	Pastoor i.s. Paul Verbeek	p.verbeek@bisdombreda.nl	
Pastoor i.s.	Pastoor i.s. Fons van Hees	a.van.hees@rkwalcheren.nl	
Vicevoorzitter	Dhr. Ruud Louwes	r.louwes@rkwalcheren.nl	06-24863893
Wvd. Secretaris	Dhr. Paul Stok	secretaris@rkwalcheren.nl	06-21516509
Penningmeester	Dhr. Benedict Hamans	penningmeester@rkwalcheren.nl	06-34592697
Gebouwen	Dhr. Paul Stok	p.stok@rkwalcheren.nl	06-21516509
Algemeen	Mevr. Corleen Poppelaars	c.poppelaars@rkwalcheren.nl	06-30591392
Adviseur Missionaire kerk	Mevr. Trudy van Hoof	t.vanhoof@rkwalcheren.nl	06-41043490

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur
7 dagen van de week

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Fons van Hees	Pastoor	avanhees@zeelandnet.nl
Thaddy de Deckere	parochievicaris	thaddeusmhm@gmail.com
Alida van Veldhoven	pastoraal werkster	alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
Ria Mangnus	pastoraal werkster	r.mangnus@rkwalcheren.nl
Geerten Kok	teamleider a.i.	gkok@bisdombreda.nl

SECRETARIAAT PAROCHIE

Openingstijden	dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur
Telefoon	0118-612860
Adres	Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat)
E-mail	secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

PASTORAAL CENTRUM

Openingstijden	Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Telefoon	0113-218610
Adres	Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
E-mail	info@rkbovendeschelde.com

ADRESSEN VAN DE KERKEN

Sint Jacobskerk	Oude Markt 2, Vlissingen
HH. Petrus en Paulus Kerk	Lombardstraat 3, Middelburg
Ter Reede (zorgcentrum)	Koudekerkseweg 81, Vlissingen
Willibrordkapel	Badhuisweg 4, Domburg
Emmauskerk	Houtenhandlaan/Honte, Dishoek

De vieringen in de toeristenkerk Dishoek zijn beëindigd en worden half mei 2023 weer hervat.
Er zijn voorlopig geen vieringen in de toeristenkerk van Domburg.