



H. Maria Parochie Walcheren
Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg
E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl
Website: <https://www.rkwalcheren.nl>



Verbinding

Parochieblad van de H. Maria Parochie Walcheren



'Maak zacht wat is verhard, verwarm wat is verkild'

I.v.m. bijdragen die over Pinksteren gaan, komt 'Verbinding' voor 1 juni uit.



CARITAS EN DIACONIE IN HET HART VAN ONZE KERK

Brief van de Nederlandse bisschoppen ter bemoediging van allen die vanuit parochies bezig zijn met caritas en diaconie

Broeders en zusters,

Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht. Caritas is het Latijnse woord voor 'liefde', naastenliefde. Het Griekse woord diaconie betekent 'dienstbaarheid'. Diaconie vloeit voort uit caritas.

De samenleving staat onder druk. Door de ecologische en de sociale crisis raken mensen van elkaar verwijderd. Het Armoederapport van de Kerken in 2023 laat zien dat een miljoen Nederlanders in armoede leeft. De groeiende armoede, maar ook de komst van vluchtelingen en migranten roepen ons op om in actie te komen. Christus geeft ons het voorbeeld door oog te hebben voor mensen, juist voor hen die aan de rand van de samenleving staan. Christus zegt: "Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan" (Mattheus 25:40). Hij laat ons zien hoe we het goede nieuws kunnen verspreiden, ook nu in onze tijd, door de straat op te gaan naar de plaatsen waar de mensen die onze zorg nodig hebben wonen, waar we onze broeders en zusters kunnen ontmoeten, hun verhalen kunnen horen en het gezicht van Christus kunnen zien.

Paus Franciscus herinnert er ons in zijn encycliek *Fratelli tutti* (2020) aan dat we broeders en zusters zijn, kinderen van één Vader. We zijn daarom allemaal gelijk in waardigheid. Anderen mogen rekenen op ons. Mensen met hun noden en zorgen zijn niet alleen doelgroep van onze zorg. Ze zijn gelijkwaardige partners. Eigenlijk gaan we met 'lege handen' naar anderen die onze hulp nodig hebben. Zij veranderen ons. Zij verdiepen ons geloof. Paus Benedictus XVI vroeg ons om ontmoetingen met armen en mensen in nood te zien als een ontmoeting met Christus die "het leven een nieuwe horizon en een beslissende richting geeft" (*Deus Caritas Est*, 1).

De opdracht tot christelijke naastenliefde is meer dan de oproep tot solidariteit en gerechtigheid. Paus Benedictus XVI laat in zijn encycliek *Deus Caritas Est* (2005) zien dat solidariteit en gerechtigheid vanuit de liefde van Christus geworteld zijn in de liefde voor de naaste. Hij wijst naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37), de uitgestoten vreemdeling, die ongevraagd iemand, die hem minacht, helpt.

Niet de waan van de dag of een politieke ideologie bepalen de daadwerkelijke inzet voor armen en uitgestotenen, maar het geloof in de liefde van God voor mensen. Het zichtbaar maken van die liefde is het hart van caritas en diaconie. Iedereen kan liefde geven. Iedereen mag liefde ontvangen.

Christus roept ons op om de samenleving te dienen vanuit caritas en diaconie. Daar zijn we allemaal door de doop toe geroepen. Paus Franciscus wijst daar telkens op. Hij vraagt ons om caritas en diaconie te bewaren in het hart van de Kerk, zodat de Kerk zelf een sterk instrument van barmhartigheid in de samenleving kan blijven. In die geest werken mensen vanuit parochies samen met bondgenoten waaronder SchuldHulpMaatje en de Voedselbanken, maar ook met de overheid die we vragen iedereen de mogelijkheden en kansen te geven om mee te kunnen doen.

Velen zetten zich vanuit parochies dagelijks in voor caritas en diaconie, georganiseerd in Parochiële Caritas Instellingen en in werkgroepen of ongeorganiseerd, vaak onzichtbaar. Ze ondersteunen zieken, ouderen en hen die met verlies te maken hebben. Kwetsbare mensen ontvangen hulp op materieel vlak. Ook ondersteunen parochies projecten in andere landen. Het Armoederapport 2023 toont aan dat de caritatieve en diaconale kracht vanuit de Kerk groot is.

Paus Franciscus pleit voor een 'diaconaal geweten', door vorming en gebed. Kunnen we caritas en diaconie versterken en waar afwezig terugbrengen in het hart van onze parochiegemeenschappen? Kunnen we de samenleving het gezicht van Christus laten zien door onze broeders en zusters die onze zorg vragen te ontmoeten van hart tot hart en tijd voor elkaar te nemen? Kunnen we Christus ontmoeten in de eenzame, in de rouwende, in de vluchteling en de migrant, in de dakloze en de verstotene?

Dan kunnen we met nieuwe ogen kijken en met nieuwe oren luisteren naar de verhalen van onze broeders en zusters die wij willen dienen. Hun verhalen veranderen ons hart, verdiepen ons geloof, vernieuwen onze parochiegemeenschap en verbeteren de samenleving zodat de contouren van het Koninkrijk van God zichtbaar worden.

Wij wensen u veel zegen toe bij uw inzet voor caritas en diaconie.

Moge de Heilige Geest ons blijven inspireren opdat caritas en diaconie in het hart van onze Kerk blijven.

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland

Utrecht, Pinksteren 2023

VAN DE BESTUURSTAFEL



STAAT DE VRIJWILLIGERSAVOND AL IN UW AGENDA



Het bestuur nodigt alle vrijwilligers van onze parochie uit voor de een gezellig samenzijn op **vrijdag 7 juli van 17.00 tot 20.00 uur** in de tuin van de HH. Petrus en Paulus kerk in Middelburg. Uiteraard wordt er voor een hapje en drankje gezorgd. Komt u ook? Verdere informatie hierover komt nog, maar zet u deze datum alvast in uw agenda.

OPEN KERKENDAG

Op **29 mei (2e Pinksterdag)** staan de deuren van de HH. Petrus en Paulus-kerk van 12.00 tot 16.00 uur open in het kader van Open Kerkendag. Dank aan de vrijwilligers die belangstellenden op deze middag ontvangen.



MIDDELBURG VÓLKOREN 2023

Op zaterdag en zondag 3 en 4 juni staan onze kerkdeuren weer open om vele koren welkom te heten. Liefst 152 koren doen dit jaar mee aan het muzikale festijn:

“Middelburg VÓlkoren” is het grootstekorenfestival van Zuid-West-Nederland. Op **zaterdagmiddag (van 12.00 tot 17.00 uur)** en **zondagmiddag (van 12.00 tot 17.00 uur)** zijn tegelijkertijd op ruim twintig locaties in de oude Middelburgse binnenstad, op loopafstand van elkaar, optredens van diverse koren en ensembles te beluisteren. Centrale locaties hierbij zijn het Abdijplein en de Markt. De meeste optredens zijn in kerken en binnen locaties maar ook op de sfeervolle pleinen van de stad. Overal vrij toegang.”



De coördinator op deze twee dagen in onze kerk is **Benedict Hamans**.

Dank aan alle vrijwilligers die op deze dagen meehelpen met het gastvrij ontvangen van alle belangstellenden.

VAN DE PASTORES



KOM HEILIGE GEEST

Met Pinksteren viert de Kerk de komst van de **Heilige Geest**. U kent het verhaal, denk ik. Na de dood van Jezus en na zijn Hemelvaart zitten zijn leerlingen bij elkaar. Ze hebben de deuren en de ramen van het huis waar ze verblijven goed dicht, uit angst voor de Joden. Ze spreken met elkaar over **Jezus, over hun geloof, over hun verlangen**. Dan gebeurt er iets. Er gaat iets waaien in hen en rond hen. Er gaat vuur in hen branden. Ze weten: we kunnen niet voor ons houden wat voor ons zó belangrijk is. We moeten naar buiten, we moeten gaan vertellen over Jezus, die dood was en leeft. We moeten vertellen over het goede dat we hebben ervaren. We moeten ons niet laten weerhouden door de angst, maar vertellen dat God van mensen houdt en ons het goede gunt.

Daar, in die beleving, is de **H. Geest aan het werk**. De Geest vervult de harten van mensen, maakt vurig, maakt enthousiast. En ze gooien de deuren van hun huis open. Ze gaan vertellen over hun geloof. En andere mensen verstaan hen - hun enthousiasme, hun inzet, hun getuigenis. Die anderen worden ook zelf geraakt. Ze gaan meedoen. Het is het begin van de Kerk.

De ervaring van die eerste leerlingen laat zien hoe de H. Geest in mensen werkt. Het is de goddelijke kracht die helpt om te doen wat goed is, om over angst heen te stappen en te zeggen waar het op staat, om vrede en verzoening te bewerken. In die H. Geest mogen we God zelf ontmoeten. Zo kennen we God immers: als Vader, Zoon en Geest.

Een oud lied van de Kerk (de pinkstersequentie uit de 13e eeuw) bezingt de werking van de Geest. Enkele regels daarvan raken mij telkens weer:

Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum: Maak zacht wat is verhard, verwarm wat is verkild.

Ze brengen me terug naar mijn eerste ervaringen in het pastoraat, toen ik stage liep in Vijverdal, een psychiatrisch ziekenhuis in Maastricht. Deze regels waren het motto van de toenmalige B-verpleegkundigen, die zorg droegen voor mensen met mentale problemen. Meer dan arbeid was het ook hun roeping die ze leefden in hun inzet en liefde en voor mensen. Zacht maken wat verhard is, warm maken wat verkild is. Het volhouden en uithouden. Trouw blijven en respect blijven geven - geborgenheid en ook duidelijkheid. Mensen helpen angst uit te houden en te overwinnen. En het gaf voldoening en vreugde als hun zorg en het harde werk van hun patiënten en cliënten effecten kreeg en mensen zich weer konden oprichten. Ook hier was de H. Geest aan het werk - in de inzet van mensen voor elkaar en in het durven hernemen van het leven.

We spreken veel over **de missionaire Kerk** in onze tijd. De volkskerk die we kenden is voorbij. Kerkelijk leven in onze dagen en in de toekomst wordt gedragen door een klein aantal gelovigen, die zich inzetten voor de parochie en gestalte geven aan hun geloof. Ze zullen dat doen op de wijze van de eerste leerlingen: laten zien waar ze enthousiast over zijn, vertellen over hun geloof, vertellen over Jezus, en in hun zorg voor mens en wereld laten zien dat God van ons houdt. Waar ze dat van harte en met trouw en in verbondenheid doen - ook daar is de H. Geest aan het werk. **We bidden met Pinksteren: Kom, heilige Geest, help ons doen wat goed is voor mens en wereld, help ons doen wat toekomst geeft aan ons geloof.**

Geerten Kok

GEBED



HEILIGE GEEST, GIJ ZIJT ALTIJD IN ONS

Heilige Geest,
 Gij zijt altijd met ons
 en in ons.
 Zelfs als we moeite hebben
 om uw aanwezigheid te beseffen,
 door Christus weten we
 dat Gij ons onze harten woont.
 Gij zijt de Trooster.
 Gij helpt ons op de weg naar anderen
 die armer zijn dan wij,
 zodat de hoop van de opstanding
 het aangezicht van de aarde vernieuwt.

Broeder Aloïs van Taizé

Durven geloven. De christelijke feesten als weg naar God

VORMSELVIERING

Op zaterdag 3 juni om 18.00 ontvangen Zack, Christina, Zaia, Dimasha, Jarvina, Shisurene, Deveney, Lucas en Adriano het sacrament van het Heilig Vormsel. Ook u bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere viering bij te wonen. Pastoor Paul Verbeek (Vormheer) en pater Thaddy zijn de voorgangers. We wensen de kinderen, ouders en familie een mooie viering toe.



Parochianen, pastoraal team en bestuur

slapen...

jaap de jonge



VAN DER SPIEGELSTRAAT 60 4461 PK GOES 0113-215729

'Wij staan altijd voor u klaar.'

Ton, Laurine en Wouter van Het Zeeuwse Land DELA



Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/middenzeeland of bel 0118 72 69 42 voor een persoonlijk gesprek.

Het Zeeuwse Land
DELA

GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN

leesgroep met dr. Noëla Polet



Het is goed om tijd vrij te maken en samen met anderen te praten, te denken en op zoek te gaan naar antwoorden op levensvragen. Hoe kunnen we ontsnappen aan gedachten, opvattingen en oordelen die ons beknellen? Hoe kunnen we aankijken tegen een wereld en een bestaan dat voortdurend veranderd? Wat is Gods plan met deze schepping waar wij als mens deel van uitmaken? Is het mogelijk om de spirituele kant van ons bestaan op een betekenisvolle en bevredigende manier verder te ontwikkelen en vorm te geven?

Afgelopen jaar heeft dr. Noëla Polet leeskringen geleid in Terneuzen, Haamstede, Goes en Middelburg vanuit het thema: **'Geloven in Moeilijke Tijden'**. In een aantal bijeenkomsten is daarbij het Mystieke leven behandeld van Adelaïde Marie Champignon de Ciccé (1749-1818), stichteres van de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria. Noëla Polet is theoloog en zelf ook lid van deze sociëteit en al vele jaren in verschillende functies actief binnen de katholieke kerk. Noëla Polet is uitgezonden geweest naar Ethiopië, heeft als pastor gefungeerd in Oost-Zeeuws-Vlaanderen en woont nu in Zierikzee waar ze het pastoresteam ondersteunt. Na de zomervakantie worden de leeskringen hervat.

De grote veranderingen in kerk en maatschappij - sinds het midden van de vorige eeuw (1950) - is voor **kardinaal Jozef de Kesel** (1947) aanleiding geweest om een handzaam boekje te schrijven met als titel **'Geloof & Godsdienst in een seculiere samenleving'**. De vraag komt daarin aan de orde: 'waar moet het ons als christenen om gaan?'. Jozef de Kesel is de huidige aartsbisschop van Mechelen-Brussel en hoofd (metropoliet) van de Belgische Kerkprovincie. Hij geeft de indruk tussen de mensen te staan. Ook is hij van mening dat de kerk zich perfect kan positioneren binnen de context van een moderne en seculiere samenleving en van daaruit haar missie kan volbrengen. Hij maakt duidelijk dat de kerk geroepen is om **Gods Liefde** aan allen bekend te maken zonder overdreven zendingsdrang en met respect voor andere religieuze tradities en levensbeschouwingen.

In september 2023 start een nieuwe ronde in Middelburg. Het boekje van Jozef de Kesel wordt dan als uitgangspunt genomen. Het is de bedoeling om één keer per maand bij elkaar te komen op een vaste dag **in het secretariaat van de H.H. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 3 in Middelburg**. De exacte dag en de aanvangstijd worden in overleg met de deelnemers tijdens de kennismakings- bijeenkomst vastgesteld. Deze kennismakingsbijeenkomst is op maandag 18 september 2023 om 16.00 uur.

Heeft u belangstelling om aan deze leesgroep deel te nemen, stuur dan een e-mail met uw naam en telefoonnummer aan secretariaat@rkwalcheren.nl of poletnj@zeelandnet.nl

UIT DE PAROCHIE



EERSTE VIERING TOERISTENKERK DISHOEK.

Op zondag 14 mei 2023 werd de eerste viering van dit seizoen gehouden in de Emmauskerk in Dishoek. Ondanks de frisse wind - die 's-morgens over Walcheren woei - kwamen er ruim 50 mensen bijeen voor de woord- en communieviering die door aalmoezenier b.d. René Heinrichs werd geleid en muzikaal werd opgeluisterd door Jan Verswijveren uit Bergen op Zoom die ook de volkszang ondersteunde met zang en gitaar. Het thema van de viering "Ik ben bij u" kwam terug in de lezingen, de preek en de gezangen. Aan het begin van de viering werd het "Zonnelied" van Franciscus van Assisi gezongen door Jan Verswijveren als eerbetoon aan God de Schepper of anders gezegd als eerbetoon van de Schepping aan God. Tijdens dit lied braken de eerste magere zonnestrallen door. Daarna werd het toch nog een zonnige moederdag. In verband met de meimaand werd de viering traditiegetrouw afgesloten met een Marialied

"Wij groeten U o Koningin". Na de zending en zegen werd de zondagsviering afgesloten met het gezamenlijk "koffiedrinken". Tot en met 10 september is er iedere zondagmorgen om 10.00 uur een viering in deze kerk.



Foto's en tekst J.M. (Han) Bleyenbergh

COLLECTES JUNI 2023



Zaterdag/zondag	27/28 mei	Nederlandse missionarissen
Zaterdag/zondag	3/4 juni	Caritas voor de diaconie Bisdom
Zaterdag/zondag	10/11 juni	eigen kas
Zaterdag/zondag	17/18 juni	eigen kas
Zaterdag/zondag	24/25 juni	eigen kas

ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 JUNI 2023: 'ZONDAG VOOR DE DIACONIE'

De Caritascollecte van juni gaat naar het bisdom. Het bisdom zal samen met onze eigen Caritas projecten ontwikkelen en uitvoeren voor het diaconale werk in ons bisdom.

Diaken Vincent de Haas, bisschoppelijk gedelegeerde voor de Parochiële Caritasinstellingen, wijst op de band tussen eucharistie, diaconie en het beoefenen van barmhartigheid.

“Liturgie kunnen we niet vieren zonder aandacht te hebben voor de noden van onze medemensen in de parochie en de plekken waar we wonen. Diaconie kan niet bestaan zonder dat het verbonden is met de wekelijkse liturgie. Zeker nu we een missionaire Kerk willen zijn, mag diaconie het visitekaartje van ons geloof en van onze geloofsgemeenschap van parochie en bisdom zijn,”

Door uw gift in de collecte kunnen we werk maken van en kleur geven aan ons geloof.

U kunt natuurlijk ook geld overmaken naar de rekening:

**NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van:
zondag voor de diaconie.**

HEEFT U DE GIVT APP AL GEÏNSTALLEERD?





MARIA OMMEGANG

Beleef de charme van een eeuwenoud ver-

Op zondag 25 juni trekt de Maria Ommegang door de straten van **Bergen op Zoom**, omdat de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog groot oorlogsleed bespaard is gebleven. Inmiddels is de Ommegang een cultureel historisch begrip in Bergen op Zoom en omstreken. Herbeleef als deelnemer of toeschouwer de Bijbelse taferelen in epische kostuums met vrolijke noten en dans. In 2022 hebben we met een kleine afvaardiging meegelopen in de processie. Het was een geweldige belevenis. Gaan we dit jaar weer meedoen? Laat het weten aan Ruud Louwes, zodat we het met elkaar kunnen afstemmen.

E-mail r.louwes@rkwalcheren.nl



ICONEN IN DE VITRINEKAST IN DE HH. PETRUS EN PAULUSKERK

Tijdens de openstelling van de kerk kunt u schitterende iconen bewonderen die uitgesteld staan in de vitrinekast. Bij de vitrinekasten ligt informatie over de inhoud van deze kasten.



Foto Nicolette Meulenbroek

Van **1 juni tot en met 7 september** is de kerk weer geopend op donderdagmiddag van 12 tot 16 uur voor bezoek, bezinning en gebed. Ook is er een extra openstelling op Tweede Pinksterdag en op **Open Monumentendag zaterdag 9 september**.



OVERLEDEN

18 mei mevr. Nina van den Elzen - Velleman 85 jaar Vlissingen

'Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift' , Jesaja 49,16

GEDOOPT

25 mei Hayk Liam Petrosjan

Door de doop mag je steeds weten, dat God de Heer je nooit verlaat!

IN MEMORIAM

Met respect gedenken we Nina van den Elzen Velleman. Zij overleed 18 mei op Hemelvaartsdag. Dankbaar zijn we voor haar jarenlange inzet voor de Heilige Mariaparochie. Zij was van 2001 tot en met 2017 redactielid van het parochieblad 'Getijden'. Voor het samengaan van de parochies van Middelburg en Vlissingen was zij redactielid van het parochieblad 'Drieband' in de parochie Vlissingen. De uitvaart was op 25 mei in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Troost en kracht wensen we de nabestaanden toe.

Pastoraal team, parochianen en parochiebestuur



WETENSWAARDIGHEDEN



KLOMPPOPVIERING

Op **zondag 28 mei** is de jaarlijkse viering in de tent op het festivalterrein van Klomppop in Ovezande. De viering met als thema

“Kom in beweging” begint om 10.30 uur. De voorganger is pastoraal werker Jeanine Heezemans. De dagen ervoor was er op deze plek volop beweging bij Klomppop en vanaf de middag vindt hier het befaamde straatfestival plaats. Op deze Eerste Pinksterdag komt ook de kerk in beweging, geen viering in de eigen kerk maar midden op het festivalterrein. En ook passend bij Pinksteren, een periode van begeestering en een aanzet om als mens in beweging te komen. Ook tijdens de viering zal stilzitten niet mee vallen. De passende en swingende muziek van kwintet De Woody's zal vanzelf voor de nodige beweging zorgen. Met nummers als It's just Bach, Top of the World, When the Saints en Halleluja zetten de Woody's de Pinksterviering de nodige luister bij.



Kom in beweging op zondag 28 mei 10.30 uur naar het festivalterrein (Nieuwstraat 31 Ovezande.)

SACRAMENTSPROCESSIE DOOR KWADENDAMME.

Op **zondag 11 juni** is er weer een sacramentsprocessie. Het thema van deze processie is **'Brood van leven'**, een thema dat goed past in de huidige, moeilijke tijd.

Tevens is er dan een actie ten behoeve van voedselbank De Bevelanden.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 uur: lof in de H. Bonifaciuskerk.

14.30 uur: sacramentsprocessie naar het Mariakapelletje aan de Vreelandsedijk.

15.30 uur: eucharistievering in de pastorietuin (maar bij slecht weer in de kerk).

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje op het Bonifaciusplein achter het Parochiehuis.

U bent van harte uitgenodigd

Het Processiecomité

Adres J. Frisostraat Kwadendamme website: <http://www.kerk-kwadendamme.nl/>





INSIDE-OUT: EEN REEKS VAN DRIE GESPREKSAVONDEN OVER GELOVEN EN LHBTI+

Hoe gaan we als opvoeders van **lhbti+ kinderen**, als ambtsdragers, als jeugdwerkers of als geloofsgemeenschap om met onderwerpen als homoseksualiteit en genderidentiteit? Het gesprek wordt vaak als moeilijk ervaren of zelfs vermeden. Juist dáárom is het belangrijk om het gesprek over geloof en lhbti+ aan te gaan. **Anti Discriminatie Bureau Zeeland** organiseert in samenwerking met **Wijdekerk** een serie van drie gespreksavonden over dit onderwerp. Het zal gaan over:

- **Inzicht** over vooroordelen, waarheden en onwaarheden.
 - **Overzicht**; over geloven en verbinden.
 - **Uitzicht**; over lef en liefde, naast iemand staan en kijken naar de toekomst.

- Wanneer? Woensdag 21 juni, woensdag 28 juni, woensdag 5 juli 2023

Tijdstip? 20:00 – 21:30 uur

Locatie Wijkcentrum De Spinne, Joseph Lunsiaan 7 in Goes

Voor wie? Voor opvoeders van lhbti+ kinderen, ambtsdragers, jeugdwerkers, etc.

Kosten? Deelname aan de gespreksavonden is gratis

Aanmelden of vragen stellen? E-mail info@adbzeeland.nl.

Let op: u meldt zich aan voor de hele serie van drie avonden. Graag **voor 13 juni a.s.** aanmelden. Mocht u een avond onverhoopt niet kunnen, laat u dat dan vooraf even weten?





GELOOFSCURSUS - KERKGESCHIEDENIS

U kunt zich nog altijd aanmelden voor het onderdeel over de Kerkgeschiedenis van de geloofscursus. Deze start komende woensdag, 24 mei, om 19.30 uur in Bergen op Zoom. We zullen op drie avonden, 24 en 31 mei en op 6 juni enkele belangrijke periodes in de geschiedenis van de Kerk bespreken. Deze reeks is onderdeel van het grotere geheel van de geloofscursus, maar u kunt deze ook afzonderlijk volgen.

<https://www.bisdomvanbreda.nl/bijeenkomsten/start-geloofscursus-kerkgeschiedenis>



Afbeelding: De Kruisweg – Armand Demeulemeester

GELOOF IN KUNST

Alle eeuwen door hebben mensen hun geloof verbeeld en verklankt. Met diaken Frank van Gerwen als gids onderneemt u in vier zaterdagmiddagen een verkenningstocht door de wereld van de religieuze kunst. Deze langlopende en steeds goed bezochte cursus vindt dit jaar plaats in Oosterhout vanaf 3 juni.

<https://www.bisdomvanbreda.nl/cursus-geloof-in-kunst-van-start-in-oosterhout>

BISDOMBEDEVAART

Het Bisdom Breda attendeert u graag op de bisdombedevaart die zij organiseert in de voetsporen van de heilige Bernardus van 23 tot 28 oktober 2023.

<https://www.bisdomvanbreda.nl/bisdombedevaart>

VIERINGEN



De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1^e en 3^e zondag van de maand

Do 1 juni	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Na de viering rozenkransgebed en gezellig samenzijn
Za 3 juni	10.30 18.00 19.00	Ter Reede Middelburg Domburg	Liturgiegroep P. Verbeek Th. De Deckere R. Heinrichs	Vr. van W&C Vormselvr. Vr. van W&C	
Zo 4 juni	10.00 11.30 13.30	Dishoek Middelburg Vlissingen	J. Houben Th. De Deckere Th. De Deckere	Vr. van W&C Eucharistievr. Eucharistievr.	Dishoek: What's in a note Gaudeamuskoor; gezellig samenzijn
Woe 7 juni	9.00	Vlissingen	J. Vrancken	Vr. van W&C	Na de viering gezellig samenzijn
Do 8 juni	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Na de viering rozenkransgebed en gezellig samenzijn
Za 10 juni	10.30 19.00	Ter Reede Domburg	G. Wortman niet bekend	Vr. van W&C niet bekend	
Zo 11 juni	10.00 11.30	Dishoek Middelburg	I. van de Par Th. De Deckere	Vr. van W&C Eucharistievr.	J. Verswijveren R. Adriaansen/Chr. Blaha
Woe 14 juni	9.00	Vlissingen	A. van Veldhoven	Vr. van W&C	Na de viering gezellig samenzijn
Do 15 juni	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Na de viering rozenkransgebed en gezellig samenzijn
Za 17 juni	10.30 19.00 19.00	Ter Reede Middelburg Domburg	W. Sweere Th. De Deckere Niet bekend	Vr. van W&C Eucharistievr. Niet bekend	Internationale viering
Zo 18 juni	10.00 11.30 13.30	Dishoek Middelburg Vlissingen	R. Stobbelaar R. Mangnus R. Mangnus	Vr. van W&C Vr. van W&C Vr. van W&C	Elly Augustijn Gaudeamuskoor; gezellig samenzijn
Woe 21 juni	9.00	Vlissingen	R. Mangnus	Vr. van W&C	Na de viering gezellig samenzijn
Do 22 juni	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr.	Na de viering rozenkransgebed en gezellig samenzijn
Za 24 juni	10.30 19.00	Ter Reede Domburg	P. de Maat niet bekend	Eucharistievr. niet bekend	
Zo 25 juni	10.00 11.30	Dishoek Middelburg	G. Kok P. de Maat	Vr. van W&C Eucharistievr	Willebrord ensemble Cantate Domino Kindernevendienst
Woe 28 juni	9.00	Vlissingen	Th. de Deckere	Eucharistievr	Na de viering gezellig samenzijn
Do 29 juni	9.00	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr	Na de viering rozenkransgebed en gezellig samenzijn

VAN DE REDACTIE



REDACTIE

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pater Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDAGEN

Uiterlijk 13 juni 2023 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl.

BIJDAGEN

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT

Een digitaal abonnement op 'Verbinding' is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement kunt u dit aangeven op de website <https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden>. 'Verbinding' wordt zwart/wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 'Verbinding' is altijd welkom. Bankrekening:

NL42 INGB 0000 658670 t.b.v H. Maria Parochie Walcheren [bijdrage 'Verbinding'](#)

CONTACTGEGEVENS



BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter, wnm	Dhr. Paul Verbeek	pverbeek@bisdombreda.nl	
Vicevoorzitter	Dhr. Ruud Louwes	r.louwes@rkwalcheren.nl	06-24863893
Wnd. Secretaris	Dhr. Paul Stok	secretaris@rkwalcheren.nl	06-21516509
Penningmeester	Dhr. Benedict Hamans	penningmeester@rkwalcheren.nl	06-34592697
Gebouwen	Dhr. Paul Stok	p.stok@rkwalcheren.nl	06-21516509
Algemeen	Mevr. Corleen Poppelaars	c.poppelaars@rkwalcheren.nl	06-30591392
Adviseur Missionaire parochie	Mevr. Trudy van Hoof	t.vanhoof@rkwalcheren.nl	06-41043490

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken

kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur

7 dagen van de week

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Paul Verbeek	waarnemend pastoor	pverbeek@bisdombreda.nl
Thaddy de Deckere	parochievicaris	thaddeusmhm@gmail.com
Alida van Veldhoven	pastoraal werkster	alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
Ria Mangnus	pastoraal werkster	r.mangnus@rkwalcheren.nl
Geerten Kok	teamleider	gkok@bisdombreda.nl

SECRETARIAAT PAROCHIE

Openingstijden	dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur
Telefoon	0118-612860
Adres	Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (Ingang Latijnse Schoolstraat)
E-mail	secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

PASTORAAL CENTRUM

Openingstijden	Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Telefoon	0113-218610
Adres	Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
E-mail	info@rkbovendeschelde.com

ADRESSEN VAN DE KERKEN

Sint Jacobskerk	Oude Markt 2, Vlissingen
HH. Petrus en Paulus Kerk	Lombardstraat 3, Middelburg
Ter Reede (zorgcentrum)	Koudekerkseweg 81, Vlissingen
Willibrordkapel	Badhuisweg 4, Domburg
Emmauskerk	Houtenhandlaan/Honte, Dishoek

De vieringen in de toeristenkerk Dishoek worden half mei 2023 weer hervat. De eerstvolgende viering in Domburg is op zaterdag 1 april en dit duurt tot en met juni. Vanaf het eerste weekend in juli tot en met eind september is de viering op zondagochtend. Op 2 juli is de viering van het 90 jarig bestaan van de Sint Willibrordkapel.

ONZE PAROCHIE ZIT OP FACEBOOK EN INSTAGRAM

Op **Facebook** is het adres: <https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren>

Op **Instagram** is het adres: <https://www.instagram.com/hmariapw>

Wilt U adverteren? Neem dan contact op met het secretariaat van onze parochie:
secretariaat.middelburg@rk.walcheren.nl

**Betalen kunt u met de Givt App. Deze app moet u wel op uw mobiel installeren.
t.n.v. Heilige Maria Par Walcheren Middelburg of overboeken naar**

NL42 INGB 0000 658670 t.b.v H. Maria Parochie Walcheren

