



H. Maria Parochie Walcheren
Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg
E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl
Website: <https://www.rkwalcheren.nl>



Verbinding

Parochieblad van de H. Maria Parochie Walcheren



Kom Heilige Geest

PINKSTEREN

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Vijftigste dag

De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse *pentèkostè* (πεντηκοστή), dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen.

Heilige Geest

De Heilige Geest is God zelf in Zijn werkzame kracht en kan ook worden gezien als de goddelijke liefdesband tussen God de Vader en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon. Het Nieuwe Testament verhaalt hoe Jezus door de Heilige Geest gedreven wordt.

Belofte van Jezus

Volgens het Evangelie van Johannes belooft Jezus zijn apostelen op de avond vóór zijn lijden en dood dat Hij hen de Geest zal zenden. De Geest zal hen voor altijd met Vader en Zoon verbinden, en hen helpen getuigenis af te leggen over de verrezen Jezus. Volgens de Handelingen der Apostelen daalde de Geest uiteindelijk inderdaad op de apostelen neer. Dat gebeurde tijdens het joodse pinksterfeest, zeven weken na Pesach.

Pinksteren de bekroning van Pasen

Bij de christenen is, net als bij de joden, Pinksteren de bekroning van Pasen: de uittocht van Christus uit het dodenrijk die met Pasen gevierd wordt, wordt met Pinksteren bekrachtigd door het goddelijk geschenk van de Heilige Geest.

Vurige tongen

"Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf" (Handelingen 2, 1-4).

<https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/pinksteren>



GEBED



Kom, Heilige Geest

Vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw Liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.

God, door uw heilige Geest
hebt Gij uw Licht geschonken
aan hen die geloven.

Maak ons ontvankelijk voor diezelfde Geest
om al wat goed is te kennen
en ons voor altijd over zijn bijstand te verheugen.

Door Christus onze Heer.

Amen.

<https://www.pastoralezorg.be/page/teksten-hemelvaart-pinksteren/#P8>

VAN DE BESTUURSTAFEL



DAKGOTEN EN REGENWATERAFVOER LEIDINGEN HH. PETRUS & PAULUSKERK

Ondanks forse regenbuien vordert Fa. Jobse gestaag met de vervanging van het lood & zinkwerk (dakgoten, afvoerleidingen). Het werk is voor de helft gereed. De werkzaamheden worden begeleid door ons bisdom. Deze week wordt de bovenste etage van de steiger, die begin april werd opgebouwd, alweer afgebroken. De bovenste goot (hoge dak) en de afvoerleidingen naar het lage dak zijn ondertussen vervangen. In de hoge goot vonden we aanwijzingen voor nieuwe lekkage. Komende weken is het lage dak aan de beurt en verwachting is dat het werk midden juni gereed zal zijn. De betere weersomstandigheden maken het werken op de steiger minder spartaans. De afvoerbuizen van het hoge dak zijn over het dak gelegd - voorheen waren deze verborgen onder de dakpannen. Met de renovatie zullen de steeds weer terugkerende lekkages aan de noordzijde (vooral via het lage dak) verholpen zijn. Komende jaren wordt ons hemelwater weer traditioneel afgevoerd.



Foto Paul Stok

VAN DE PASTORES



ALPHA - CURSUS IN MIDDELBURG

Nog steeds kunnen geïnteresseerden aan de Alpha-cursus meedoen. Op donderdagavond **16 mei van 18.30 tot 20.30** wordt Alpha in de pastorie van de HH. Petrus & Pauluskerk, Lombardstraat 1 in Middelburg gegeven. We starten met een gezamenlijke maaltijd.

Daarna worden er in twee groepjes gesproken over het thema van die avond. Plenair sluiten we af. De cursus is voor gelovigen en niet-gelovigen. De 10 cursusavonden worden ondersteund door video's met Engelse ondertiteling.

Voor meer informatie kunt u mailen naar het E-mailadres: welkom@rkwalcheren.nl



SAMENKOMST JONGEREN EN INTERNATIONALE VIERING

Vóór de maandelijkse internationale viering komen sinds 20 januari tieners en jongeren samen in de pastorie om te eten, zingen en bidden, input te ontvangen en met elkaar te delen.

Aansluitend gaan ze samen naar de Engelstalige viering waar ze muziek maken met elkaar.

20-30 jongeren doen al mee. Kom jij ook? Je bent van harte welkom!!

Waar: Pastorie van de HH. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 1 in Middelburg om 17.00 u.

De internationale viering is op de 3e zaterdag van de maand en begint om 19.00 u.



TWEEDE DEEL VRAAGGESPREK MET PASTOOR THADDY DE DECKERE

Richard Gielens, hoofdredacteur van het parochieblad 'Parochienieuws' van de H. Pater Damiaanparochie heeft onze nieuwe pastoor Thaddy de Deckere geïnterviewd. Het interview bestaat uit twee delen. Hieronder leest u het tweede deel. Met dank aan Richard dat we het interview mochten publiceren in 'Verbinding'



In deze tweede bijdrage vervolgt pastoor Thaddy zijn gedachten over ontwikkelingen die op ons allen afkomen.

Wat spreekt jongeren aan, dat ze toch weer belangstelling krijgen voor geloof?

We zien in het algemeen weinig jongeren in onze kerken. Dat is de zwakke kant van onze beide parochies. Ik zie het dan ook als een prioriteit om daar aandacht aan te besteden. Het is belangrijk om hen te laten ervaren dat wij een levende gemeenschap zijn. Ruim anderhalf jaar geleden zijn we in Middelburg gestart met een maandelijkse internationale viering. Mensen komen daarin bijeen van een breed spectrum aan nationaliteiten. Daarbij voel ik me thuis. Er zitten relatief veel jongeren bij. Ze merken in de viering dat het fijn is om samen het geloof te vieren, elkaar te ontmoeten, in contact te blijven met elkaar. Recentelijk hebben we voorafgaand aan die viering een programma van enkele uren toegevoegd, inclusief een heuse maaltijd. Dat scheidt gemeenschap. Het evangelie brengen aan de jonge generatie is geen eenvoudige zaak. Het vergt creativiteit, o.a. in het benutten van de sociale media. Daar zijn ze gevoelig voor. Je moet dan denken aan Whats-app-groepen, Zoom-bijeenkomsten, Face-book. Waar je bijeen bent in de Naam van Jezus, ook digitaal, daar is Hij Tegenwoordig. Als een wat oudere pastor kom ik bedrevenheid in de digitale wereld tekort, maar ik laat me graag helpen.

Is er verschil in betrokkenheid merkbaar tussen beide parochies waarvan u nu pastoor bent? En zo ja, welke verschillen merkt u op?

Beide parochies hebben dramatische ontwikkelingen achter de rug. Ingrijpende reorganisaties zoals clustering en her-clustering van parochies, kerksluitingen. Dat zijn heel ingrijpende veranderingen. Het proces wordt door mensen verschillend ervaren, maar in het algemeen kun je stellen dat het voor allen met veel verdriet, pijn en ook boosheid gepaard gaat. Het is begrijpelijk dat het verwerken hiervan tijd nodig heeft. Het is als rouw-verwerking. Maar ik hoop dat mensen er niet in blijven hangen, dat men over dat rouwproces heen komt, En dat het geloof het wint van de negatieve emoties. Uiteindelijk komt het neer op het besef dat het de essentie van het geloof dat ons samenbindt groter en belangrijker is dan het kerkgebouw waarin het gevierd wordt. Natuurlijk voel ik de pijn van kerksluitingen als pastor net zo goed. Elke kerksluiting doet weer pijn. Het stelt mensen voor de uitdaging van de vraag: **Hoe kan ik op een nieuwe manier aansluiting vinden met geloofsgenoten?**

Een devotie kapel kan voorzien in een zekere behoefte, maar het is ook mogelijk om elkaar te verwelkomen in je eigen huis als dat zich daarvoor leent. Het kan ook nieuwe groei in het geloof teweeg brengen door samen een stukje te lezen uit het evangelie, of samen stil te staan bij een psalm. Het is een opnieuw ontdekken van hoe je elkaars hand vast kunt houden. Uiteindelijk is gelovig zijn en kerk-zijn iets wat je samen doet. En de Bron waaruit we leven blijft hetzelfde, het onveranderlijke Evangelie. De kennis van het geloof is erg afgenomen en dat is een groot gemis. Het is niet voldoende om een mening te hebben over aspecten van gelovig zijn. Dit moet samengaan met kennis en begrip. Ook daar ligt een grote uitdaging voor het pastoraal team.

U ziet uw pastoorschap niet als hoogtepunt van een carrière; wat zou u willen nastreven in de tijd die u als pastoor gegeven is?

Pastoor worden zie ik niet op de eerste plaats als een promotie. Ik was en ben nog steeds priester-missionaris. Als ik geen missionaris was geworden en in Nederland gebleven zou zijn, was ik wellicht wel eerder pastoor kunnen worden. Maar ik voelde met geroepen om 'naar de missie' te gaan. Ik was me ervan bewust dat er mensen waren die dachten: 'Waarom gaat hij naar die arme sloebers toe? Als Thaddy naar India gaat, dan hebben we hier in Nederland niets aan hem.' Ook in de landen waar ik werkte, heb ik geen ambitie gevoeld om pastoor te worden. In woord en daad probeerde ik de **Boodschap van de Bevrijding van het Evangelie** voor te leven en uit te dragen. Daarvoor is een missionaire spiritualiteit nodig. Die leer je als je aansluit bij een Missie Congregatie. Je moet je kunnen inleven in een andere taal en cultuur. Je ontwikkelt een zekere gevoeligheid en creativiteit om met anderen de dialoog aan te gaan. Ik heb in verschillende landen en continenten waardevolle ervaring opgedaan. Die kan mij hopelijk helpen in mijn nieuwe taak als pastoor.

Welke tip zou u willen meegeven voor:

- a parochiekernen die momenteel zonder kerkgebouw zitten?

Probeer de band met de leden van de geloofsgemeenschap vast te houden en blijf niet hangen in het rouwproces. Je mag en moet door dat proces heengaan, maar richt dan je blik weer op de toekomst, samen met anderen.

-

b parochiekernen die nu nog over een kerkgebouw beschikken, maar bang zijn dit gebouw kwijt te raken?

De zakelijke en feitelijke kanten van een moeilijke situatie doen een beroep op de rede. Die zegt: het kan niet lang meer duren zo. Het hart en de emotie zegt: we willen doorgaan, het koste wat het kost. Het is duidelijk dat we in een fase van overgang zitten van wat er nog over is van de volkskerk naar een keuzekerk. Uiteindelijk kun je Christus alleen maar volgen als je voor Hem kiest. De vraag is dan: Wat is het mij waard? Ben ik straks, als de kerk in onze kern toch dicht zou gaan, bereid om iets verder te reizen om daar samen met anderen het geloof te vieren? Bereid je geestelijk voor op nog meer krimp en pijn die zal komen. M.a.w. wees pro-actief, steek je kop niet in het zand, en laat je troosten door het besef dat het geloof groter is dan het kerkgebouw waar je het viert.

-c mensen die twijfelen tussen kerkgang of thuis bij de tv een viering volgen: hoe breng je mensen weer samen?

De parochie besturen kijken naar de mogelijkheden om ter plaatse nog iets te behouden, b.v. een devotiekapel, samenkomen in een buurthuis; ook in elkaars huizen (dat deden de Christenen in de eerste eeuwen van de Kerk!) en dat kan een nieuwe dimensie worden- die herontdekt kan worden. De zondag is niet compleet zonder zondagse viering. Het is goed te beseffen dat wij een sacramenteel geloof hebben en dat ontmoeting erg centraal staat. Elkaar ook fysiek, van mens tot mens, ontmoeten is een wezenlijk aspect. Die volgen via TV kan een goede, tweede keuze zijn, b.v. als je niet erg mobiel meer bent.

Slotvraag: Hoe ziet katholiek (of als u wilt christelijk) Zeeland eruit over tien jaar? Is het leven in angst/vrees of....?

De leeftijd van 75 jaar is voor iedere priester een deadline. Het antwoord op je vraag is als koffiedik-kijken. We mogen nooit vergeten dat God wonderen kan verrichten. Die gebeuren nog steeds, als je ze maar kunt zien. Ik heb veel positieve dingen mogen ervaren in de afgelopen vier jaar. Sommige van die dingen zou ik zonder meer wonderen willen noemen. B.v. jonge mensen die de weg naar de Kerk vinden en meer over het geloof willen weten, b.v. via Alpha cursus en gedoopt willen worden. In de paaswake pasgeleden werden er vier mensen gedoopt! We worden kleiner, maar hopelijk meer verenigd en met een duidelijke uitstraling.

Slotgedachte:

Ons privé en ons gezamenlijke gebed blijven belangrijk: bidden dat we elkaar steeds willen begrijpen en voor elkaar bidden.

'IN VERBINDING MET HEM EN MET ELKAAR'

Sacramentsdag

In het Sacrament is Jezus werkelijk aanwezig. In iedere eucharistieviering vieren we opnieuw dat Jezus Zichzelf aan ons uitdeelt in Brood en Wijn. Zijn delen is ook een oproep aan ons om te delen met elkaar. Dit jaar zamelen alle kernen rond Kwadendamme voedsel in voor de Voedselbank. In de processie worden streekproducten megedragen. De dag na de Processie wordt alles aangeboden aan de plaatselijke Voedselbank. Zo krijgt het eucharistisch Brood van Leven een diepere betekenis.

Lof, Processie en Eucharistie in Kwadendamme

Iedereen is van harte welkom om naar Kwadendamme te gaan om het Lof, de processie, de Eucharistieviering en een gezellig samen zijn mee te maken.

- 14.00 uur Lof in de Bonifaciuskerk, Johan Frisostraat 5, 4434 AC, Kwadendamme
- 14.40 uur: processie rondgang naar het kapelletje bij de Marialinde aan de Vreelandsedijk
- 15.30 uur: Eucharistieviering in de pastorietaun achter de kerk

Aan deze viering werkt het pastoraal team mee.

Na afloop is gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.



UIT DE PAROCHIE



COLLECTE MEI

Zaterdag/zondag

18/19

Eigen Parochie

Zaterdag/zondag

25/26

Eigen parochie



CITYSEEDS

De opbrengst van de Caritas collecte in april voor City Seeds heeft **€435,00** opgebracht.

Hartelijk dank voor alle gevers.

NIEUW KOOR (tje) IN DE HH. PETRUS EN PAULUSKERK

Zo'n 2 maanden geleden kondigden Miriam Verdoes en Pauline Martejn aan dat zij bezig waren een nieuw koortje op te richten. De eerste keer dat het koor (tje) zong was op zondag 5 mei. ... en Hana en Klara zongen ook mee. Christian was organist. Wat klonk het mooi!!

Op 16 juni zingen zij weer. Wil je meezingen, neem dan contact op met **Miriam Verdoes**.

E-Mail: mimvo@hotmail.com of spreek haar in de kerk aan.



slapen...

jaap de jonge



VAN DER SPIEGELSTRAAT 60 4461 PK GOES 0113-215729

Schilders- en afwerkingsbedrijf
franse bv

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme

Telefoon (0113)-649361
Fax (0113)-649777
Internet www.schildersbedrijffranse.nl
E-mail fransebv@zeelandnet.nl

Meer dan een kleurtje



STOMERIJ
"AQUA-RETTE"
PAUL KRUGERSTRAAT 146-148
TEL. 0118-419165
VLISSINGEN



Bachweg 2 • 4337 XD Middelburg • T (0118) 46 22 05 • E hjobse@hjobse-uitvaart.nl



h.jobse
uitvaartverzorging

www.basisuitvaart-zeeland.nl
www.hjobse-uitvaart.nl



Vrouwen van Rouw
UITVAARTVERZORGING

0118 586 440
Dag en nacht bereikbaar

www.vrouwenvanrouw.nl

WETENSWAARDIGHEDEN



ELVIS-KERKDIENTST OP KLOMPPOP-TERREIN

De mooiste gospels van Elvis horen in een kerkdienst? Dat kan op **zondag 26 mei 10.30** uur op het festivalterrein van Klomppop (Nieuwstraat 31 in Ovezande). Elvis-dominee Fred Omvlee uit Monnickendam komt dan naar Ovezande om daar een speciale Elvis-kerkdienst te houden. Hij was elf jaar toen Elvis overleed. „Van rock-'n-roll had ik nog nooit gehoord, ik had net ABBA ontdekt. Maar opeens was Elvis overal op tv. En ik werd fan.” Pas later werd de gospelmuziek van Elvis belangrijk voor hem. „Tot dat moment vond ik die maar zoetsappig, maar nu raakte het me. Daar wilde ik iets mee doen.”

Toen Omvlee dominee was, leerde hij zijn gospels pas echt waarderen. Ik besepte: deze grote ster was ook een eenzame zoeker, die rust zocht in helaas verkeerde middelen, maar ook in het geloof en gospels. Mijn verkondiging is: 'Zelfs al eindig je als Elvis, te jong, depressief, eenzaam, verslaafd: je valt niet uit Gods hand. God houdt van jou'.

'Dat wil ik door laten klinken in mijn Elvis-kerkdiensten. Er wordt geregeld een traantje weggepinkt, maar is ook luchtig.'Iedereen is van harte welkom om de Elvis-viering mee te beleven. Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst.

De entree is gratis. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting met koffie/thee/fris.

BEDEVAART NAAR KEVELAER 2024.

Dit jaar trekt vanuit Bergen op Zoom en omstreken de bedevaart naar Kevelaer, waar **Onze Lieve Vrouw, de Troosteres der Bedroefden**, wordt vereerd. Kevelaer maakt de pelgrim een ander mens, jong en oud. We gaan een paar dagen weg van huis om daarna, gesterkt door de genade en de moederlijke troost van Maria en bemoedigd door de kerkelijke plechtigheden en predicaties, weer huiswaarts te keren.



Deze tweedaagse pelgrimstocht wordt dit jaar gehouden op

maandag 19 augustus en dinsdag 20 augustus. De reis wordt gemaakt per luxe touringcar en de reiskosten bedragen € 47,50. Hier komen de kosten voor de hotelovernachting, inclusief maaltijden en uw eigen uitgaven nog bij. Graag opgeven voor 1 augustus.

Voor informatie over de kosten van verblijf en overnachting etc. kunt u contact opnemen

Mw. F. de Hond – Hagenaar: 06 – 22 58 74 16

Mw. L. v.d. Schraaf: 06- 38 95 72 26

VIERINGEN



De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1^e en 3^e zondag van de maand

Woe 15 mei	9.00	Vlissingen	W. Sweere	Vr. van W&C	Na afloop koffie/thee
Do 16 mei	9.00	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr.	Rozenkrans en daarna koffie/thee
Za 18 mei	10.30 19.00	Ter Reede Middelburg	W. Sweere Th. de Deckere	Vr. van W&C Eucharistievr.	Internationale viering
Zo 19 mei	10.00 11.30 13.30	Dishoek Middelburg Vlissingen	R. Heinrichs R. Mangnus R. Mangnus	Vr. van W&C Vr. van W&C Vr. van W&C	PINKSTEREN Na afloop koffie/thee
Woe 22 mei	9.00	Vlissingen	W. Sweere	Vr. van W&C	Na afloop koffie/thee
Do 23 mei	9.00	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr.	Rozenkrans en daarna koffie/thee
Za 25 mei	10.30	Ter Reede	G. Wortman	Vr. van W&C	
Zo 26 mei	10.00 11.30	Dishoek Middelburg	G. Kok P. de Maat	Vr. Van W&C Eucharistievr.	
Woe 29 mei	9.00	Vlissingen	Lea Izebout	Rozenkrans	Na afloop koffie/thee
Do 30 mei	9.00	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr.	Rozenkrans en daarna koffie/thee
Za 1 juni	10.30	Ter Reede	W. Sweere	Vr. Van W&C	
Zo 2 juni	10.00 11.30 13.30	Dishoek Middelburg Vlissingen	J. Houben P. de Maat W. Sweere	Vr. Van W&C Eucharistievr. Vr. Van W&C	Na afloop Koffie/thee

De viering met Pinksteren in de Sint Jacobskerk is een woord en communieviering en géén eucharistieviering. Pastoraal werkster Ria Mangnus gaat voor in deze viering.

VAN DE REDACTIE



REDACTIE

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDAGEN

Uiterlijk 28 mei 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl

BIJDAGEN

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT

Een digitaal abonnement op 'Verbinding' is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement kunt u dit aangeven op de website <https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden> 'Verbinding' wordt zwart/wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 'Verbinding' is altijd welkom. Bankrekening:

NL42 INGB 0000 658670 t.b.v H. Maria Parochie Walcheren bijdrage 'Verbinding'

CONTACTGEGEVENS



BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter	Pastoor Th. De Deckere	thaddeusmhm@gmail.com	06-26276050
Vicevoorzitter	Dhr. Ruud Louwes	r.louwes@rkwalcheren.nl	06-24863893
Wnd. Secretaris	Dhr. Paul Stok	secretaris@rkwalcheren.nl	06-21516509
Penningmeester	Dhr. Benedict Hamans	penningmeester@rkwalcheren.nl	06-34592697
Gebouwen	Dhr. Paul Stok	p.stok@rkwalcheren.nl	06-21516509
Algemeen	Mevr. C. Poppelaars	c.poppelaars@rkwalcheren.nl	06-30591392
Adv. Missionaire kerk	Mevr. Trudy van Hoof	t.vanhoof@rkwalcheren.nl	06-41043490

VERTROUWENSPERSONEN

Mevr. Gon Joosten	vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com
Dhr. Theo Snel	vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Thaddy de Deckere	pastoor	thaddeusmhm@gmail.com
Alida van Veldhoven	pastoraal werkster	alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
Ria Mangnus	pastoraal werkster	r.mangnus@rkwalcheren.nl
Geerten Kok	teamleider	gkok@bisdombreda.nl
Charlotte den Toonder		charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com
	pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren	
Arjen Gernaerts	diaken in opleiding	
Linda van Aardenne	teamassistente	info@rkbovendeschelde.com

SECRETARIAAT PAROCHIE

Openingstijden	dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur
Telefoon	0118-612860
Adres	Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (ingang Latijnse Schoolstraat)
E-mail	secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl

PASTORAAL CENTRUM

Openingstijden	maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur.
Telefoon	0113-218610
Adres	Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
E-mail	info@rkbovendeschelde.com

ADRESSEN VAN DE KERKEN

Sint Jacobskerk	Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen
HH. Petrus en Paulus Kerk	Lombardstraat 3, 4331 AA Middelburg
Ter Reede (WVO Zorgzaam)	Vredenhoflaan370; 4382 CJ Vlissingen
Toeristenkerk Emmaus	Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek

De vieringen in Dishoek worden 12 mei 2024 weer hervat.

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te 'gaan staan'.

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie **Maria Par Walcheren Middelburg**.



Givt
Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Op Facebook is het adres: <https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren>