



H. Maria Parochie Walcheren
Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg
E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl
Website: <https://www.rkwalcheren.nl>



Verbinding

Parochieblad van de H. Maria Parochie Walcheren



Zomer

GEDICHT



HET ÀL

Ik ben de zon, de maan, ik ben de regen,
'k ben onbeschrijfelijk, niet te meten noch te wegen.
Ik ben rivieren, ik ben zeeën, bliksem, donder,
ik ben de kleine mens, maar wèl het grote wonder.

Ik ben het water en de vruchten en het koren,
het leven dat uit àlle leven wordt geboren.

Ik ben het allemaal – de wijze en de zot
en in mijn kleinheid schuilt iets van een Grote God.

Toon Hermans



VAN DE BESTUURSTAFEL



WELKOM KAPELAAN THAI NGUYEN

Op zaterdag 22 juni werd kapelaan Thai Nguyen gepresenteerd in een plechtige eucharistieviering. De viering werd voorgegaan door Bisschoppelijk vicaris Paul Verbeek. Concelebranten waren pastoor Thaddy de Deckere, emeritus pastoor Paul de Maat en onze nieuwe kapelaan. Pastoraal werkers waren Geerten Kok, Ria Mangnus en Alida van Veldhoven. Zangers uit beide parochies onder leiding van Christian Blaha luisterden de viering op.

Namens de parochiebesturen heette de vicevoorzitter, Ruud Louwes van de H. Maria Parochie Walcheren iedereen welkom.

Daarna begon de viering en was het welkomstwoord aan pastoor Thaddy.

Peter de Sonnavilla, vicevoorzitter van de H. Pater Damiaanparochie las de benoemingsbrief van Mgr. Liesen voor. Het gedeelte van de bevestiging van de aanstelling volgde daarop. Geerten Kok, teamleider van het pastoraal team stemde namens het team van harte in met de benoeming van Thai. Ook de parochianen aanvaardden zijn benoeming.

Ria Mangnus overhandigde het Evangelieboek en een jonge parochiaan de hostieschaal en kelk. Vicaris Paul Verbeek zegende kapelaan Thai met het uitspreken van het zegengebied.

De lezingen werden voorgelezen. De tekst van het H. Evangelie was uit Marcus 4, 35-41.

Na de communieritus en gebed werd de nieuwe kapelaan toegesproken door pastoor Thaddy en ontving hij van het pastoraal team een doos vol negen kaarsen uit alle kernen van de parochies. Ruud Louwes overhandigde hem een mand met Zeeuwse producten en een stripboek met de geschiedenis van Zeeland. Nadat de parochianen (onder leiding van Ruud) leerden de naam Nguyen goed uit te spreken, volgde het dankwoord van Thai.





Tekst en foto's Trudy van Hoof



Uitnodiging

Maandag 1 juli 2024
10:00 – 12:15 uur



Keti Koti herdenking en viering

Op 1 juli 1863 werd de Trans-Atlantische slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen afgeschaft. Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 is hier in het hele Koninkrijk extra aandacht aan besteed tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.

Op maandag 1 juli herdenken wij de slachtoffers én de gevolgen van onze gedeelde geschiedenis. Graag nodigen we u uit voor deze bijeenkomst op deze betekenisvolle dag.

De herdenking en viering vindt plaats in de Koorkerk, op het Abdijplein en bij het Slavernijmonument op de Balans in Middelburg. De ceremonie begint om 10:30 uur in aanwezigheid van onder andere de gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Zeeland en de burgemeesters van de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere.

Aanmelden

In verband met de voorbereiding en ontvangst van de gasten zou het fijn zijn wanneer u laat weten of u komt. U kunt zich tot uiterlijk donderdag 27 juni aanmelden via deze link:

https://www.formdesk.com/provinciezeeland/keti_koti_herdenking_2024

Ook vragen wij u deze uitnodiging verder te verspreiden. Iedereen is welkom. Want: herdenken doe je samen!

Wij hopen u op 1 juli te mogen begroeten,

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland
Angélique Duijndam, voorzitter Keti Koti Zeeland

Datum: Maandag 1 juli 2024
Tijd: 10:30 – 12:15 uur
Locatie: Abdij 6 4331 BK Middelburg

- 10:00 uur Inloop en voorontvangst in de Koorkerk
- 10:30 uur Vlaggen ceremonie op het Abdijplein
- 10:55 uur Welkom en toespraken door de heer J. de Bat – gedeputeerde Cultuur, Provincie Zeeland, mevrouw F.J. Schouwenaar – burgemeester van de gemeente Veere en mevrouw A. Duijndam – voorzitter van Keti Koti Zeeland. Tussendoor zijn er muzikale intermezzo's door Lisa Jacobs (viool) en Lech Uszynski (altviool) en dragen schoolkinderen zelfgeschreven gedichten voor.
- 11:40 uur Kransleggingen bij het Slavernijmonument op de Balans
- 12:05 uur Vlaggen ceremonie op het Abdijplein
- 12:15 uur Einde Keti Koti ceremonie



RETRAITE AAN ZEE

Voor tieners (12-17) en jongeren (18+).

Op allerlei plaatsen in het Bisdom Breda zijn tiener- en jongerengroepen van start gegaan. Dit schooljaar komen ze vaak samen om te bidden, gevormd te worden en zo samen te groeien in hun liefde voor Christus. Aan het eind van het schooljaar sluiten we dit af met een weekend aan zee. In de kerk van **Burgh-Haamstede** zijn zij van harte welkom **van 12 juli 2024 om 17:00 uur tot 14 juli 2024 om 14:00 uur**

Het thema is: 'Wees niet bang!' (Matteüs 10): zelfs de haren op ons hoofd zijn geteld! Het leven is zo op weg naar de volwassenheid best spannend, maar we zijn niet alleen op weg. Hij met een hoofdletter is bij ons. De Bisschop van Breda, Monseigneur Liesen komt hierover spreken en bemoedigen!

Naast input en deling gaan we samen de mis vieren en genieten van de duinen en de zee!

Neem je eigen luchtbed en slaapzak mee. Kosten voor dit weekend: **30 euro**. Graag dit bedrag voor 12 juli overmaken naar: Bisdom Breda:

NL79 RABO 0101 0517 78 o.v.v. Deelname jongerenretraite aan zee juli 2024.

Aanmelden > <https://bisdombreda.nl/agenda/jongerenretraite-aan-zee/>

foto Bisdom Breda

UIT DE PAROCHIE



COLLECTE JULI

Zaterdag/zondag	6/7	Caritas
Zaterdag/zondag	13/14	Eigen parochie
Zaterdag/zondag	20/21	Eigen parochie
Zaterdag/zondag	27/28	Eigen parochie



De opbrengst van de Caritas collecte in juni voor de **Diocesane Caritas** van het Bisdom was €385,73 .Dank aan alle gevers.



CARITAS COLLECTEERT IN JULI VOOR DE STICHTING PRESENT WALCHEREN.

Deze Stichting is opgericht in 2011 en daarbij waren verschillende kerken actief betrokken. Bij veel kerken was er het verlangen om als christenen het geloof 'handen en voeten te geven'.

Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. In 2023 werd er 159 keer hulp geboden en werd er in totaal 1900 uur vrijwilligerswerk gedaan. Daar wordt iedereen blij van. Om dit werk te blijven doen heeft Present niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook onze financiële steun.

Er zal in Middelburg en Vlissingen in onze vieringen gecollecteerd worden op 6 en 7 juli, maar u kunt uw gift ook overmaken op rekening:

NL82RABO0117029661 t.n.v. RK Caritas Walcheren onder vermelding "Present".

U kunt ook de QR code gebruiken.

Uw gift maakt het mogelijk dat Present haar werk kan blijven doen.



DOOPSCHELPENVIERING

Zondag 23 juni was er een bijzondere viering: de doopschelpenviering. Ouders en dopelingen van het afgelopen jaar mochten hun doopschelp ophalen. Alle schelpen stonden voor bij de koorbanken op een versierde tafel uitgesteld. De kindernevendienst was daarom ook iets anders dan normaal. De lezing ging over **“de storm op het meer”** en hoe de leerlingen bang zijn terwijl Jezus rustig ligt te slapen. Jezus vraagt dan zijn leerlingen te geloven dat God hen beschermt en dat ze meer vertrouwen moeten hebben. Maar wat is storm nu eigenlijk ? En zijn de kinderen ook wel eens bang voor onweer ? En weten ze nu ook dat God ze beschermt? We lieten in een bak met water een papieren bootje drijven eerst heel rustig, maar toen mochten ze met rietjes op het water blazen. Ondertussen speelde we muziek af; eerst heel rustig met fluitende vogels maar toen de kinderen storm maakten, hoorden we regen en onweer. Wat konden de kinderen hard blazen! Elk kind mocht bij terugkomst naar de kerk een bootje op de vinger dragen en we deden alsof er weer flinke storm was door de bootjes op onze handen te bewegen. Rilylano mocht bij de lessenaar op het altaar een gebedje lezen, wat we ook al in de pastorie samen hadden gebeden. We zetten de bootjes op de koorbanken en de kinderen mochten weer bij de ouders plaatsnemen. Bij de mededelingen vertelde Charlotte dat er een inzameling was van babyspullen voor de stichting babyspullen (voor ouders in financiële moeilijkheden) en ondertussen mochten Oscar, Leon en Rilylano de mand met gedoneerde spullen naar voren dragen. Na afloop van de viering kregen de dopelingen hun schelp in een mooi tasje mee naar huis. Het was weer een fijn samenzijn in de pastorie en in de viering.

Lidia Thiellier Werkgroep kindernevendienst

tekst en foto's



INTERNATIONALE VIERING

Elke 3e zaterdag van de maand wordt een internationale viering gehouden om 19.00 u. in de HH. Petrus en Pauluskerk.

Vooraf aan de viering zijn alle jongeren (12—30 jaar) welkom in de pastorie **Lombardstraat 1 in Middelburg** om samen te eten, verdiepen en

uitwisselen. Je hoeft je niet aan te melden. Stap gerust binnen en je wordt gastvrij ontvangen.



GELOFSVERDIEPING JONGEREN

Elke woensdag van 17.30 u. tot 18.30 u. komen jongeren samen in de pastorie om de lezing uit het Evangelie van aanstaande zondag te lezen. We doen dat op een biddende manier, waarbij we het stuk afwisselend drie keer hardop lezen, er zelf op reflecteren en onze reflectie vervolgens delen. Aan het einde hebben we het over hoe we dit kunnen toepassen in ons dagelijks leven. We nemen dus altijd mee naar huis wat we geleerd hebben.

Hoewel er tot nu toe vooral jongeren/studenten komen is iedereen welkom! Het is wel belangrijk om te weten dat de voertaal Engels is. In principe hoef je niks mee te nemen, maar een (Engelstalige) bijbel is wel handig. Ook mensen van buiten onze parochie kunnen meedoen. Afhankelijk van wie er kan, zijn er meestal drie tot zes deelnemers.

Lijkt het je leuk om een keer mee te doen, of wil je meer weten, stuur dan een mailtje naar:

welkom@rkwalcheren.nl

Dimitri Nieboer



GELOFSVERDIEPING OUDERE JONGEREN EN SENIOREN

Het initiatief van onze jongere parochianen kan ook mooi zijn voor de oudere parochianen. De voertaal is dan Nederlands. De dag, tijd en frequentie van de bijeenkomsten stel je samen vast. Wilt u hieraan meedoen? Stuur dan een mailtje naar welkom@rkwalcheren.nl

IN MEMORIAM Corry van den Dries - Ars

Corry werd geboren op 18-1-1927 in 's-Heerenhoek. Het gezin waarin ze opgroeide bestond uit 14 kinderen. Na de Lagere School werkte ze thuis en op het land.

Ze kreeg alles mee op het gebied van geloof. Ik heb haar dan ook ervaren als een zeer gelovige vrouw. Dat ik haar regelmatig de communie bracht en met haar bad stelde ze dan ook erg op prijs. Ze vond het erg triest dat veel mensen niet meer naar de kerk kwamen en daar door de Kerk in 's-Heerenhoek gesloten werd.

Ze was erg gehecht aan haar man Lou. Samen met hem deed ze **vrijwilligerswerk** in de **Martinuskerk te West-Souburg**. Lou deed er de administratie en Corry verrichtte schoonmaakwerk in de kerk. Lou en Corry vonden het dan ook verschrikkelijk dat de Martinuskerk verkocht moest worden.

Met Lou maakte ze mooie vakantie-reizen waar ze erg van genoot. Samen met hem besteedde ze ook veel aan een Surinaams gezin, hun burens. Toen Lou overleed, kwam ze alleen te staan, iets wat ze erg moeilijk vond. Het was zwaar wennen, zei ze regelmatig, maar je moet wel.

Ze heeft ervaren dat het leven eisen stelt. In 2016 moest ze verhuizen naar de Gouwe Tuyn. Ze kon in haar huis in de Eemstraat de trap niet meer op. Weer wennen, zei ze.

Helaas kon ze er niet blijven, ze ging in 2021 naar de **Theresiahof in 's-Heerenhoek**. Weer wennen! Tijdens de bezoeken die ik aan haar bracht, hoorde ik haar regelmatig zeggen: Er komt een einde aan, maar wanneer? Het einde voor haar kwam op **13 juni**. Toen haalde onze Schepper haar weg uit dit leven om haar op te nemen in zijn rijk van vrede, geborgenheid en rust.

Ed Visser, gepensioneerd pastor

NB: aangezien mevrouw en haar man vrijwilligerswerk hebben gedaan in de voormalige Martinuskerk in West-Souburg staat dit bericht in Verbinding en het nieuwsblad van de Pater Damiaanparochie.

slapen...

jaap de jonge



VAN DER SPIEGELSTRAAT 60 4461 PK GOES 0113-215729

Schilders- en afwerkingsbedrijf
franse bv

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme

Telefoon (0113)-649361
Fax (0113)-649777
Internet www.schildersbedrijffranse.nl
E-mail fransebv@zeelandnet.nl

Meer dan een kleurtje



STOMERIJ
"AQUA-RETTE"
PAUL KRUGERSTRAAT 146-148
TEL. 0118-419165
VLISSINGEN



Bachweg 2 • 4337 XD Middelburg • T (0118) 46 22 05 • E hjobse@hjobse-uitvaart.nl



h.jobse
uitvaartverzorging

www.basisuitvaart-zeeland.nl
www.hjobse-uitvaart.nl



Vrouwen van Rouw
UITVAARTVERZORGING

0118 586 440
Dag en nacht bereikbaar

www.vrouwenvanrouw.nl

VIERINGEN



De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1^e en 3^e zondag van de maand

Woe 3 juli	9.00	Vlissingen	R. Mangnus	Viering van W&C	Na de viering gezellig samenzijn
Do 4 juli	9.00	Middelburg	Th. De Deckere/ T. Nguyen	Eucharistievr	Rozenkrans, na afloop koffie/thee. Mogelijkheid voor aanbidding
Za 6 juli	10.30	Ter Reede	Th. De Deckere	Eucharistievr	
Zo 7 juli	10.00 11.30 13.30	Dishoek Middelburg Vlissingen	P. de Rooij P. de Maat Th. De Deckere/ T. Nguyen	Eucharistievr Eucharistievr Eucharistievr	
Wo 10 juli	9.00	Vlissingen	Th. De Deckere	Eucharistievr	Na de viering gezellig samenzijn
Do 11 juli	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr	Rozenkrans, na afloop koffie/thee. Mogelijkheid voor aanbidding
Za 13 juli	10.30	Ter Reede	G. Wortman	Vr. van W&C	
Zo 14 juli	10.00 11.30	Dishoek Middelburg	J. Houben T. Nguyen	Eucharistievr	
Wo 17 juli	9.00	Vlissingen	T. Nguyen	Eucharistievr	Na de viering gezellig samenzijn
Do 18 juli	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr	Rozenkrans, na afloop koffie/thee. Mogelijkheid voor aanbidding

VIERINGEN

vervolg



De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1^e en 3^e zondag van de maand

Za 20 juli	10.30 19.00	Ter Reede Middelburg	M. Dobbelaer/R.Maas Th. De Deckere/ T. Nguyen	Vr. van W&C Eucharistiev	Internationale viering
Zo 21 juli	10.00 11.30 13.30	Dishoek Middelburg Vlissingen	Th. De Deckere A v Veldhoven	Vr. van W&C Eucharistiev Vr. Van W&C	
Wo 24 juli	9.00	Vlissingen	T. Nguyen	Eucharistiev	Na de viering gezellig samenzijn
Do 25 juli	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharestiev	Rozenkrans, na afloop koffie/ thee. Mogelijkheid voor aanbidding
Za 27 juli	10.30	Ter Reede	R. Mangnus	Vr. van W&C	
Zo 28 juli	10.00 11.30	Dishoek Middelburg	R. Mangnus P. de Maat	Vr. van W&C Eucharistiev	Kindernevendienst
Wo 31 juli	9.00	Vlissingen	A van Veldhoven	Vr. van W&C	Na de viering gezellig samenzijn
Do 1 aug	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistiev	Rozenkrans, na afloop koffie/ thee. Mogelijkheid voor aanbidding

De lezingen van de dag kunt u op deze website vinden in de rubriek

Actueel > lezingen > lezingen van vandaag

VAN DE REDACTIE



REDACTIE

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDAGEN

Uiterlijk 13 juli 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl

BIJDAGEN

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT

Een digitaal abonnement op 'Verbinding' is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement kunt u dit aangeven op de website <https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden> 'Verbinding' wordt zwart/wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 'Verbinding' is altijd welkom. Bankrekening:

NL42 INGB 0000 658670 t.b.v H. Maria Parochie Walcheren bijdrage 'Verbinding'

CONTACTGEGEVENS



BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter	Pastoor Th. De Deckere	t.dedeckere@rkwalcheren.nl	06-26276050
Vicevoorzitter	Dhr. Ruud Louwes	r.louwes@rkwalcheren.nl	06-24863893
Secretaris	vacant		
Penningmeester	Dhr. Benedict Hamans	penningmeester@rkwalcheren.nl	06-34592697
Algemeen	Mevr. C. Poppelaars	c.poppelaars@rkwalcheren.nl	06-30591392
Adv. Missionaire kerk	Mevr. Trudy van Hoof	t.vanhoof@rkwalcheren.nl	06-41043490

VERTROUWENSPERSONEN

Mevr. Gon Joosten	vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com
Dhr. Theo Snel	vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30

Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur
7 dagen van de week

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Thaddy de Deckere	pastoor	t.dedeckere@rkwalcheren.nl
Alida van Veldhoven	pastoraal werkster	alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
Ria Mangnus	pastoraal werkster	r.mangnus@rkwalcheren.nl
Geerten Kok	teamleider	gkok@bisdombreda.nl
Charlotte den Toonder		charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com
	pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren	
Arjen Gernaerts	diaken in opleiding	
Linda van Aardenne	teamassistente	info@rkbovendeschelde.com

SECRETARIAAT PAROCHIE

Openingstijden	dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur
Telefoon	0118-612860
Adres	Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (ingang Latijnse Schoolstraat)
E-mail	parochie@rkwalcheren.nl

PASTORAAL CENTRUM

Openingstijden	maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur.
Telefoon	0113-218610
Adres	Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
E-mail	info@rkbovendeschelde.com

ADRESSEN VAN DE KERKEN

Sint Jacobskerk	Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen
HH. Petrus en Paulus Kerk	Lombardstraat 3, 4331 AA Middelburg
Ter Reede (WVO Zorgzaam)	Vredenhoflaan370; 4382 CJ Vlissingen
Toeristenkerk Emmaus	Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek

De vieringen in Dishoek zijn 12 mei weer hervat. De laatste viering is op 15 september.

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te 'gaan staan'.

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie **Maria Par Walcheren Middelburg**.



Givt
Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Op Facebook is het adres: <https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren>