



H. Maria Parochie Walcheren
Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg
E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl
Website: <https://www.rkwalcheren.nl>



Verbinding

Parochieblad van de H. Maria Parochie Walcheren



‘Wees gegroet Maria’

MARIA TENHEMELOPNEMING ...

... is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods.

Hoogfeest

Maria Tenhemelopneming of **Maria Assumptie** wordt in de Katholieke Kerk jaarlijks gevierd op 15 augustus. In het Nederlands taalgebied wordt het feest in de volksmond ook wel **Maria Hemelvaart** genoemd. Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen. Spreken van een hemelvaart is dus minder correct, omdat Maria niet op eigen kracht 'opsteeg', maar door God aan de aardse werkelijkheid werd onttrokken. Dit geloofsgegeven is voor de Katholieke Kerk zo belangrijk dat Maria Tenhemelopneming net als Kerstmis een liturgisch hoogfeest is.

Ontslaping

Maria Tenhemelopneming werd eind 6de eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd; later nam de Kerk van Rome onder de heilige paus Sergius I (687-701) het feest over. Het feest heette eerst **Dormitio Mariae**, dat 'ontslaping van Maria' betekent. Deze naam verwijst naar een oude overlevering die vertelt dat Maria op de Berg Sion in Jeruzalem stierf te midden van de Apostelen.

Dogma

Het geloofsgegeven dat de Kerk op 15 augustus viert is pas in 1950 door paus Pius XII tot Dogma verklaard. Het belangrijke document *Lumen Gentium* van het Tweede Vaticaans Concilie leverde dit dogma aldus:

“Tenslotte is de onbevleete Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de Erfzonde, in het voltooiën van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood” (LG 59).

Lichaam en ziel

Wat opvalt is de formulering 'opgenomen met lichaam en ziel'. Dat betekent dat de dood geen macht meer heeft over Maria. In tegenstelling tot andere stervelingen hoeft Maria volgens de katholieke leer niet meer te wachten op de Opstanding der Lichamen op de Laatste Dag waarop de mensheid geoordeeld zal worden. Vanwege haar zondeloosheid hoeft zij namelijk niet geoordeeld te worden. Maria's tenhemelopneming is dus de totale aanvaarding van haar gehele persoon, ziel én lichaam - door God.

GEBED



WEES GEGROET

*Wees gegroet, Maria, vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood,
Amen*



VAN DE BESTUURSTAFEL



UITNODIGING VOOR DE PAROCHIEDAG OP ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024

U wordt van harte uitgenodigd voor de Parochiedag op 8 september 2024 in Middelburg. Alle parochianen zijn van harte welkom, in het bijzonder de vrijwilligers.

Het wordt de eerste Parochiedag van de H. Maria Parochie Walcheren. We vieren in de Katholieke traditie op deze dag het feest van de geboorte van Christus' moeder Maria. Onze parochie is naar Maria vernoemd. Dus een mooie gelegenheid voor de Parochiedag.

De Parochiedag begint met de **Eucharistieviering om 11.30 uur** in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg. Tijdens de viering is er een kindernevendienst. De kinderen zullen onder andere afbeeldingen van Maria inkleuren.

Na de viering serveren we in de pastorietauin koffie, thee, frisdrank met een broodje en soep. Er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, bij te praten en vooruit te blikken. U kunt daarnaast kennismaken met gezegden en uitdrukkingen in de Nederlandse taal die uit de Bijbel komen, soms zijn ze grappig, soms ernstig. We houden een quiz over de parochie. Er is een speurtocht in de kerk, met name voor kinderen interessant. En u kunt alle ruimtes bekijken.

In het bijzonder worden de vrijwilligers uitgenodigd. We zullen aandacht besteden aan de betekenis van ieders inzet voor onze parochie.

We vragen u zich van te voren even aan te melden, bij voorkeur voor 1 september 2024.

Aanmelding kan via het secretariaat op **0118-612860** of via een e-mailbericht aan parochiedag@rkwalcheren.nl Als u wilt assisteren met bijvoorbeeld het voorbereiden van de lunch, geeft u dit alvast aan bij uw aanmelding. Het plan is om vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur de lunch voor te bereiden.

Het pastoraal team en parochiebestuur verwelkomen u met plezier tijdens de eerste Parochiedag van de H. Maria Parochie Walcheren op zondag 8 september 2024.

Parochiedag

voor parochianen - vrijwilligers
op **zondag 8 september 2024**

*ter gelegenheid van de geboortedag
van de Heilige Maria*



11.30 uur Eucharistieviering met
kindernevendienst

12.30 uur Koffie/thee/frisdrank en een broodje

13.30 uur Quiz en rondleiding in de kerk en
ontmoeting met elkaar

Bij voorkeur aanmelden voor 1 september via secretariaat 0118-612860
of via parochiedag@rkwalcheren.nl



AFSCHEID VAN PASTORAAL WERKSTER ALIDA van VELDHOVEN

Op zaterdag 10 augustus in Ovezande stond de H. Eucharistieviering ter ere van Maria Tenhemelopneming centraal: er zijn mooie verhalen over bewaard, maar de Bijbel zwijgt over Maria's dood. Naast aandacht voor "700 jaar Ovezande-165 RK Kerk", was er ook een speciaal moment voor het 12,5 jarig jubileum en afscheid van onze pastoraal werkster Alida van Veldhoven.

De viering werd voorgegaan door vicaris Paul Verbeek met concelebranten pastoor Thaddy - die ook de verkondiging deed - en kapelaan Thai Nguyen en uiteraard bijgestaan door onze pastoraal werksters Ria Mangnus en Alida van Veldhoven. Deze bijzondere viering werd bijgewoond door tal van parochianen en andere belangstellenden. Op verzoek van Alida werd het Sabbatgebed gezongen door Richard Gielens en Plonie Parea.

Na afloop hiervan vond de licht-processie plaats ...waarin onder ander werden megedragen: kruis en flambouwen, diverse vaandels en een beeld van Maria. Vele van de kerkgangers namen deel aan deze processie. Langs de gelopen route kwamen her en der mensen naar buiten om de processie te begroeten. In diverse huizen stond een beeldje van Maria met een kaarsje voor het raam.

Tenslotte was er gelegenheid voor het persoonlijk afscheid van Alida. Pastoor Thaddy en diverse anderen spraken hun waardering uit voor haar inzet en betrokkenheid en werkzaamheden bij de Rooms Katholieke kerk in onze parochie. We zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd.

Zoals Maria een lichtend voorbeeld was, zo zien we dat ook in Alida voor onze parochie. We wensen haar alle goeds toe in de Lieve Vrouwe Parochie in Bergen op Zoom.

Corleen Poppelaars

alle foto's Agnes Jongkind





Ouderen Pastoraat – R.K Boven de Schelde

Woensdag 18 september
14:00

Geloof en dementie



Mevr. Annemarie Roding - Schilt

Theoloog – Predikant

De Jeugdhoeve

Blikhoek 4 's – Heerenhoek

Aanmelden via het Pastoraal Centrum in Goes: tel. 0113 218610 tijdens kantooruren
op maandag, woensdag en vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur of per e-mail:
info@rkbovendeschelde.com

60 JARIG JUBILEUM TOERISTENKERK EMMAUS DISHOEK

'Ik schrijf de wens neer dat deze kerk die een speciale plaats inneemt in het geloofsleven op Walcheren en voor zovelen ook van ver buiten Walcheren van betekenis is nog lang deze bijzondere plaats mag innemen. Veel reden om God nu dank te zeggen hiervoor'

René Heinrichs, Aalmoezenier b.d.

(Voorwoord boekje 60 –jarig jubileum Toeristenkerk Emmauskerk Dishoek 1964-2024)

Op 4 augustus werd het 60 jarig jubileum van de Toeristenkerk Emmaus in Dishoek gevierd. Zo'n 130 gelovigen woonden deze viering bij. Voorgangers waren pastoor Thaddy de Deckere en aalmoezenier b.d. René Heinrichs. Elly Augustijn zorgde voor de muzikale ondersteuning. In zijn homilie haalde pastoor Thaddy de openheid van deze kerk aan. De elementen van de natuur kom je in deze kerk tegen. De werkgroep zet zich al jaren in om de vieringen mogelijk te maken. Daar bedankte hij de werkgroepleden voor.

Aalmoezenier René vertaalde de homilie in het Duits. De lezingen werden afwisselend in het Duits en Nederlands voorgelezen. Zo ook het Eucharistisch gebed.

Aan het einde van de viering sprak Ruud Louwes, vicevoorzitter van het kerkbestuur zijn waardering uit over de enorme inzet van de huidige en voormalige werkgroepleden.

Bedankkaarsen werden uitgereikt. Het was een mooie en hartelijke viering. Na afloop was er volop gelegenheid om bij een kopje koffie/thee en lekkers met elkaar te praten.

Trudy van Hoof





Dirigent Carlos D'hert, aalmoezenier b.d. René Heinrichs, vrijwilligster Eveline Naber en werkgroepcoördinator Marianne de Veen



Vrijwilligers in gesprek met pastoor Thaddy

alle foto's Ben Cloet



DOOPOUDERS SAMEN OP WEG

Jonge ouders die hun kindje willen laten dopen, worden van harte uitgenodigd om 2 avonden samen te komen, voor ontmoeting met andere jonge doopouders en verdieping ter voorbereiding op dit sacrament.

Aansluitend aan deze avonden wordt er een persoonlijke afspraak gemaakt met de pastoor of pastoraal werkster die voorgaat in de doopviering en wordt de doopdatum gepland.

Deze avonden zijn bedoeld voor dopelingen uit beide parochies boven de Schelde en zullen dus afwisselend plaats vinden in Goes of Middelburg.

De 2 nieuwe datums zijn:

Dinsdag 24 september en dinsdag 15 oktober van 19.00 uur tot 20.30 uur

Wilt u hieraan deelnemen of heeft u vragen neem dan gerust contact op via:

info@rkbovendeschelde.com of bij **Charlotte den Toonder, projectmedewerker**

MOB: 06-44500944



ELVIS-VIERING IN DE TOERISTENKERK EMMAUSKERK IN DISHOEK

Zaterdag 17 augustus om 17.00 u. komt dominee Fred Omvlee weer naar Dishoek.

Fred Omvlee was elf jaar toen Elvis overleed. „Van rock-'n-roll had ik nog nooit gehoord, ik had net ABBA ontdekt. Maar opeens was Elvis overal op tv. En ik werd fan.” Pas later werd de gospelmuziek van Elvis belangrijk voor hem.

„Tot dat moment vond ik die maar zoetsappig, maar nu raakte het me. Daar wilde ik iets mee doen.” Pas toen Omvlee dominee was leerde hij deze gospels pas echt waarderen. „Ik besepte: deze grote ster was ook een eenzame zoeker, die rust zocht in helaas verkeerde middelen, maar ook in het geloof en gospels. Mijn verkondiging is: ‘Zelfs als eindig je als Elvis, te jong, depressief, eenzaam, verslaafd: je valt niet uit Gods hand. God houdt van jou’. Dat wil ik laten doorklinken in mijn Elvis-kerkdiensten. Er zijn emoties, maar het is ook luchtig.”

Iedereen is van harte welkom in de toeristenkerk Emmauskerk om de Elvisviering mee te beleven. Adres Houtenhandlaan 6 , 4371PW Dishoek,



Elvis-viering 2023 (@Trudy van Hoof)

EEN VLISSINGS GELUID IN DE GOESE BINNENSTAD (DEEL 1) DOOR LEO SPECKENS

Toen op 24 april 2022 de Onze Lieve Vrouwekerk definitief aan de eredienst werd onttrokken, was het niet de eerste keer dat een RK kerk in Vlissingen dichtging.

Al eerder was er een kerk gesloten en zelfs kort daarop helemaal afgebroken.

Dat was de Sint Jacobuskerk aan de Wilhelminastraat. Toen die St. Jacobuskerk ingewijd werd op 28 juli 1858 door monseigneur De Vree van Haarlem heette deze straat overigens nog Pottekaai.



Rk. kerk aan de Pottenkaai door E. Aspeslagh

Maar al spoedig bleek dat deze kerk nogal wat bouwkundige gebreken vertoonde. Er werd gemeld dat 'de Sint Jacobuskerk in onvoldoende staat van onderhoud is en dat de dakbedekking en toren verschillende reparaties nodig hebben'. In 1936 werd zelfs gemeld dat *'bij het beeld van de H. Theresia een groot stuk plafond naar beneden was gekomen en dat deze St. Jacobuskerk voor ons (het kerkbestuur) een zorgenkind blijft'*.

Ondertussen was de Onze Lieve Vrouwekerk al gebouwd en had pastoor Timp de opdracht van de bisschop van Haarlem ontvangen om van deze bijkerk de hoofdkerk te maken.

Een nieuw bouwkundig rapport van 11 september 1936 deed de deur dicht.

'De kerktoeren is in zeer slechte toestand, houtwerk en balken zijn door voortdurende lekkage aan het rotten. De vloeren in de kerk zijn verteerd. De dakbedekking is op vele plaatsen stuk, doordat de leien met ijzeren haakjes zijn bevestigd. Dit zou alles met koperen haakjes moeten zijn. De plafonds vragen ook dringend om herstelling. Alles met alles zal dit zeer hoge kosten met zich brengen wat naar zijne mening (de bouwinspecteur van het bisdom) het kerkgebouw niet meer waard is. Hij adviseert dan ook tot sluiting van dit Kerkgebouw'.

Uiteindelijk wordt de kerk op zondag 18 december 1938 definitief gesloten. Het gebouw komt te koop te staan, maar niemand wil het kopen. Kort daarop besluit men de kerk te slopen.

Een bedrijf van een parochiaan uit Middelburg wil de klus graag doen, gratis nog wel. Dat slopen blijkt een langdurige klus. De sloper heeft zich er op verkeken.

Bij de overeenkomst voor de sloop is bedongen dat het torenuurwerk, (inclusief de luidklok?), ten allen tijden eigendom zal blijven van het Rk. kerkbestuur.

'tot grote verwondering van het bestuur, dat de grote klok, (de luidklok) van de Sint Jacobuskerk is verdwenen. Hij is niet met de rest van het uurwerk van de toren op de bestemde plaats afgeleverd'.

Bij navraag meldt het sloopbedrijf dat de klok naar beneden is gevallen, vervolgens is gescheurd en nu wellicht in een smeltkroes is verdwenen. Hij beschouwde de klok overigens als zijn eigendom omdat die bij de afbraak van de kerk hoorde. Daar is het kerkbestuur het niet mee eens. De klok hoorde bij het uurwerk. Men neemt geen genoegen met de gang van zaken. Later blijkt dat de klok in ongeschonden toestand te vinden is in een pakhuis in Middelburg. Er is gelogen en dat geeft aanleiding voor pastoor Timp om zich in verbinding te stellen met de commissaris van politie, dhr. Gasinjet'.

De zaak komt voor de rechter in Den Haag. Het sloopbedrijf wordt vrijgesproken van verduistering omdat een klokuurwerk iets anders is dan een luidklok. Dat er gelogen is doet er verder niet toe.

Het kerkbestuur staat paf.

(wordt vervolgd)

LIEF EN LEED

Lief & Leed

OVERLEDEN

27 juli	Mevr. Nelly Sarneel-Freijters	91 jaar	Middelburg
10 augustus	Mevr. Annie van Waesberghe – Versluijs,	94 jaar	Middelburg

We wensen de nabestaanden veel troost en steun toe.

DOOP

Op donderdag 22 augustus om 10.00 u. zal in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg het sacrament van de doop worden toegediend aan Melina Kalukodage, dochter van Nalaka Kalukodage en Dangalla Appuhamillage Don, wonend te Vlissingen.

COLLECTE AUGUSTUS

Zaterdag/zondag	17/18	Eigen parochie
Zaterdag/zondag	24/25	Eigen parochie





INFORMATIEAVOND LANDELIJKE BEDEVAART 2025

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dit jaar is 'Pelgrims van Hoop'. In het jubeljaar houden de Nederlandse bisdommen een gezamenlijke bedevaart naar Rome. Deze vindt plaats in de meivakantie (26 april tot en met 3 mei 2025). Deze landelijke bedevaart wordt verzorgd door Huis voor de Pelgrim. Inschrijving en deelname verloopt via deze bedevaartorganisatie.

Op **maandag 2 september 2024 om 19.30 uur** is er een informatieavond in de **Cuyperszaal te Oudenbosch** (onder de Basiliek- ingang via Pelgrim 2 aan het Doelpad). Opgave voor informatieavond kan voor 25 augustus 2024 via onderstaande formulier. Definitieve opgave voor de bedevaart zelf kan via [Huis voor de Pelgrim](https://huisvoordepelgrim.nl).

<https://bisdombreda.nl/heiligjaar/>



ALPHA NEDERLAND: TRAINING & INSPIRATIE

Op **zaterdag 7 september 2024** is het zover: de Alpha Nederland Training & Inspiratie. Het evenement vindt plaats in de **Basiliek in Veenendaal**. Op de Alpha Nederland Training & Inspiratie word je een dag lang geïnspireerd, getraind en toegerust om aan de slag te gaan met jouw cursus. Aan het eind van de dag is jouw team er helemaal klaar voor om een Alpha of (Pre) Marriage Course te geven! Carolien Hoogenboom is coördinator van Alpha Nederland

Alpha is meer dan een cursus, benadrukt Carolien. "Het is een cultuur van gastvrijheid, gebed en leerlingen maken. Daarom zou ik jullie willen vragen om deze trainingdag verder te promoten en mensen kunnen uitnodigen om naar deze dag te komen. Er vindt toerusting plaats rondom 'wat is Alpha' en 'hoe geef ik Alpha' en daarnaast ervaart men de cultuur van Alpha, waarin er gebeden wordt en hoopvolle verhalen gedeeld worden."

lees meer > <https://bisdombreda.nl/agenda/alpha-nederland-training-inspiratie/>

slapen...

jaap de jonge



VAN DER SPIEGELSTRAAT 60 4461 PK GOES 0113-215729

Schilders- en afwerkingsbedrijf
franse bv

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme

Telefoon (0113)-649361
Fax (0113)-649777
Internet www.schildersbedrijffranse.nl
E-mail fransebv@zeelandnet.nl

Meer dan een kleurtje



STOMERIJ
"AQUA-RETTE"
PAUL KRUGERSTRAAT 146-148
TEL. 0118-419165
VLISSINGEN



Bachweg 2 • 4337 XD Middelburg • T (0118) 46 22 05 • E hjobse@hjobse-uitvaart.nl



h.jobse
uitvaartverzorging

www.basisuitvaart-zeeland.nl
www.hjobse-uitvaart.nl



Vrouwen van Rouw
UITVAARTVERZORGING

0118 586 440
Dag en nacht bereikbaar

www.vrouwenvanrouw.nl



Zoek je naar meer verdieping in je leven?
Wil je meer weten over het katholieke geloof?

Doe dan mee met onze Alpha-cursus.

Je ontmoet leuke, nieuwe mensen die ook vragen hebben over het geloof en de katholieke kerk.

We gaan in gesprek over onder meer:

Wie is Jezus? De Bijbel Bidden

Leven en Dood De Heilige Geest

Gelovig Leven

Wees welkom!

10 donderdagavonden in het najaar en 1
zaterdag tot tegen Kerst

Inclusief maaltijd, deelname is gratis

Informatieavond op 29 augustus 2024

Locatie: Parochiezaal St. Willibrorduskerk
Hoge Molenstraat 86 Zierikzee

19.30 - 21.00 uur

Aanmelden bij

Erik Steegmans 06 - 30.79.24.10

Jan Meeusen 06 - 37.33.17.67

VIERINGEN



De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1^e en 3^e zondag van de maand

Do 15 aug	9.00	Middelburg	P. de Maat	Eucharistievr	Maria ten Hemelopneming Rozenkrans, na afloop koffie/thee. Gelegenheid voor aanbidding
Za 17 aug	10.30 17.00 19.00	Ter Reede Dishoek Middelburg	M.Dobbelaar/r. Maas Ds F. Omvlee Th. De Deckere	Elvisviering Eucharistievr	Internationale viering
Zo 18 aug	10.00 11.30 13.30	Dishoek Middelburg Vlissingen	R. Heinrichs F. Verheije T. Nguyen	Vr van w&C Eucharistievr Eucharistievr	
Woe 21 aug	9.00	Vlissingen	R. Mangnus	Viering van W&C	Na de viering koffie/thee
Do 22 aug	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr	Rozenkrans, na afloop koffie/thee. Gelegenheid voor aanbidding
Za 24 aug	10.30	Ter Reede	P. de Maat	Eucharistievr	
Zo 25 aug	10.00 11.30	Dishoek Middelburg	R. Mangnus Th. De Deckere	Vr. van W&C Eucharistievr	Kindernevendienst
Wo 28 aug	9.00	Vlissingen	T.Nguyen	Eucharistievr	Na de viering koffie/thee
Do 29aug	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr	Rozenkrans, na afloop koffie/thee. Gelegenheid voor aanbidding
Za 31 aug	10.30	Ter Reede	G. Wortman	Vr. van W&C	
Zo 1 sept	10.00 11.30 13.30	Dishoek Middelburg Vlissingen	R. Heinrichs T. Nguyen W. Sweere	Vr van W&C Eucharistievr Vr. van W&C	

VAN DE REDACTIE



REDACTIE

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDAGEN

Uiterlijk 28 augustus 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl

BIJDAGEN

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT

Een digitaal abonnement op 'Verbinding' is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement kunt u dit aangeven op de website <https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden> 'Verbinding' wordt zwart/wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 'Verbinding' is altijd welkom. Bankrekening:

NL42 INGB 0000 658670 t.b.v H. Maria Parochie Walcheren bijdrage 'Verbinding'

CONTACTGEGEVENS



BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter	Pastoor Th. De Deckere	t.dedeckere@rkwalcheren.nl	06-26276050
Vicevoorzitter	Dhr. Ruud Louwes	r.louwes@rkwalcheren.nl	06-24863893
Secretaris	vacant		
Penningmeester	Dhr. Benedict Hamans	penningmeester@rkwalcheren.nl	06-34592697
Algemeen	Mevr. C. Poppelaars	c.poppelaars@rkwalcheren.nl	06-30591392
Adv. Missionaire kerk	Mevr. Trudy van Hoof	t.vanhoof@rkwalcheren.nl	06-41043490

VERTROUWENSPERSONEN

Mevr. Gon Joosten	vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com
Dhr. Theo Snel	vertrouwenspersoonHPDP@rkbovendeschelde.com

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30

Bij overlijden van een dierbare het verzoek om toedienen van het sacrament der zieken of van de ziekenzegen kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur

7 dagen van de week

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Thaddy de Deckere	pastoor	t.dedeckere@rkwalcheren.nl
Thai Nguyen	kapelaan	
Ria Mangnus	pastoraal werkster	r.mangnus@rkwalcheren.nl
Geerten Kok	teamleider	gkok@bisdombreda.nl
Charlotte den Toonder		charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com
	pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren	
Arjen Gernaerts		student diakenopleiding
Linda van Aardenne	teamassistente	info@rkbovendeschelde.com

SECRETARIAAT PAROCHIE

Openingstijden	dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur
Telefoon	0118-612860
Adres	Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (ingang Latijnse Schoolstraat)
E-mail	parochie@rkwalcheren.nl

PASTORAAL CENTRUM

Openingstijden	maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur.
Telefoon	0113-218610
Adres	Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
E-mail	info@rkbovendeschelde.com

ADRESSEN VAN DE KERKEN

Sint Jacobskerk	Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen
HH. Petrus en Paulus Kerk	Lombardstraat 3, 4331 AA Middelburg
Ter Reede (WVO Zorgzaam)	Vredehoflaan370; 4382 CJ Vlissingen
Toeristenkerk Emmaus	Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek

De vieringen in Dishoek zijn 12 mei weer hervat. De laatste viering is op 15 september.

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te 'gaan staan'.

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie **Maria Par Walcheren Middelburg**.



Givt
Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Op Facebook is het adres: <https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren>