



H. Maria Parochie Walcheren
Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg
E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl
Website: <https://www.rkwalcheren.nl>



Verbinding

Parochieblad van de H. Maria Parochie Walcheren



‘Allerheiligenbloem’

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

In de katholieke kerk wordt jaarlijks op **1 november Allerheiligen** gevierd. Op die dag worden alle heiligen herdacht. Een dag later is het Allerzielen en komt men samen om alle overledenen te herdenken.

Allerheiligen was oorspronkelijk een dag waarop alle martelaren van de kerk werden herdacht. Het feest wordt al sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. Aanvankelijk vond het feest jaarlijks plaats op 13 mei. In 844 verving paus Gregorius IV die datum door 1 november, volgens de regel van Benedictus de begindag van de winterperiode. Binnen de katholieke kerk is Allerheiligen een zogeheten hoogfeest. In de protestantse kerk worden Allerheiligen en Allerzielen niet gevierd.

Allerzielen valt ieder jaar op 2 november, dus een dag na Allerheiligen, en is de dag waarop gebeden wordt voor alle gestorvenen. Het woord is afgeleid van 'gedachtenis aller zielen'. Het christelijke feest dateert oorspronkelijk uit de tiende eeuw, toen de heilige abt Odilo van Cluny (ca. 961-1049) gelovigen in Bourgondië opdroeg om op de dag na Allerheiligen alle overleden gelovigen te herdenken (988). Hij baseerde zich daarbij weer op een oude monastieke traditie in Spanje. Pas sinds de veertiende eeuw werd Allerzielen algemeen gevierd binnen de katholieke kerk.

We kunnen dus niet anders dan Allerheiligen en Allerzielen bij elkaar te houden; als een feest waarop we ontelbare heiligen herdenken, door velen gekende en door de Kerk erkende en minder gekende. Die misschien alleen wij herkennen als heilig in het gewone leven dat ze geleid hebben. Het zijn feesten die ons uitnodigen stil te staan bij onze eigen sterfelijkheid en ons daarom oproepen de tijd die ons hier gegeven is zo goed mogelijk te benutten, voor het heil van onszelf en onze medemensen.

<https://www.uzleuven.be/nl/pastorale-dienst/zingeving-spiritualiteit/geloof/allerheiligen-en-allerzielen>

VIERINGEN OP DEZE DAGEN

HH. Petrus en Pauluskerk Middelburg

1 november **Allerheiligen**, eucharistieviering 19.00 u.
voorganger pastoor Thaddy de Deckere

2 november **Allerzielen**, woord en communieviering 19.00 u.
voorgangster pastoraal werkster Ria Mangnus, p.w.

Ter Reede Vlissingen

2 november **Allerzielen** woord en communieviering 10.30 u.
voorgangster mevr. Jeannette Vrancken

ALLERZIELEN

om nooit te vergeten



Herman Dehing

Wies Harinck-de Waal

Yvon Helmich

Sjean van de Velde-Gommans

Jo van Roode

Chrisalto Janga

Ellie Landsmeer

Emmy de Dreu-Seegers

Riet van de Voort-Siersema

Conchita Kleinjan - Hontelé

Truus van Dun-Funke

Nora Freericks-de Hulsters

Selma Inacio

Marijana Kapetanovic

Jan Willem Breed

Annie van Waesberghe-Versluys

Nelly Sarneel-Freyser

Annie de Ridder-van Sinten

'Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt gezien, eer ik werd geboren'

OVERDENKING



"ENIGE ROEPING"

Vrienden, november begint met het **Hoogfeest van Allerheiligen**. Een dag daarna, 2 november, vieren we **Allerzielen**.

Beide vieringen hebben met een andere werkelijkheid dan deze wereld te maken. Ze brengen ons naar een werkelijkheid die ieder van ons vroeg of laat, eens, zal bereiken: de werkelijkheid na dit fysieke leven. Wat zullen we dan worden?

Laten we stil staan bij het feest dat we op de eerste dag van deze bijzondere maand vieren: **Allerheiligen**.

Heiligen waren mensen zoals wij, die ooit op deze wereld hebben geleefd. Wel, ondanks alle moeilijkheden, hebben ze geprobeerd om volgens Gods Woord te leven, namelijk:

God en anderen liefhebben.

Over hen beschrijft Johannes: "Toen zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand" (Openbaring 7,9/ Uit de eerste lezing van dit feest).

Dat zijn heiligen. Zij komen uit alle naties en culturen. Zij staan voor God (het Lam) in witte kleren. Hun leven is wit en rein geworden doordat ze naar Zijn Woord leefden.

Nu staan ze voor Hem met palmtakken, als teken van overwinning.

Dat zijn heiligen.

Daartoe zijn we allen geroepen. Daarvoor zijn we geschapen: **HEILIG WORDEN**.

Dat is de eigen roeping die ieder van ons heeft.

Ongeacht of u vrouw, man, vader, moeder, alleenstaande, leraar, verkoper, zuster, bisschop, diaken of priester, etc. bent. Uw eigen roeping is na dit leven blij en zegevierend voor Gods troon te staan, met **Hem** te leven: heilig worden.

Kapelaan Thai Nguyen

VAN DE BESTUURSTAFEL



INGEBRUIKNAME KAPEL ONZE LIEVE VROUWE KERK IN VLISSINGEN

De plannen voor de ingebruikname van de kapel in de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen zijn verder uitgewerkt. De bedoeling is dat de kapel op zondagmiddag 5 januari 2025 tussen 14.00 uur en 16.00 uur voor ieder is te bezoeken; dan is er geen viering. De eerste viering is op zondagmiddag 19 januari 2025 vanaf 13.30 uur. Daarmee pakken we de traditie weer op om de eerste en derde zondagmiddag van de maand een weekendviering in Vlissingen te houden, vanaf 13.30 uur.

De eerste weekviering in de kapel is op woensdagochtend 8 januari 2025 vanaf 9.00 uur. De weekviering vindt vanaf die datum wekelijks in de kapel plaats.

De kapel gaan we vanaf 18 november inrichten. Als eerste beginnen we met het opknappen van de kapel, zoals het herstellen en verven van de muren, het schoonmaken van vloerbedekking en plafond, het plaatsen van kasten voor de glazen deuren en op de plek van de kachel inclusief het zetten van een afscheidingswand. Er zijn nog een paar zaken die de komende tijd worden bekeken, zoals de kozijnen.

De inrichting van de kapel houdt in ieder geval in het plaatsen van het altaar, het Maria-beeld en de Maria-icoon. We bekijken of het Mariavaandel en Fransiscusvaandel en beelden een plaats kunnen krijgen. Zoveel mogelijk worden de symbolen en kerkelijke goederen uit de Onze Lieve Vrouwe kerk herplaatst, voor zover hier ruimte voor is.

Hans Izeboud zal de werkzaamheden coördineren. De werkgroep Emmanuelkapel zal zich in ieder geval voor de werkzaamheden inzetten. Hulp en bijstand van anderen is ook van harte welkom. Meld u zich hiervoor aan via emmanuelkapel@rkwalcheren.nl of via c.poppelaars@rkwalcheren.nl of r.louwes@rkwalcheren.nl. U kunt zich ook telefonisch via het secretariaat van de parochie aanmelden: 0118-612860 op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.30-11.30 uur

De opzet van het herinrichten zal verzorgd en sober zijn. Belangrijk is dat de belangstelling tijdens vieringen gaat toenemen zodat we de komende jaren in de kapel kunnen blijven vieren. Mogelijk worden de komende tijd ook andere activiteiten gehouden, daarover zullen we ieder tijdig informeren. Na verkoop van tijd wordt bekeken of er andere aanpassingen aan de inrichting van de kapel nodig zijn.

We nemen afscheid van de Sint Jacobskerk als locatie voor de vieringen. Daarmee komt een eind aan een periode van ruim twee jaar dat we ons welkom voelden in deze kerk. De slotviering is op zondagmiddag 15 december. De weekvieringen in december worden verzorgd op 4, 11 en 18 december.

De Emmanuekapel van de Onze Lieve Vrouwe kerk behoudt of krijgt een nieuwe naam. Iedereen kan hiervoor suggesties doen via emmanuelkapel@rkwalcheren.nl of via c.poppelaars@rkwalcheren.nl of r.louwes@rkwalcheren.nl of via het secretariaat van de parochie: 0118-612860 op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.30 –11.30 uur.

We zullen op **10 december** alle suggesties voor de naam bekijken. Voor 10 december zijn uw suggesties dus van harte welkom. De naam maken we begin januari 2025 bekend.

We hopen van harte dat vele parochianen de kapel gaan bezoeken.

Corleen Poppelaars en Ruud Louwes

Parochiebestuur

NB: pastoor Thaddy de Deckere gebruikt voortaan 1 e-mailadres voor beide parochies en is daarop te bereiken. tdedeckere@rkbovendeschelde.com Het andere adres vervalt bij deze.

GERARDUSKALENDER

De Gerarduskalender is in de HH. Petrus en Pauluskerk voor of na de zondagviering nog steeds te koop. De kalender kost €10,50 . Achterin de kerk zal Anja van Oers deze verkopen.



VAN DE PASTORES



TIENERGROEP

Op **zaterdag 16 november om 17.00 uur kunnen tieners (12-15 jaar)** samen in de pastorie komen aan de Lombardstraat 1 in Middelburg voor een gezellige avond. Eerst is er een lekkere warme maaltijd en aansluitend gaan we aan de slag (en neemt dat maar letterlijk!) met ons geloof. Wie wil kan om 18.45 mee naar de internationale Eucharistieviering.

De volgende bijeenkomst is op zaterdag 21 december.

Stap gewoon naar binnen. Aanmelden hoeft niet. Je bent van harte welkom.

WERK TUIN PASTORIE

In de tuin van de pastorie moest er heel wat gesnoeid worden. Ook puin moest opgeruimd worden. Op zaterdag 19 oktober werd er met man, vrouw en kind volop gewerkt.

Voor koffie/thee met wat lekkers erbij werd gezorgd.

Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben!



NACHT VAN DE NACHT EN STRAATMISSIE

Op zaterdag 26 oktober werd er in Middelburg volop meegedaan met N8vdN8. Onze kerk zette ook haar deuren open. Het karakter van deze avond was anders dan de voorgaande jaren, omdat tegelijkertijd de straatmissie gehouden werd. De kerk werd druk bezocht. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet op deze avond.



GEBED&STILTE

Foto's Ruud Louwes

slapen...

jaap de jonge



VAN DER SPIEGELSTRAAT 60 4461 PK GOES 0113-215729

Schilders- en afwerkingsbedrijf
franse bv

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme

Telefoon (0113)-649361
Fax (0113)-649777
Internet www.schildersbedrijffranse.nl
E-mail fransebv@zeelandnet.nl

Meer dan een kleurtje



STOMERIJ
"AQUA-RETTE"
PAUL KRUGERSTRAAT 146-148
TEL. 0118-419165
VLISSINGEN



Bachweg 2 • 4337 XD Middelburg • T (0118) 46 22 05 • E hjobse@hjobse-uitvaart.nl



h.jobse
uitvaartverzorging

www.basisuitvaart-zeeland.nl
www.hjobse-uitvaart.nl



Vrouwen van Rouw
UITVAARTVERZORGING

0118 586 440
Dag en nacht bereikbaar

www.vrouwenvanrouw.nl

UIT DE PAROCHIE



COLLECTE NOVEMBER

Vrijdag, zaterdag/zondag	1/2 /3	Sociale Minima
Zaterdag/zondag	9/10	Eigen parochie
Zaterdag/zondag	16/17	Eigen parochie
Zaterdag/zondag	23/24	Eigen Parochie
Zaterdag/zondag	30/1 dec.	Eigen Parochie



Ook in de **weekvieringen** in Middelburg en Vlissingen wordt uw bijdrage zeer op prijs gesteld.



CARITAS - AANLOOP NAAR KERSTMIS

De Caritascollectes aan het eind van het jaar zijn, zoals gebruikelijk, voor de sociale minima en voor de kerstpakketten. We ondersteunen met elkaar de sociale minima door in Vlissingen en in Middelburg een bijdrage te geven. In de gemeente Middelburg gaat dit in samenwerking met andere kerken, en via Orionis.

In Vlissingen en Veere is er hierin nog geen samenwerking tussen kerkverbanden. In dat geval is deze bijdrage in de vorm van een bon voor een toegankelijke supermarkt. Bent of kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor een kerstpakket van Caritas? Laat het ons weten: caritas@rkwalcheren.nl of meldt het aan een van de pastores. U kunt uw bijdrage overmaken op:

NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas Walcheren, onder vermelding van: Minima

De collecte in september voor het Zeemanshuis in Vlissingen heeft t **€ 556,76** opgebracht.
Dank aan alle gevers.

LOURDES

Het is bijzonder indrukwekkend om op de heiligdommen aanwezig te zijn en het wonder dat iedere dag plaatsvindt te mogen ervaren. Je bent in een andere wereld. Je voelt Maria's liefde voor ons. Zij draagt ons en tilt ons op. Je bent in een andere wereld. Je bent even een ander mens en heel gelukkig in dit Heiligdom.

Je bidt niet alleen; je bidt met duizenden en Maria glimlacht, want zij weet als geen ander dat God liefde is. Het bezoek aan de grot is fenomenaal, de aanraking, de lichtprocessie, de sacramentsprocessie en de duizenden biddende mensenmenigte. Het geeft een onvoorstelbaar positief beeld van hoe het kan zijn.....hoe het zou moeten zijn!

Elke dag bidden tot Maria zal ons leven verrijken en een positievere indruk achterlaten voor hen die dat nog moeten gaan inzien en beleven.



De Rozenkranskerk, de H. Bernadette kerk en de Ondergrondse kerk, die plaats biedt aan 25.000 pelgrims, geeft aan allen een onuitwisbare herinnering en geeft hoop voor de toekomst. Dat de H. Bernadette, die haar leven in dienst heeft gesteld aan onze moeder de H. Kerk in nederigheid tot Onze Lieve Vrouw van Lourdes, haar wensen heeft volbracht.

‘Vertel aan de priesters dat zij hier een kerk moeten bouwen en in processie hier naartoe moeten komen naar deze Heilige plaats Lourdes.’

Mimy Holland (foto Mimyholland)

KINDEREN IN DE KERK

Het is heel fijn dat er meer kinderen in de kerk komen. In het 'hoekje van Norma' achterin de kerk kunnen de kinderen kleuren en zachtjes spelen. Ouders/familie van de kinderen zitten daarbij en letten op, dat hun kinderen niet teveel lawaai maken. Mocht u de viering niet goed kunnen volgen dan is het beter dat u meer vooraan gaat zitten.

Dat er vroeger sprake was 'wanorde' in de kerk wordt door Leo Speckens verteld in onderstaand verhaal. Zo te lezen waren het toch niet alleen de kinderen die hier voor zorgden.

EERBIED IN GODS HUIS

Diverse keren wordt er in de notulen geschreven, dat er wordt geklaagd over het gebrek aan eerbied en orde tijdens de vieringen in de kerk. Vooral op de "tribune" (het balkon van de Sint Jacobuskerk) schijnt er nogal eens sprake van wanorde te zijn.

De notulen van 20-01-1921 vermelden:

"Met een enkel woord werd nog gesproken over het bewaren van de eerbied in Gods huis. Het was tot op heden nog niet gelukt andere personen te vinden die deze taak op zich wilden nemen".

Op **19-06-1921** komt men hier nogmaals op terug:

"Te willen zorgen dat gedurende de godsdienstoefeningen op de tribune, de trappen en de gangen, orde en rust zou heerschen" en "In het kerkbericht een oproep te plaatsen voor een Suisse".

Een Suisse is een ordebewaker in de RK kerk, ook wel **kerkbaljuw** genoemd. Hij draagt een ceremonieel uniform en een steekhoed met pluim, een sabel en een hellebaard. Op de bandelier (sjerp) die hij draagt staat een tekst, bijvoorbeeld 'EERBIED IN GODS HUIS'.

In de Sint Servaasbasiliek in Maastricht is er nog een in dienst. Hij begeleidt ook de priester van en naar de sacristie.



Op 04-08-1922 wordt vermeld:

"Door den voorzitter werd gemeld dat hij een geschikt persoon voor Suisse had gevonden en werd het tractement vastgesteld op fl. 50,= per jaar".

Op **22-09-1922** staat vervolgens:

"Voor de opening der vergadering

hadden wij eene bespreking met den Heer Schoe, de nieuw benoemde Suisse der St. Jacobuskerk. Genoemde Heer ontvouwde in grove lijnen zijn plan om op de best mogelijke wijze de orde, inzonderheid op de tribune der kerk, te handhaven".

Het is onbekend of orde en rust nu weer waren wedergekeerd.

WETENSWAARDIGHEDEN



AANBEVOLEN DOOR HET PASTORAAL TEAM.

YOUCAT

"**Youcat voor kids**" vormt een moderne, hippe kennismaking met het geloof voor kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar. Op een aansprekelijke wijze behandelt deze uitgave de schepping, de geloofsbelijdenis, de sacramenten, de tien geboden, gebed en het leven van Jezus. Met aanspreekpunten voor ouders en docenten.

Youcat voor kids valt in de Youcatserie en bevat leuke illustraties, interessante weetjes en citaten van heiligen. De afbeeldingen en teksten zijn geschikt gemaakt voor een jong publiek. De prachtige opmaak is gedaan in overleg met gezinnen, waardoor Youcat voor kids een essentiële aanvulling is voor elke boekenkast!

(Youcat voor kids is te verkrijgen bij Marianne Solinger of in de boekhandel)

'Youcat voor jongeren'

Het basisboek van Youcat beschrijft het geloof op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier voor jongeren. Pedagogen, theologen, religieuzen én jongeren hebben gedurende vier jaar hieraan samengewerkt. De taal en de kleurenillustraties zijn gericht op jongeren van vandaag. Het boek helpt hen hun geloof beter te verwoorden en beleven. Dit boek verschijnt met de steun van de Belgische en Nederlandse bisschoppenconferentie.



CONFERENTIE MISSIONAIRE PAROCHIE 8 FEBRUARI 2025

In het vroege voorjaar wordt opnieuw een conferentie over de Missionaire Parochie gehouden. Deze vindt weer plaats in **Veenendaal**.

De conferentie is op zaterdag 8 februari van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Op vrijdagavond 7 februari is er een pre-event voor jongeren.

Het bisdom Breda zet in op de Missionaire Parochie. Bouwend aan de Missionaire Parochie hoopt de bisschop dat parochies en geloofsgemeenschappen het geloof levend houden. Ook onze parochies Boven de Schelde laten zich leiden door de missionaire visie van de bisschop. In 2022 werd in Breda de eerste landelijke conferentie over de Missionaire Parochie gehouden. Met twintig parochianen uit onze parochies waren wij goed vertegenwoordigd. Velen hadden het boek '**Als God renoveert**' van **James Mallon** gelezen. De ervaringen en gedachten van Mallon geven richting aan het Missionair proces. Na de conferentie in Breda werden de missionaire conferenties in Veenendaal gehouden. Volgend voorjaar is het al de vierde conferentie.

Wat zou het geweldig zijn als we opnieuw met vele medegelovigen naar Veenendaal gaan, om met elkaar nieuwe inspiraties op te doen voor ons parochielevens. Misschien lukt het wel om samen met de parochies van Zeeuws Vlaanderen in een grote bus naar de conferentie te gaan... We dromen erover in het team! We laten u binnenkort meer weten over dit plan. Voor nu hopen we dat u in uw agenda vast noteert dat er op **8 februari 2025** een feestelijke en inspirerende conferentie in Veenendaal plaats vindt. Als u al wat meer wilt weten over het programma: raadpleeg de website www.missionaireparochie.nl

Namens het pastoraal team,

Geerten Kok

SAMEN MET DE BUS

Arjen Gernaert (onze diaken in opleiding) onderzoekt de mogelijkheid om een bus te huren, zodat we samen met andere parochies naar

Veenendaal kunnen gaan. Het bestuur ondersteunt van harte dit initiatief van Arjen. Zodra er meer bekend is, laten we u dat weten.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u een email sturen naar welkom@rkwalcheren.nl of Arjen persoonlijk benaderen.



REDWEDNESDAY MET WAKE IN H. MARIA MAGDALENAKERK GOES.

Op **woensdag 20 november 2024** zal de H. Maria Magdalenakerk te Goes rood aanlichten vanwege #RedWednesday, een internationale campagne van Kerk in Nood (ACN) om bewustzijn te creëren voor het **recht op vrijheid van godsdienst** voor mensen van alle religies en aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder christenen vandaag de dag worden vervolgd. Afgelopen jaren werden op #RedWednesday wereldwijd beroemde gebouwen als de Sacre Coeur in Parijs, de Sagrada Familia in Barcelona, de Cristo Redentor in Rio de Janeiro aangelicht. Vorig jaar werden 150 kerken in Nederland, waaronder ook de H. Maria Magdalenakerk te Goes rood verlicht om aandacht te vragen voor godsdienstvrijheid en de schaal waarop christenen worden vervolgd.



Met **#RedWednesday** willen we als parochie helpen:

- Bewustwording creëren over vervolging van gelovigen
- Oproepen tot respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen
- Opkomen voor geloof en vrijheid

Naast het **rood** aanlichten van de H. Maria Magdalenakerk te Goes zal er, dit jaar voor het eerst, van **19.45 – 21.00 uur** een oecumenische Wake in de kerk plaatsvinden om met een oorverdovende stilte het rode licht kracht bij te zetten. Tijdens deze Wake, wordt de stilte afgewisseld met voorgelezen getuigenissen van christelijke vluchtelingen in onze eigen omgeving. Hun schrijnende verhaal is een voorbeeld wat duizenden gelovigen over de hele wereld dagelijks meemaken. Dit in een wereld waar vrijheid van godsdienst een gedeeld goed zou moeten zijn.

Graag nodigen wij u, samen met christenen in heel Zeeland, uit om deel te nemen aan deze wake. Als christenen in Zeeland kunnen wij, samen met de hele wereld op deze avond, een krachtig signaal richting respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen geven. Een signaal dat wij allen verbonden zijn in Christus, waar ook ter wereld. Wij hopen op een zo groot mogelijke opkomst op 20 november.

Informatie over de wereldwijde actie: www.redwednesday.nl

Voor meer informatie over de wake in Goes:

Lindavanaardenne@rkbovendeschelde.com, coördinator Straatmissies RK Boven de Schelde

Oproepje: Voor deze Wake zijn we op zoek naar glazen potjes om de waxinelichtjes in te plaatsen. Heeft u thuis nog een potje over? Wilt u deze dan in de komende weken meenemen naar de kerk, waar ze ingezameld worden voor de wake. Hartelijk dank!

FILMAVOND

WOENSDAG 13 NOVEMBER

INLOOP 18.30 UUR START FILM 19.00 UUR



De Kartuizer Orde is de meest gesloten orde van de rooms-katholieke kerk en is bijna helemaal verborgen voor de buitenwereld. Dat Philip Gröning toestemming heeft gekregen dit klooster als buitenstaander en vooral als filmer te betreden is een unicum te noemen. De film is een zeer nauwkeurige, gedeeltelijke stille meditatie over het kloosterleven in zijn meest pure vorm. Geen muziek, behalve de liederen in het klooster, geen interviews, geen commentaar. Het veranderen van de tijd, de seizoenen en de steeds terugkerende elementen van de dag. Een film die bijna een klooster wordt, in plaats van er een weer te geven. Een film over mannen die hun leven hebben gewijd aan God in de allerpuurste vorm.

Wilt u de film komen kijken u bent van harte welkom, wel graag even aanmelden voor 11 November bij **Jacolie de Meij 06-29310123** of jdemeij@zeelandnet.nl.

De filmavond vindt plaats in de "Diepgang" huiskamer van de H. Pater Damiaanparochie Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee.



BEDEVAARTSVLAG VOOR JUBILEUMJAAR 2025 GEZEGEND IN ROME

Om de bedevaart in het jubeljaar 2025 goed te kunnen voorbereiden, reisde vicaris Paul Verbeek medio oktober naar Rome. Daar brengt hij onder meer een bezoek aan het moederhuis van de zusters franciscanessen, de congregatie waartoe de heilige **zuster Marie Adophine** behoorde. Ook vertelt hij paus Franciscus over het 'dubbele jubileum' van het bisdom Breda in 2025. Een van de hoogtepunten van het bezoek aan Rome, was wel de ontmoeting met paus Franciscus, vertelt vicaris Paul Verbeek enthousiast. Tijdens de wekelijkse audiëntie op het Sint Pietersplein, nam de paus een kort moment de tijd om met hem te spreken over de bedevaart en hij zegende de bedevaartsvlag met de beeltenis van de heilige Marie Adolphine.



Foto van paus Franciscus: © Vatican Media

WJD@HOME IN 2025 OP EEN NIEUWE LOCATIE, AANMELDEN KAN NU!

De WJD@HOME is sinds enkele jaren een evenement voor Rooms-Katholieke jongeren om elkaar te leren kennen en om het geloof samen te vieren en te ontdekken. Voorheen werden deze Wereldjongerendagen gehouden op Ameland maar voor 2025 is gekozen voor een nieuwe locatie, namelijk het **bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt** (in de buurt van 's-Hertogenbosch). De WJD@HOME vindt plaats van **24-26 januari 2025**. Meer informatie, zoals de prijs en de manier van aanmelden, is te vinden op de speciale webpagina over dit evenement.



<https://bisdombreda.nl/jongeren/wjdhome-in-2025-op-een-nieuwe-locatie-aanmelden-kan>

VIERINGEN



De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1^e en 3^e zondag van de maand

Vr 1 nov	19.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr	Allerheiligen
Za 2 nov	10.30 17.00 19.00	Ter Reede Middelburg Middelburg	J. Vrancken J. Okonek R. Mangnus	Vr. van W&C Eucharistievr Vr. van W&C	Allerzielen Poolse viering Allerzielen
Zo 3 nov	11.30 13.30	Middelburg Vlissingen	Th. de Deckere T. Nguyen	Eucharistievr Eucharistievr	
Woe 6 nov	9.00	Vlissingen	R. Mangnus	Vr. van W&C	Na de viering koffie/thee
Do 7 nov	9.00	Middelburg	Th. de Deckere	Eucharistievr	Rozenkrans, na afloop koffie/ thee. Gelegenheid voor aanbidding
Za 9 nov	10.30	Ter Reede	W. Sweere	Vr. van W&C	
Zo 10 nov	11.30	Middelburg	J. Voeten	Eucharistievr	
Woe 13 nov	9.00	Vlissingen	P. de Maat	Eucharistievr	Na de viering koffie/thee
Do 14 nov	9.00	Middelburg	Th de Deckere	Eucharistievr	Rozenkrans, na afloop koffie/ thee. Gelegenheid voor aanbidding
Za 16 nov	10.30 19.00	Ter Reede Middelburg	G. Wortman Th. De Deckere	Vr. van W&C Eucharistievr	Internationale viering
Zo 17 nov	11.30 13.30	Middelburg Vlissingen	F. Verheije F. Verheije	Eucharistievr Eucharistievr	

VIERINGEN



De vieringen in de Sint Jacobskerk in Vlissingen zijn op de 1^e en 3^e zondag van de maand

Woe 20 nov	9.00	Vlissingen	R. Mangnus	Vr. van W&C	Na de viering koffie/thee
Do 21 nov	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr	Rozenkrans, na afloop koffie/ thee. Gelegenheid voor aanbidding
Za 23 nov	10.30	Ter Reede	M. Dobbelaar,R.Maas	Vr. van W&C	
Zo 24 nov	11.30	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr	Christus Koning
Woe 27 nov	9.00	Vlissingen	A.Gernaert	Vr. van W&G	Na de viering koffie/thee
Do 28 nov	9.00	Middelburg	Th. De Deckere	Eucharistievr	Rozenkrans, na afloop koffie/ thee. Gelegenheid voor aanbidding
Za 30 nov	10.30	Ter Reede	P.de Maat	Eucharistievr	
Zo 1 dec	11.30 13.30	Middelburg Vlissingen	S de Koning Th. De Deckere	Eucharistievr Eucharistievr	1e zondag van de Advent

VAN DE REDACTIE



REDACTIE

Mevr. Corleen Poppelaars, mevr. Trudy van Hoof en pastoor Thaddy de Deckere.

DATUM INLEVEREN BIJDAGEN

Uiterlijk 13 november 2024 bij de redactie: verbinding@rkwalcheren.nl

BIJDAGEN

Uw bijdragen zijn welkom. Het heeft de voorkeur dat u daarbij een maximum omvang van de tekst van 400 tekens hanteert. De redactie kan desgewenst artikelen inkorten of aanpassen.

ABONNEMENT

Een digitaal abonnement op 'Verbinding' is gratis. Voor het nemen of afzeggen van het abonnement kunt u dit aangeven op de website <https://www.rkwalcheren.nl/aanmelden> 'Verbinding' wordt zwart/wit afgedrukt voor degene, die niet over internet beschikt en wordt 1 x per maand door vrijwilligers bezorgd. Voor het versturen per post worden verzendkosten in rekening gebracht. Een donatie voor 'Verbinding' is altijd welkom. Bankrekening:

NL42 INGB 0000 658670 t.b.v H. Maria Parochie Walcheren bijdrage 'Verbinding'

CONTACTGEGEVENS



BESTUUR H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN

Voorzitter	Pastoor Th. De Deckere	tdedeckere@rkbovendeschelde.com	06-26276050
Vicevoorzitter	Dhr. Ruud Louwes	r.louwes@rkwalcheren.nl	06-24863893
Secretaris	procedure gestart		
Penningmeester	Dhr. Benedict Hamans	penningmeester@rkwalcheren.nl	06-34592697
Algemeen	Mevr. C. Poppelaars	c.poppelaars@rkwalcheren.nl	06-30591392
Adv. Missionaire kerk	Mevr. Trudy van Hoof	t.vanhoof@rkwalcheren.nl	06-41043490

VERTROUWENSPERSOON

Mevr. Gon Joosten vertrouwenspersoonHMPW@rkbovendeschelde.com

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30

Bij overlijden van een dierbare het verzoek om toedienen van het sacrament der zieken of toedienen van de ziekenzeggen kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 20.00 uur
7 dagen van de week

PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Thaddy de Deckere	pastoor	tdedeckere@rkbovendeschelde.com
Thai Nguyen	kapelaan	majacthai@gmail.com
Ria Mangnus	pastoraal werkster	r.mangnus@rkwalcheren.nl
Geerten Kok	teamleider	gkok@bisdombreda.nl
Charlotte den Toonder		charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com
	pastoraal projectmedewerker jonge gezinnen en jongeren	
Arjen Gernaerts		student diakenopleiding
Linda van Aardenne	teamassistente	lindavanaardenne@rkbovendeschelde.com

SECRETARIAAT PAROCHIE

Openingstijden	dinsdag en donderdag 9.30-11.30 uur
Telefoon	0118-612860
Adres	Lombardstraat 1, 4331 AA Middelburg (ingang Latijnse Schoolstraat)
E-mail	parochie@rkwalcheren.nl

PASTORAAL CENTRUM

Openingstijden	maandag, woensdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur.
Telefoon	0113-218610
Adres	Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
E-mail	info@rkbovendeschelde.com

ADRESSEN VAN DE KERKEN

Sint Jacobskerk	Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen
HH. Petrus en Paulus Kerk	Lombardstraat 3, 4331 AA Middelburg
Ter Reede (WVO Zorgsaam)	Vredehoflaan370; 4382 CJ Vlissingen
Toeristenkerk Emmaus	Houtenhandlaan 6, 4371 PW Dishoek
(Het seizoen is van half mei tot half september)	

DE GIVT APP HEEFT EEN QR-CODE

U kunt nu ook betalen met de Givt App door op de QR code te 'gaan staan'.

Deze app moet u wel op uw mobiel installeren. U ziet als organisatie **Maria Par Walcheren Middelburg**.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Op Facebook is het adres:

<https://www.facebook.com/HeiligeMariaParochieWalcheren>

Wilt U adverteren? Neem dan contact op met het secretariaat van onze parochie: